

## Zondagmorgen

Het licht begint te wandelen door het huis  
en raakt de dingen aan. Wij eten  
ons vroege brood gedoopt in zon.  
Je hebt het witte kleed gespreid  
en grassen in een glas gezet.  
Dit is de dag waarop de arbeid rust.  
De handpalm is geopend naar het licht.

Ida Gerhardt

## Vakantie predikant

---

Van zaterdag 21 juli t/m zondag 19 augustus ben ik afwezig wegens vakantie. Als u in deze tijd onverhoopt een predikant nodig heeft, kunt u contact opnemen met onze ouderling-pastoraat Mw. Caroline Bockweg (0318-612413). Zij weet wie mij in deze periode vervangt.

Lieke van Zanden

## Leeskring

---

Na de zomer zullen we het lezen van Schriftgedeelten afwisselen met preken van Luther over diezelfde Schriftgedeelten. De dinsdagen waarop we komend najaar bij elkaar komen zijn: 4-9, 2-10, 6-11 en 4-12. Van harte welkom.

Plaats: consistoriekamer van de kerk

Tijd: 19.30 – 20.30 uur



## Erediensten

---

zondag	5 augustus 2018 10.30 uur	10 <sup>e</sup> zondag na Trinitatis Ds. J. Oortgiesen, Ede 1 <sup>e</sup> collecte: Sociaal Pension Leger des Heils 2 <sup>e</sup> collecte: Kerk en eredienst Open schaal collecte uitgang: Onderhoudsfonds kerk
zondag	12 augustus 2018 <b>10.00 uur</b>	11 <sup>e</sup> zondag na Trinitatis Zomerdienst in Noorderkerk In onze kerk is geen dienst.

zondag	19 augustus 2018 10.30 uur	12 <sup>e</sup> zondag na Trinitatis Dr. M.L. van Wijngaarden, Rotterdam 1 <sup>e</sup> collecte: Diaconie algemeen 2 <sup>e</sup> collecte: Kerk en eredienst
zondag	26 augustus 2018 10.30 uur	13 <sup>e</sup> zondag na Trinitatis Mw. Ds. A.J. van Zanden Viering Heilig Avondmaal 1 <sup>e</sup> collecte: Tent of Nations 2 <sup>e</sup> collecte: Kerk en eredienst
zondag	2 september 2018 10.30 uur	14 <sup>e</sup> zondag na Trinitatis Mw. Ds. W. Tinga 1 <sup>e</sup> collecte: Materialen kinder- en jeugdwerk – werkgroep Hongarije 2 <sup>e</sup> collecte: Kerk en eredienst. Open schaal collecte uitgang: Onderhoudsfonds kerk
zondag	9 september 2018 10.30 uur	15 <sup>e</sup> zondag na Trinitatis Ds. J.H. Uytenbogaardt, Utrecht 1 <sup>e</sup> collecte: DPE schuldhulp 2 <sup>e</sup> collecte: Kerk en eredienst
zondag	16 september 2018 10.30 uur	16 <sup>e</sup> zondag na Trinitatis Ds. A. Romein, Ede 1 <sup>e</sup> collecte: Vredeswerk 2 <sup>e</sup> collecte: Kerk en eredienst 3 <sup>e</sup> collecte: onderhoud orgel
zondag	23 september 2018 10.30 uur	17 <sup>e</sup> zondag na Trinitatis Mw. Ds. A.J. van Zanden Viering Heilig Avondmaal m.m.v. cantorij 1 <sup>e</sup> collecte: Wereldvoedseldag 2 <sup>e</sup> collecte: Kerk en eredienst
zondag	30 september 2018 10.30 uur	18 <sup>e</sup> zondag na Trinitatis Ds. M. Diepenbroek, Ede 1 <sup>e</sup> collecte: Tent of Nations 2 <sup>e</sup> collecte: Kerk en eredienst

Kerkdiensten in Kerkelijk centrum Emmaüs, Laan der Ver. Naties 94, Ede.

zondag	5 augustus 2018 10.00 uur	viering in de Open Hof
zondag	12 augustus 2018 10.30 uur	ds. K.A.E. de Waard
zondag	19 augustus 2018 10.30 uur	dhr. M. Tax
zondag	26 augustus 2018 10.30 uur	ds. J.P. Prenger
zondag	2 september 2018 10.30 uur	ds. A.J. van Zanden, Maaltijd van de Heer
zondag	9 september 2018 10.30 uur	ds. J.P. Prenger
zondag	16 september 2018 10.30 uur	ds. J.P. Prenger
zondag	23 september 2018 10.30 uur	pastor J.A. Lucassen
zondag	30 september 2018 10.30 uur	ds. J.P. Prenger

	Noorderkerk	Protestantse wijkgemeente Tabor
	10.00 uur	10.00 uur
zondag 5 augustus 2018	Zomerdienst in Lutherse kerk	Zomerdienst in Lutherse kerk
zondag 12 augustus 2018	Ds. E.P. van der Veen, Emmeloord	Zomerdienst in Noorderkerk
zondag 19 augustus 2018	11.00 uur Dienst in Openluchttheater	Ds. G.H. Westra
zondag 26 augustus 2018	Ds. C. Oosterveen	Ds. G.H. Westra, HA
zondag 2 september 2018	Ds. J.O.C. Bouma, Kampen	Ds. H. Pals
zondag 9 september 2018	Ds. C. Oosterveen	Ds. R. Nieuwkoop, Zwolle
zondag 16 september 2018	Drs. T. Werner	Ds. N.L.M. Vlaming, Utrecht
zondag 23 september 2018	Ds. C. Oosterveen	Ds. G.H. Westra
Zondag 30 september 2017	Drs. T. Werner	Ds. G.H. Westra

## Kosterdiensten

De kosterdiensten in de maanden augustus en september worden waargenomen door Kees Bleijenberg, Jan de Groot, Hans Tick en Cees Kwint

## Oppas

Voor kinderen van 0-4 jaar is er elke zondag tijdens de eredienst oppas in de grote zaal van het gemeentecentrum. **NB: Op zondag 5 en zondag 12 augustus is er geen oppasdienst.**

## Kinderkerk

Voor kinderen van 4 - 12 jaar is er elke zondag tijdens de eredienst kinderkerk in hun eigen ruimte van het gemeentecentrum. De kinderen beginnen de dienst in de kerk. **De kinderkerk heeft vakantie vanaf zondag 8 juli tot en met zondag 19 augustus. We beginnen weer op 26 augustus**



## Inleveren kopij

Kopij voor het oktobernummer van “Mededelingen” kunt u inleveren tot uiterlijk **maandag 17 september 15.00 uur** bij **Annelies Smit** of mailen naar [smit.stein.callenfels@upcmail.nl](mailto:smit.stein.callenfels@upcmail.nl)



## Ede - Szekszárd

De ontroerende woorden die klonken in de dienst rond het honderdjarig bestaan van ons kerkgebouw en het vijftig jarig jubileum van onze cantororganist Dick Troost, voorgelezen door de voorzitter van onze kerkenraad, verbonden de verhalen rond het meer dan vijftig jarige contact met onze zuster gemeente in Hongarije. Op deze manier vallen grenzen weg, mag iedereen zich geborgen weten in een levende gemeenschap rond de opgestane Messias. In onze tijd vullen de kolommen van de kranten deze openheid niet. Het is net of de blokkade dreigend om ons heen ligt, niet alleen aan de grens, maar in het hart van mensen en gemeenschappen.

Van Golda Meir is het citaat: “Moderne geschiedenis moet je met een potlood schrijven.” Wellicht blijken de zorgen, die in Europa overal besproken worden, slechts in de kantlijn van de menselijke historie te liggen en mogen we blijven geloven in menselijke verbindingen die de tijd en de strijd hebben doorstaan.

Namens de werkgroep Hongarije,

Henk Renaud



## Van de kerkenraad

### **Beknopt verslag KR vergadering ELG Ede 5 juli 2018**

- Voorzitter Gerda Budding opent de vergadering en leest en bespreekt met ons een stukje over liturgie uit het boek “De Evangelisch-Lutherse Kerk” van de deze week overleden prof. em. dr. Klaas Zwanepol.
- Lieke van Zanden meldt dat de voorgenomen kanselruil met ds. Maarten Diepenbroek is gepland voor 25 november 2018.

- De vergadering bespreekt de stand van zaken m.b.t. de bestaande en aankomende vacatures. In “Woord & Weg” staat een artikel over de PKN-gemeente Goor, waar een kleine kerkenraad een veelheid van taken verdeeld heeft in de gemeente over ca. 80 ambtsdragers. Deze werk- en vergadercultuur zou voor onze gemeente als model nuttig kunnen zijn. Het is belangrijk de gemeente sterker bij ons vacatureprobleem te betrekken.
- Op de Heiday 30 juni 2018 is o.a. het onderwerp “liturgie” aan de orde geweest. Naar aanleiding hiervan worden een aantal besluiten genomen. Wijzigingen zullen ingaan nadat e.e.a. is besproken met de betrokkenen en onze predikant een stukje heeft geplaatst in Mededelingen om de gemeente van deze veranderingen op de hoogte te stellen. De beslissing over deze wijzigingen zal worden genomen in de vergadering van 6 september 2018.
- Het 3e concept jaarrekening 2017 is beschikbaar. Er zijn een aantal inhoudelijke vragen en opmerkingen, die de kerkrentmeesters beantwoorden of waarvan zij nota nemen voor de toekomst. De vergadering keurt deze jaarrekening goed, onder dank aan de kerkrentmeesters voor het vele werk hier verricht.
- De kerkrentmeesters melden dat de brandweer de ruimte in de kelder geïnspecteerd heeft en in principe heeft goedgekeurd voor gebruik door de jeugdkerk. Er moeten wel een aantal voorzieningen worden aangebracht op het gebied van de veiligheid (borden, rookmelders, vermelding uitgang etc.), maar ingrijpende bouwkundige voorzieningen zijn niet nodig.
- De vergadering bespreekt de concept jaarrekening 2017 van de Diaconie en keurt deze goed, onder dank aan de Diaconie voor het vele werk hier verricht.
- Wij hebben bericht ontvangen van de kerkelijke huwelijksinzegening van Wouter Havinga en Marijke Wakker op 29 augustus 2018 in Scherpenzeel (Fr.).
- Er is een vooraankondiging ontvangen voor de afscheidsdienst op 26 augustus 2018 van mw. ds. Trinet Verhoeven als predikant van de ELG Den Haag.
- De voorzitter sluit de vergadering en bidt met ons het Luthers Avondgebed, waarna zij ons allen een goede vakantieperiode toewenst.

Daan van Doorne, scriba

## **Agenda van de ELG Ede**

<b>Versie:</b>	<b>13 juni 2018</b>	<b>Tijdstip</b>	<b>Toelichting</b>
zaterdag 14 juli 2018	Zomervakantie		™. zondag 26 aug 2018
dinsdag 28 augustus 2018	DB vergadering	10.00 uur	
donderdag 6 september 2018	KR vergadering	20.00 uur	
zaterdag 8 september 2018	Tentoonstelling t.g.v. 100-jarig bestaan van het kerkgebouw	10:00 - 16:00 uur	Plaats: kerkgebouw aan de Beukenlaan Valt samen met Open Monumentendag
maandag 17 september 2018	Inleverdatum Mededelingen	15.00 uur	oktober 2018
dinsdag 25 september 2018	DB vergadering	10.00 uur	
dinsdag 2 oktober 2018	Lezing over ons kerkgebouw in het kader van 100- jarig bestaan		Plaats: kerkgebouw aan de Beukenlaan Spreker: ds. A. Romein
donderdag 4 oktober 2018	KR vergadering	20.00 uur	
zondag 7 oktober 2018	Eredienst	10.30 uur	Cantatedienst in het kader van 100- jarig bestaan kerkgebouw
donderdag 11 oktober 2018	Gemeenteavond	20.00 uur	gemeentecentrum
zondag 14 oktober 2018	Eredienst	10.30 uur	Oogstdankdienst
maandag 15 oktober 2018	Inleverdatum Mededelingen	15.00 uur	november 2018
zaterdag 20 oktober 2018	Herfstvakantie		™. zondag 28 okt. 2018



zondag 28 oktober 2018	Eredienst	10.30 uur	
zondag 28 oktober 2018	Einde herfstvakantie		
dinsdag 30 oktober 2018	DB vergadering	10.00 uur	i.v.m. herfstvakantie
donderdag 1 november 2018	KR vergadering	20.00 uur	
zondag 4 november 2018	Eredienst	10.30 uur	Allerheiligen
maandag 12 november 2018	Inleverdatum Mededelingen	15.00 uur	december 2018
zondag 18 november 2018	Iconententoonstelling	10:00 - 16:00 uur	Tentoonstelling t.g.v. 100-jarig bestaan in het kerkgebouw Datum onder voorbehoud
dinsdag 27 november 2018	DB vergadering	10.00 uur	
donderdag 6 december 2018	KR vergadering	20.00 uur	
vrijdag 14 december 2018	Adventsmaaltijd	18.00 uur	gemeentecentrum
zaterdag 22 december 2018	Kerstvakantie		<sup>TM</sup> . zondag 6 januari 2019
maandag 24 december 2018	Festival of Lessons and Carols	20.00 uur	
dinsdag 25 december 2018	Eredienst	10.30 uur	Eerste Kerstdag
zondag 30 december 2018	Metten	10.30 uur	geen predikant beschikbaar



## Van de kerkrentmeesters

### **Opbrengst Collecten:**

De opbrengst van de collecten voor Kerk en Eredienst, juni 2018: € 641

Opbrengst openschaal collecte (1<sup>e</sup> zondag v.d. maand):

Juni € 130

Juli € 174

Opbrengst 3<sup>e</sup> collecte juni (Onderhoud kerkgebouw): € 160

Opbrengst Jubileumconcert d.d. 16 juni 2018 € 653

### **Bijdragen gemeenteleden**

Begroting 2018 voor kerkbalans € 60.000,-

Ontvangen voor kerkbalans over het jaar 2018 tot 7 juni: € 33.044,-

### **“Geef toekomst aan de kerk”**

Gemeenteleden geven via Kerkbalans, collectes en giften.

Ook mensen die geen lid zijn maar onze gemeente een warm hart toedragen, willen wij vragen onze gemeente te ondersteunen d.m.v. een sponsoractie. Alle gemeenteleden hebben informatie hierover ontvangen. Het 100- jarig jubileum van het kerkgebouw, met het concert van 16 juni j.l., was de start van deze actie.

Verheugd kunnen wij u melden dat deze actie in drie weken tijd al € 785,- heeft opgebracht. Alle gevers hartelijk dank.

### **Jaarrekening 2017**

In de kerkenraadsvergadering van juni heeft de kerkenraad de jaarrekening vastgesteld. Gemeenteleden die de volledige jaarrekening willen inzien, kunnen deze opvragen bij de kerkrentmeesters.

De ouderling-kerkrentmeesters,

Nico van Marle

Arau Vermeer



## Van de diaconie

In de maand juni is voor de verschillende doelen in het totaal € 628,27 bijeen gebracht. Geweldig! Heel hartelijk dank voor al uw bijdragen.

Deze opbrengst kwam tot stand via de collectes die tijdens de dienst worden gehouden. Mocht u willen bijdragen aan een van de projecten, of in het algemeen, dan is uw gift van harte welkom. U kunt uw bijdrage overmaken naar de diaconie, onder vermelding van het doel. Wij zorgen dan dat het op de juiste plaats terecht komt.

### **5 augustus 2018**

#### *Sociaal Pension Leger des Heils*

Het gebeurt nog steeds dat mensen op straat komen te staan door huissuitzetting, relatieproblemen, schulden, verslaving of psychische problemen. Geen dak boven je hoofd maakt je dakloos, en een huis waar je je niet prettig voelt en daar liever niet bent, maakt je thuisloos, zonder thuis. Voor noodopvang of voor het maken van een nieuwe start kunnen deze mensen voor kortere of langere tijd terecht bij het Sociaal Pension Ede.

### **19 augustus**

#### *Diaconie algemeen*

Als diaconie kunnen we niet functioneren zonder uw bijdrage voor o.a. stille hulp, noodhulp en kosten voor de uitvoering. Een relatief klein deel vormen de bank- en boekhoudkosten, het grootste deel is bestemd voor hulp aan onze naaste. Sommigen mensen hebben het niet breed of zijn door omstandigheden in de schulden geraakt. Dit is niet altijd terug te voeren op 'eigen schuld'. En ook al zou dat zo zijn, dan kunnen we alsnog de helpende hand bieden om hen er weer bovenop te laten komen. Soms zorgt een kleine portemonnee er voor dat je je buiten de samenleving voelt staan. De diaconie kan er met uw bijdragen voor zorgen dat mensen zich weer gezien worden en herinnerd worden aan het feit dat ze ten volle meedoen.

## **26 augustus 2018**

### *Tent of Nations*

Tent of Nations is een Palestijnse boerderij van de familie Nassar, die de droom heeft om hun land tot een plaats van ontmoeting en vrede te maken. Hun motto is: wij weigeren het om vijanden te zijn. De familie is van oudsher lid van de Evangelisch Lutherse Kerk in Bethlehem, en behoort dus tot de groep van Palestijnse christenen. Laat je inspireren door zoveel mensen in Palestina, Israël, Nederland en wereldwijd die zich blijven inzetten voor een rechtvaardige vrede in Israël / Palestina. We blijven ook diep onder de indruk van de familie Nassar, die blijft putten uit hun innerlijke kracht, en onvermoeibaar door gaat. Daar willen wij hen vanuit Nederland graag in blijven steunen.

<http://www.tentofnations.nl/>

## **2 september**

### *Materiaal kinder-/jeugdwerk Szekszárd*

Het meeleven met onze zuster gemeente heeft eigenlijk nauwelijks aanbeveling nodig. De warme contacten bestaan al heel lang. Jaarlijks worden materialen meegenomen ter ondersteuning van het werk met de kinderen. Naar het bezoek door onze gemeenteleden wordt uitgezien. Laten we er samen voor zorgen dat ook deze verbinding blijft bestaan. Alvast hartelijk dank!

## **9 september**

### *Schuldhulpmaatje Ede (Diaconaal Platform Ede)*

Vrijwilligers van Schuldhulpmaatje Ede worden met een driedaagse cursus opgeleid tot gecertificeerde maatje. Een schuldhulpmaatje staat mensen met schulden bij voor een bepaalde periode en/of ondersteunt mensen bij het voorkomen van schulden. Het uiteindelijke doel is mensen te leren zelf weer hun administratie en financiën te regelen. Voor dit project zijn inmiddels 40 maatjes actief.

## **16 september**

### *Generaties voor vrede.*

Op 16 september is het Vredeszondag en is de collecte bestemd voor het vredeswerk van Kerk in Actie en PAX, die zich namens de Protestantse Kerk in Nederland inzetten voor vrede.

We zoeken naar verbinding en solidariteit tussen de verschillende generaties, om van elkaar te leren, elkaar te bemoedigen en samen te werken aan vrede. Kerk in Actie steunt in de Oekraïne partner 'Spirit and letter' die groepen

jongeren traint in het vreedzaam communiceren. In Nederland is er steun voor De Vrolijkheid, die in AZC's met ouder-kindprojecten familiebanden en goede communicatie tussen ouders en hun kinderen bevordert. In Sebrenica biedt het programma 'Dealing with the past' van PAX slachtoffers van de oorlog de mogelijkheid om hun verhalen te vertellen en daardoor emoties te verwerken. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Vredeswerk. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

### **23 september**

*Wereldvoedseldag:*

Leven van vis en ecotoerisme in de bergen van Nepal.

De grond in de bergachtige Rukum-regio in Nepal levert maar voor zes tot acht maanden per jaar voedsel op. 35% van de kinderen onder de vijf jaar is chronisch ondervoed. Samen met UMN (United Mission Nepal) helpt Kerk in Actie de bevolking hun inkomsten te verbeteren door visteelt in en ecotoerisme rond het Syarpumeer te stimuleren. Ook helpt UMN gezinnen bij het verbouwen van groente en fruit. Met deze Wereldvoedseldagcollecte ondersteunt u dit vernieuwende project!

### **30 september**

*Markt 17: Inloopcentrum Wageningen*

Het inloopcentrum **Markt 17** is een ontmoetingsplek in het centrum van Wageningen. Iedereen is er welkom. Het centrum wordt gerund door vrijwilligers, ondersteund door een coördinator. Het is een plek waar je op verschillende momenten in de week terecht kunt voor wat gezelligheid. Aan de bar kun je bijvoorbeeld een praatje maken met de andere aanwezigen. **Markt 17** is geopend op dinsdag, woensdag en vrijdag, telkens vanaf 15:00 uur tot 21:00 uur. Op zondagmiddag is het inloopcentrum tussen 15:00 uur en 18:00 uur open.

<https://inloopcentrumwageningen.nl/>

### **“Geef toekomst aan de kerk”**

Inmiddels is iedereen voorzien van de mooie folder. En we merken dat er ook al iets mee wordt gedaan. Prachtig! De zomerperiode geeft alle tijd en ruimte om mensen in onze omgeving te spreken en uit te nodigen mee te doen. Op dit moment is al een bedrag van € 785,= binnen (zie ook het bericht van de

kerkrentmeesters). In de hal van de kerk liggen extra folders klaar; vraag er gerust naar als u extra exemplaren nodig heeft. Er is voldoende voorraad. We zullen u blijven informeren over het verloop. Een mooie zomer gewenst!



## Pastoraat

### Avondmaal thuis

Enkele malen per jaar wordt er bij een ouder gemeentelid op zijn of haar verzoek thuis het Heilig Avondmaal gevierd. Een intieme en bijzondere gebeurtenis waarbij de predikant en een of meer gemeenteleden, soms een ambtsdrager, aanwezig zijn. Speciaal voor deze gelegenheid is er een klein Avondmaalsstel beschikbaar in een handzaam zwart koffertje. Daarin zes bekertjes, een grotere beker en een schaal voor de ouwels. De predikant doet haar toga aan met stola in de kleur van het kerkelijk jaar, het antependium van de altaartafel kan eventueel over de (eetkamer-of salon)tafel worden gehangen. Na het aansteken van de kaars (of kaarsen) volgen bemoediging, groet en een gebed. De schriftlezing is die van de zondag voorafgaand aan deze viering. Ook de Psalm van die zondag wordt samen gezongen. Dan volgen voorbeden waarop de aanwezigen reageren met 'Heer ontferm u'. Samen delen we, na het in afwisseling zingen van de pefatie (*Vrede zij met u, en met uw geest....*) en het bidden van het Onze Vader brood en wijn en geven brood en beker aan elkaar door. Het dankgebed wordt uitgesproken, gezamenlijk zingen we een slotlied, waarna de predikant ons Gods zegen geeft. Een mooi moment om samen - ook op zo'n kleine schaal -gemeente te zijn.

Wanneer u, om welke reden dan ook, niet meer in staat bent om de kerkdienst te bezoeken, maar graag weer eens het Avondmaal zou willen vieren, schroom dan niet en neem contact op met ondergetekende of met de predikant. Er staat immers geschreven *'Waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben ik aanwezig.'*

Caroline Bockweg  
ouderling pastoraat

## Oppas gevraagd

---

Voor mijn dochter Francisca zoek ik vanaf eind augustus een oppas voor een avond in de week en/of weekend. Tijden in overleg.

Caspar van den Berg

[caspar@casparvandenbergh.nl](mailto:caspar@casparvandenbergh.nl)

06-11416541

## LuTaNo zomerdiensten

---

Het is mij al jaren opgevallen- en ook afgelopen zondag weer- dat er zo weinig Lutheranen in de kerk zijn als de dienst niet bij ons is. En dat is niet aardig tegenover onze gastheer en – vrouw. Natuurlijk, iedereen heeft wel eens andere plannen op zondagmorgen. Dat geldt ook voor ons. En het is zomervakantie m.n. voor de gezinnen met schoolgaande kinderen. Maar alleen een ‘harde kern’, dat wil er bij mij niet in.

Ik zou u/ons toch willen oproepen om zowel in de Tabor- als in de Noorderkerk acte de présence te geven, ook al doen ze het een beetje anders dan wij en zitten de stoelen wat anders. In de collectezakjes kunnen ook onze bonnetjes naast contant geld. En ze hebben er na afloop van de dienst ook koffie. Bovendien ontmoet je weer eens andere Edese protestanten, u kent er vast wel een paar. Tot ziens, waar dan ook.

Hans Scheffers

## Afsluiting van het seizoen van de cantorij

---

Beste gemeenteleden, u weet wat de cantorij zoal in de loop van het kerkelijk jaar presteert. Dat is niet niks en verdient ons aller respect, maar zij kunnen nog veel meer. Ik heb de gelegenheid gehad onze cantorij weer eens van een andere kant te leren kennen en dat was toch wel een verrassing. Zij kunnen nog veel meer dan zingen en dat uit het volgende.

Eenmaal per jaar onderneemt de cantorij een activiteit om het zangjaar af te sluiten of te openen en dat gebeurt dan ergens op een andere locatie met partners en kinderen en in een ontspannen sfeer. De boog kan niet altijd gespannen staan en de stembanden ook niet.



Dit jaar, op zondagmiddag 24 juni 2018, waren mijn vrouw Hanny en ik gastheer en -vrouw. Wij hoopten natuurlijk op goed weer en dat hebben wij eigenlijk wel gekregen. Het is droog gebleven,

maar wij hadden toch maar voor een tent gezorgd. Nu zegt Dick Troost steeds dat bij vochtig weer het zingen beter gaat, maar dat zegt hij altijd binnen. Bij buitenactiviteiten zingt het beter bij droog weer en na vochtinname via het keelgat.

Annelies Smit had een fraaie groepsactiviteit bedacht en daarbij moest (natuurlijk) gezongen worden. Wij werden in groepen ingedeeld en kregen de opdracht om een lied te schrijven dat gezongen moest worden op de melodie van “My Bonnie is over the ocean”, een traditional, die elke cantorij zonder oefenen





uit de keel weet te krijgen. En voor dat schrijven draaide de cantorij de hand niet om, maar eigenlijk wel, want letterlijk in een handomdraai had elke groep zijn eigen couplet gedicht. De rijmkunst was van een zeer behoorlijk niveau en wij willen u dat niet onthouden. Het resultaat is wat hier volgt:

*Wij weten niet hoe te beginnen,  
de inspiratie, die ontbreekt.  
Toch willen wij erg graag gaan zingen,  
doen jullie nu fijn met ons mee*

*Refrein:*

*Maandagavond, zingen wij allen met veel plezier  
En vanavond doen wij het allemaal hier.*

*Al vijftig jaar staat Dick te zwaaien,  
dat doet hij met heel veel elan.  
Al zingen wij soms als de kraaien,  
die Dick maakt er altijd wat van.*

*De cantorij mag zich verblijden  
in zangers van allerlei slag  
die 't Woord met muziek begeleiden  
op tonen van Mozart en Bach.*

*De cantorij is ondersteunend  
aan Eredienst en Liturgie.  
Welluidend of steunend of kreunend,  
't Geeft ons allen veel energie*

*Ook al zingen wij jaren tezamen,  
Dick spreekt ons nog steeds aan met "u"  
Maar hier tussen bos, bad en bramen  
Wie weet tutoyeer je ons nu.*

*In Wekerom staan wij te zingen,  
het galmt over 't gras en het bad.  
Dat zijn voor de mens leuke dingen,  
vanavond is iedereen zat!*

Nu denkt u misschien, zoals het laatste couplet suggereert, dat de liederlijkheid niet van de lucht was, maar dat viel best mee. Ik kan u gerust stellen, want de cantorij-kinderen hadden zelf ook iets bedacht. Onze junioren hadden na aankomst al snel de weg naar het kleedhok en zwembad gevonden en al spetterend en dobberend hebben zij ook wat verzonnen. Zij gingen het “Onze Vader” van Dick Troost zingen. Zo wilden zij gewoon niet achterblijven bij de ouders en deze tekst en muziek kennen zij toch uit het hoofd? Dat geeft hoop voor de toekomst. Ze begeleidden zich zelf op een waterorgel van lege flessen, een schitterend optreden.



Daarnaast, bij gebrek aan het gebruikelijke orgel moest de cantorij haar eigen begeleidingsinstrumenten maken. Annemarie van der Meij begeleidde allen wel op haar gitaar, maar voordat je het weet lijkt het op “Ellie en Rikkert” en dat is toch pover vergeleken met het instrumentale geweld waarmee de cantorij soms op moet trekken. De zangers moesten dus hun eigen

begeleidingsorkest maken en dat was een taak met verrassende resultaten. Van papier, karton, kroonkurken, erwten, toiletrolkokers en soepblikken werden de meest merkwaardige slag- en ritme-instrumenten gefabriceerd. Onze cantorij blonk weer uit, maar dan in creativiteit, want wat er niet was, werd ter plekke uitvonden. En ook nog bespeeld bij de muzikale presentatie; de bouwers van de instrumenten wisten precies wat zij er uit konden halen. Soms waren dat in plaats van noten groene erwten, die op het ritme van de muziek door de lucht vlogen.

Maar de cantorij kan nog veel meer. Op culinair gebied weten zij ook van (oven)wanten, want iedereen had iets gemaakt, gekookt of gebakken en er



ontstond op deze manier een groots buffet: drie tafels lang met heerlijkheden voor elk wat wils. Ook de meegenomen sappen en dranken of ander spraakwater zorgden er voor dat iedereen zijn of haar keel kon smeren en dat was bij het zingen ook goed te horen.

Waar de cantorij ook goed in is, is verbouwen en herinrichten van een tuin. Bij aankomst van de groep zag ik plotseling tenoren, bassen of echtgenoten sjouwen met tafels, stoelen en banken en in een mum hadden zij onze tuin omgetoverd, goed ingericht en opgesteld voor een grote groep. Dezelfde goocheltruc herhaalden zij vlak voor vertrek, maar dan in omgekeerde volgorde. Alle sporen van hun aanwezigheid werden uitgewist. U kent dat spreekwoord wel: “Laat niet als dank ....etc.”, maar dat gezegde is niet van toepassing geweest op de cantorij en onze tuin of keuken, dus bij deze de complimenten aan onze gasten.

Al met al een zeer geslaagde afsluiting van een mooi muzikaal jaar.

Daan van Doorne



Het nieuwe seizoen van *Bespreek het Samen 2018 - 2019* is online!  
Een prachtig aanbod van 94 diverse evenementen, aangeboden door  
samenwerkende kerken in Ede.

U kunt zich samen met anderen verdiepen in vragen rond bijbel en geloof,  
kunst, cultuur en samenleving.

Alstublieft via de site aanmelden vóór 10 september 2018.

Graag tot ziens!

## **Uit de classis Veluwe**

---

### **Uitnodiging verbintenis ds. Wilbert van Iperen**

De classicale vergadering Veluwe (CV Veluwe) nodigt u van harte uit voor het bijwonen van de eredienst op zondag 2 september waarin ds. Wilbert van Iperen als classispredikant wordt verbonden aan de classicale vergadering Veluwe. Zowel voor hem als voor de classicale vergadering is het een gedenkwaardig moment.



Met een eredienst wordt ook tot uitdrukking gebracht dat het werk van de classispredikant niet kan zonder de hulp van onze HEER en dat het werk in de Kerk afhankelijk is van Gods zegen. Daarom komen we samen om daar met elkaar om te bidden en zo aan elkaar verbonden te worden.

De eredienst bestaat uit twee delen. In het eerste deel gaat ds. Gerben Westra, voorzitter van de selectiecommissie, voor. Hij zal naar de orde van de Kerk de verbintenis verrichten en daarin ook aandacht schenken aan de inhoud van het werk van classispredikant.

Het tweede deel wordt geleid door ds. Wilbert van Iperen waarin hij intrede doet als classispredikant en de preek en de dienst van de gebeden zal verzorgen.

De eredienst staat onder verantwoordelijkheid van de algemene kerkenraad van de Hervormde Gemeente Elburg.

In deze dienst is één diaconale collecte bestemd voor het missionaire werk van de Kerk.

Na de dienst wordt in de kerk één toespraak gehouden waarna het symbool van de CV Veluwe wordt onthuld. Daarna is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje in het Hervormd kerkelijk centrum naast de kerk.

Datum: zondag 2 september

Aanvangstijdstip 14.30 uur

Locatie Grote of Sint Nicolaaskerk,

Zuiderkerkstraat 1, 8081 CJ Elburg

Parkeren: buiten de vesting. Er is geen parkeergelegenheid bij de kerk.

Indien u het voornemen hebt om deze eredienst bij te wonen, wordt u vriendelijk verzocht uiterlijk 17 augustus aan de scriba, cvVeluwe@kpnmail.nl, door te geven met hoeveel personen u denkt te komen.

Namens de classicale vergadering Veluwe,  
M. Morsink, preses; G.W. Bok, scriba.

## **Kamer gezocht.**

---

Ik ben Marijke Klaassens, 19 jaar oud en woon op het moment in Bovenkarspel (Noord-Holland).

Het afgelopen jaar heb ik het Basisjaar aan de Evangelische Hogeschool in Amersfoort gevolgd. Na de zomer ga ik in Wageningen studeren en daarvoor ben ik dringend op zoek naar een kamer in (de omgeving van) Ede - Wageningen.

Ik ben een rustig meisje, houd van gezellig contact maar ben ook graag af en toe op mezelf.

Wie kan mij, eventueel tijdelijk, helpen aan een kamer?

Marijke Klaassens

e-mail adres bekend bij de redactie.

