

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van onze kerk is er op zondag 7 oktober een cantatedienst met de cantate *Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen* (BWV 48) van Johann Sebastian Bach

**1. Coro**

Tromba, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

*Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen vom Leibe dieses Todes?*

**2. Recitativo (Alto)**

Violino I/II, Viola, Continuo

*O Schmerz, o Elend, so mich trifft,*

*Indem der Sünden Gift*

*Bei mir in Brust und Adern wüetet:*

*Die Welt wird mir ein Siech- und Sterbehaus,*

*Der Leib muss seine Plagen*

*Bis zu dem Grabe mit sich tragen.*

*Allein die Seele fühlet den stärksten Gift,*

*Damit sie angestecket;*

*Drum, wenn der Schmerz den Leib des Todes trifft,*

*Wenn ihr der Kreuzkelch bitter schmecket,*

*So treibt er ihr ein brünstig Seufzen aus.*

**3. Choral**

Tromba e Oboe I/II e Violino I col Soprano, Violino II coll' Alto, Viola col Tenore, Continuo

*Solls ja so sein,*

*Dass Straf und Pein*

*Auf Sünde folgen müssen,*

*So fahr hie fort*

*Und schone dort*

*Und lass mich hie wohl büßen.*

**4. Aria (Alto)**

Oboe solo, Continuo

*Ach, lege das Sodom der sündlichen Glieder,*

*Wofern es dein Wille, zerstöret darnieder!*

*Nur schone der Seele und mache sie rein,  
Um vor dir ein heiliges Zion zu sein.*

### **5. Recitativo (Tenore)**

Continuo

*Hier aber tut des Heilands Hand  
Auch unter denen Toten Wunder.  
Scheint deine Seele gleich erstorben,  
Der Leib geschwächt und ganz verdorben,  
Doch wird uns Jesu Kraft bekannt:  
Er weiß im geistlich Schwachen  
Den Leib gesund, die Seele stark zu machen.*

### **6. Aria (Tenore)**

Oboe, Violino I/II, Viola, Continuo

*Vergibt mir Jesus meine Sünden,  
So wird mir Leib und Seele gesund.  
Er kann die Toten lebend machen  
Und zeigt sich kräftig in den Schwachen,  
Er hält den längst geschlossnen Bund,  
Dass wir im Glauben Hilfe enden.*

### **7. Choral**

Tromba e Oboe I/II e Violino I col Soprano, Violino II coll' Alto, Viola col Tenore, Continuo

*Herr Jesu Christ, einiger Trost,  
Zu dir will ich mich wenden;  
Mein Herzleid ist dir wohl bewusst,  
Du kannst und wirst es enden.  
In deinen Willen seis gestellt,  
Mach's, lieber Gott, wie dir's gefällt:  
Dein bleib und will ich bleiben.*

## Vakantie predikant

---

Van 21 t/m 28 oktober ben ik afwezig wegens vakantie. Indien nodig kunt u contact opnemen met onze ouderling-pastoraat Mw. Caroline Bockweg (0318-612413). Zij weet wie mij in deze periode vervangt

Lieke van Zanden

## Leeskring

---

We lezen het Schriftgedeelte voor de viering van Allerheiligen, Mattheus 5: 1-12 (de bergrede) naast een preek van Luther voor Allerheiligen over dit Schriftgedeelte. De datum van samenkomst in oktober is niet dinsdag 2 maar 9 oktober, i.v.m. de lezing van ds. Arie Romein op 2 oktober.

Plaats: consistoriekamer van de kerk

Tijd: 19.30 – 20.30 uur

## Liturgie

---

Sinds een aantal maanden staat voor de oudste kinderen van de kinderkerk (dat zijn de kinderen van de bovenbouw in de leeftijd van 8 – 12 jaar) op zondagmorgen, naast het Bijbelverhaal, het onderwerp ‘liturgie’ centraal. Vanaf 12 jaar zullen zij immers helemaal mee gaan doen in de erediensten, dan is het goed dat zij weten wat we doen en waarom. Aan de hand van verschillende onderwerpen als ruimte, licht, kleur en muziek kwamen onder andere het gebouw, de Paaskaars, de antependia (kleden op de altaartafel en aan de preekstoel), de bloemen, het orgel en stilte aan de orde. Ook de komende maanden zullen nog vele onderwerpen en thema’s rond eredienst en liturgie besproken worden.

Vanuit de gemeente hoorden wij ondertussen: dat willen wij ook wel! De heidag van de kerkenraad ging over liturgie en dat was een goed begin. Ook heeft u in Mededelingen onder ‘uit de kerkenraad’ kunnen lezen dat we hierover al in verschillende vergaderingen spraken. Liturgie ligt onze gemeente na aan het hart. Daarom lijkt het ons als kerkenraad goed om daar de komende tijd niet alleen in de kerkenraadsvergaderingen, maar ook op gemeenteavonden en in Mededelingen naar te kijken. Goede gelegenheden om stil te staan bij wat ons allen zo dierbaar is: de zorgvuldige orde van de erediensten. Wat doen we en waaróm doen we het eigenlijk zo? En even voor alle duidelijkheid: dat betekent niet dat we de orde van dienst willen veranderen. Daar is geen denken aan! Wel

kan een kleine wijziging in de gang van zaken hier en daar juist de grote lijn en de intentie van de eredienst zoals wij die nu gewend zijn te vieren versterken en onderstrepen.

In de kerkenraad hebben wij allereerst stil gestaan bij het begin van de dienst : de (orgel)muziek, het welkom en de mededelingen en het Onze Hulp met aansluitend het drempelgebed. Wat doen we en waarom doen we het zo? De muziek is het eigenlijke begin van de eredienst en zet de toon van de zondag. Dan stappen we als het ware even uit de dienst voor het welkom door de ouderling namens de kerkenraad en de vermelding van zakelijke en/of pastorale mededelingen, waarop de eredienst weer verder gaat met het aansteken van de kaarsen. We zagen dat door deze gang van zaken 1.de muziek eigenlijk los komt te staan van de eredienst, die nu pas ten onrechte lijkt te beginnen bij het aansteken van de kaarsen en 2.dat wij wel te gast lijken te zijn bij de kerkenraad in plaats van bij de Heer, wat toch geenszins het geval is. Wij zijn samengekomen ‘In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest’. Dat zegt genoeg. Het welkom door de ouderling van dienst kan dus vervallen. Ook mededelingen passen eigenlijk niet bij dit als het ware zo tere begin van de eredienst. De zakelijke mededelingen kunnen worden vermeld op de papieren orde van de dienst en pastorale mededelingen zijn het meest op hun plaats vlak vóór de voorbeden. Omdat de meeste mensen al vóór de dienst op de hoogte zijn van een overlijden, kan niet alleen de bloemengroet maar ook de afkondiging van en het gedenken van overledenen heel goed op deze plaats vlak voor de voorbeden gebeuren. Nabestaanden kunnen dan aansluitend in de gebeden worden opgenomen.

De volgorde aan het begin van de dienst is dan:

- (Orgel)muziek
- Klok
- Kaarsen
- In de Naam van de Vader ...
- Onze Hulp en drempelgebed
- Ingangspsalmen of – lied.

En verderop in de dienst:

- Inzameling van de gaven
- Gebed over de gaven
- Pastorale mededelingen en gedachtenis
- Voorbeden

In de dienst op 7 oktober (de Bachcantatedienst) willen we een begin maken met bovenstaande gang van zaken. Enkele dagen later, op de gemeenteavond

van 11 oktober, horen we dan graag reacties uit de gemeente. En zullen we hierover met elkaar in gesprek gaan.

Lieke van Zanden



## Erediensten

zondag	7 oktober 2018 10.30 uur	19 <sup>e</sup> zondag na Trinitatis Mw. Ds. A.J. van Zanden Cantatedienst m.m.v. cantorij (zie toelichting op pagina 7) 1 <sup>e</sup> collecte: Kledingbank Ede 2 <sup>e</sup> collecte: Kerk en eredienst Open schaal collecte uitgang: Onderhoudsfonds kerk
zondag	14 oktober 2018 10.30 uur	20 <sup>e</sup> zondag na Trinitatis Mw. Ds. A.J. van Zanden Oogstdankdienst Viering Heilig Avondmaal 1 <sup>e</sup> collecte: Villa Ticca 2 <sup>e</sup> collecte: Kerk en eredienst
zondag	21 oktober 2018 10.30 uur	21 <sup>e</sup> zondag na Trinitatis Drs. K. v.d. Horst, Amsterdam 1 <sup>e</sup> collecte: Stichting Present 2 <sup>e</sup> collecte: Kerk en eredienst 3 <sup>e</sup> collecte: Onderhoud gemeentecentrum
zondag	28 oktober 2018 10.30 uur	22 <sup>e</sup> zondag na Trinitatis Mw. Ds. W. Tinga 1 <sup>e</sup> collecte: Tent of Nations 2 <sup>e</sup> collecte: Kerk en eredienst

Kerkdiensten in Kerkelijk centrum Emmaüs, Laan der Ver. Naties 94, Ede.

zondag	7 oktober 2018 10.30 uur	ds. E.S. ten Heuw
zondag	14 oktober 2018 10.30 uur	ds. J.P. Prenger
zondag	21 oktober 2018 10.30 uur	mw. J. Bron
zondag	28 oktober 2018 10.30 uur	pastor J.A. Lucassen

	Noorderkerk	Protestantse wijkgemeente Tabor
	10.00 uur	10.00 uur
zondag 7 oktober 2018	Ds. C. Oosterveen	Ds. G.H. Westra
zondag 14 oktober 2018	Ds. C. Oosterveen	ds. K. Santing (Ede)
zondag 21 oktober 2018	Ds. P. Hoogstrate, Ermelo	Ds. G.H. Westra
zondag 28 oktober 2018	J.W. Scheurwater, Hilversum	Ds. G.H. Westra

### **Kosterdiensten**

De kosterdiensten in de maand oktober worden waargenomen door Kees Bleijenberg en Cees Kwint

### **Oppas**

Voor kinderen van 0-4 jaar is er elke zondag tijdens de eredienst oppas in de grote zaal van het gemeentecentrum.

### **Kinderkerk**

Voor kinderen van 4 - 12 jaar is er elke zondag tijdens de eredienst kinderkerk in hun eigen ruimte van het gemeentecentrum. De kinderen beginnen de dienst in de kerk.

### **Inleveren kopij**

Kopij voor het novembernummer van "Mededelingen" kunt u mailen tot uiterlijk **maandag 15 oktober 15.00 uur** naar Annelies Smit, [smit.stein.callenfels@upcmail.nl](mailto:smit.stein.callenfels@upcmail.nl).



# Bachcantate BWV 48

---

Toelichting: Dick Troost

De cantate *Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen* (BWV 48) componeerde Bach in zijn eerste ambtsjaar als Thomascantor in Leipzig. Dit werk voor alt, tenor, koor, trompet, twee hobo's, strijkers en continuo, werd op 3 oktober 1723 – de negentiende zondag na Trinitatis – voor het eerst uitgevoerd.

De tekst van een onbekende dichter knoopt aan bij het zondagsevangelië Matteüs 9: 1-8: het verhaal over de genezing van een verlamde met daarin de woorden van Jezus: 'Vat moed, kind, jouw zonden worden vergeven!'

Het groot opgezette openingsdeel (1) met Paulus' woorden uit Romeinen 7: 24, bestaat in zijn structuur uit drie lagen: de trompet en beide hobo's laten per regel de melodie van het koraal *Herr Jesu Christ, ich schrei zu dir* in canon horen (a); het strijkorkest speelt zelfstandig een steeds terugkerend eigen thema (b) dat vervolgens als instrumentale tegenstem het vocale thema (c) vergezelt. De eerste tonen van deze vocale melodie vormen een kenmerkend interval: de stijgende kleine sext. Dit interval gebruikt Bach als muzikaal-retorische figuur, de zogeheten exclamatio. Deze stijlfiguur komen we ook tegen in bijvoorbeeld de aria 'Erbarme dich' in de Matthäus-Passion.

Nadat in het alt-recitatief (2) en het koraal (3) het klagende karakter zowel tekstueel als muzikaal wordt voortgezet, begint in de alt-aria (4) met de bede om zuivering van de ziel het contrasterende troostbrengende deel van deze 'muzikale preek'. Deze aria verrast door haar liefelijkheid: een bede in kinderlijke deemoed. De bijna dansante melodie van de hobo wordt door de alt overgenomen.

De troostende toon wordt door de tenor, als zo vaak drager van de Bijbelse boodschap, voortgezet in het recitatief (5) om aansluitend in zijn aria (6) de kracht van Jezus uit te zingen: 'Vergibt mir Jesus meine Sünden, so wird mir Leib und Seele gesund'.

De cantate besluit met de laatste strofe van het lied *Herr Jesu Christ, ich schrei zu dir* (7), zodat hiermee wordt aangeknoopt bij de koraalcanon van het openingsdeel. De tekst straalt troost en vertrouwen uit.

Vocale solisten op 7 oktober zijn Mariska Wessel (alt) en Joost van der Linden (tenor).

Het koor wordt gevormd door de Lutherse Cantorij en zangers die zich voor dit project hebben aangemeld. Ook het orkest is speciaal voor deze gelegenheid samengesteld.

Dirigent: Dick Troost





### Beknopt verslag KR vergadering ELG Ede 6 september 2018

- Caroline Bockweg opent de vergadering en leest een deel uit Tobit 4, de schriftlezing voor deze dag, en het commentaar daarop uit het Evangelisch Luthers dagboek.
- Lieke van Zanden stelt aansluitend voor om de wijziging in de liturgie aan het begin van de dienst vanaf 7 oktober te laten ingaan. Dit n.a.v. een verzoek uit de gemeente en een gesprek in de kerkenraad hierover op de Heidag op 30 juni. (nadere toelichting elders in dit nummer van Mededelingen).
- De aanvraag voor een vergunning van het gebruik van de kelder van het gemeentecentrum door de jongerenkerk loopt nog. Renz van Nes is bereid gevonden de coördinatie van het realiseren van deze ruimte op zich te nemen. Kees Bleijenberg wil een deel van zijn taken t.b.v. het gemeentecentrum afstoten. In onderling overleg zullen de taken worden verdeeld.
- De komende activiteiten - o.a. in het kader van 100 jaar kerkgebouw - worden besproken. Ook wordt bekeken welke groep dit jaar op 14 december de Adventsmaaltijd zou kunnen organiseren.
- Opnieuw komen de vacatures in de kerkenraad aan de orde, die ons allen grote zorgen baren.
- De kerkrentmeesters hebben overleg gehad met de KKA en gaan voortaan hun posten zelf inboeken, waardoor deze meteen op de juiste plek geboekt worden.
- Arau Vermeer, Nico van Marle en Gerda Budding woonden een bijeenkomst van de PKN bij betreffende Kerkbalans. Doel van de bijeenkomst was de opbrengst van Kerkbalans te verhogen. De PKN biedt een pakket m.b.t. nieuwe aanpak Kerkbalans aan (o.a. centrale verzending) tegen betaling. Onze gemeente heeft echter afgelopen jaar al veel meer opgebracht dan het voorgestelde percentage. De kerkenraad besluit geen gebruik te maken van dit pakket. Er zal door de kerkrentmeesters een koppeling van het LRP-

systeem met de financiën van de leden worden gemaakt om een beter overzicht te krijgen.

- Judith Pleysier meldt dat verschillende gemeenteleden zijn benaderd met het verzoek om leiding van de jeugdkerk te worden. Gelukkig hebben enkelen positief gereageerd, waardoor na de herfstvakantie gestart kan worden met de bijeenkomsten, in principe eenmaal per maand.
- De kinderkerk heeft een zeer geslaagd uitje gehad begin september, de jongsten waren zaterdag aanwezig, de ouderen bleven een nachtje kamperen.
- Gerda Budding sluit de vergadering en bidt met ons het Luthers Avondgebed.

Caroline Bockweg

## Vacatures

---

Met dit stukje in Mededelingen willen wij u op de hoogte brengen van een punt van zorg de kerkenraad. Om dat goed op te lossen, hebben wij uw medewerking nodig. Het gaat namelijk om de bezetting van onze kerkenraad en het uitvoeren van diverse taken.

De laatste jaren hebben wij de kerkenraad goed op niveau kunnen houden, maar dat blijkt moeilijker te worden. Op zich is dat begrijpelijk: onze gemeente verandert, vergrijst aan de ene kant en aan de andere kant hebben jonge gemeenteleden vaak een bijzonder druk eigen (gezins-)leven.

Veel gemeenten en kerken worstelen met dit probleem. Daarom is er in de nieuwe kerkorde meer vrijheid om de zaken te “bemensen” en de gemeente draaiende te houden. Dat betekent bijv. dat we proberen delen van KR-taken bij gemeenteleden, die geen ambtsdrager zijn onder te brengen. Een alternatief is ook het inzetten van “ambtsdragers met bepaalde taak” en daar hebben wij inmiddels goede ervaring mee.

Hieronder een opsomming van huidige en aanstaande vacatures (taken) in de kerkenraad:

- Kerkrentmeester:
- Hier zoeken wij versterking met iemand die vooral de zorg voor onze gebouwen op zich kan nemen.
- Ouderling-pastoraat:  
Vacant per 1-1-2019.

- Belangrijke functie, i.v.m. de vertrouwelijkheid en de samenwerking met de predikant.
- Dit zou verdeeld kunnen worden in verschillende deeltaken (ziekenbezoek, bezoek nieuwe gemeenteleden, e.e.a. in samenwerking met de werkgroep pastoraat)
- Scriba:  
Vacant vanaf 1-1-2019.
- Om praktische redenen is het wenselijk deze functie te splitsen in die van een scriba (KR) en een notulist (taak) voor de kerkenraadsvergaderingen.
- PR:  
Is sinds jaren niet ondergebracht bij een ambtsdrager.  
Kan als deeltaak buiten de kerkenraad worden uitgevoerd.

De bedoeling van dit stukje is natuurlijk dat u bij u zelf te rade gaat of u een (deel)taak van de kerkenraad op u zou kunnen nemen of iemand kent die dat misschien zou kunnen en willen.

We hebben elkaar hard nodig, want het kerkenwerk gaat niet vanzelf, maar heel goed met elkaar.

Wij kijken uit naar uw reactie!

De kerkenraad

## **Agenda van de ELG Ede**

---

<b>Versie:</b>	<b>18 september 2018</b>	<b>Tijdstip</b>	<b>Toelichting</b>
dinsdag 2 oktober 2018	Lezing over ons kerkgebouw in het kader van 100 jarig bestaan	20.00 uur	Plaats: kerkgebouw aan de Beukenlaan Spreker: ds. A. Romein
donderdag 4 oktober 2018	KR vergadering	20.00 uur	

zondag 7 oktober 2018	Eredienst	10.30 uur	Cantatedienst in het kader van 100- jarig bestaan kerkgebouw
donderdag 11 oktober 2018	Gemeenteavond	20.00 uur	gemeentecentrum
zondag 14 oktober 2018	Eredienst	10.30 uur	Oogstdankdienst
maandag 15 oktober 2018	Inleverdatum Mededelingen	15.00 uur	november 2018
zaterdag 20 oktober 2018	Herfstvakantie		™. zondag 28 okt. 2018
zondag 28 oktober 2018	Einde Herfstvakantie		
zondag 28 oktober 2018	Eredienst	10.30 uur	
dinsdag 30 oktober 2018	DB vergadering	10.00 uur	i.v.m. Herfstvakantie
donderdag 1 november 2018	KR vergadering	20.00 uur	
zondag 4 november 2018	Eredienst	10.30 uur	Allerheiligen
maandag 12 november 2018	Inleverdatum Mededelingen	15.00 uur	december 2018
zaterdag 17 november	gemeentecentrum	10:00 - 15:00 uur	Boekenmarkt

2018			
zaterdag 24 november 2018	Iconententoonstelling	10:00 - 16:00 uur	Tentoonstelling t.g.v. 100-jarig bestaan in het kerkgebouw
zondag 25 november 2018	Eredienst	10.30 uur	Kanselruil met ds. Maarten Diepenbroek
dinsdag 27 november 2018	DB vergadering	10.00 uur	

## **Gemeenteavond 11 oktober**

Tijd: 20.00 uur (zaal open 19.30 uur)

Plaats: Luthers gemeentecentrum, Maanderweg 27, Ede

Programma:

- Algemene informatie (voorzitter Gerda Budding)
- Liturgie: toelichting en bespreking (ds. Lieke van Zanden)
- Toelichting stand van zaken financiën (kerkrentmeesters Arau Vermeer / Nico van Marle)
- Informeel samenzijn

Allen Hartelijk welkom!!!

## Evangelisch-Luthers dagboek 2018 - 2019

Binnenkort verschijnt het Evangelisch-Luthers Dagboek 2018-2019. Dit boek kan voor u een dagelijkse begeleider worden voor het komende kerkelijk jaar. Elke dag wordt een Bijbellezing aangereikt met een bijbehorende uitleg, gedicht, lied of gebed. U heeft met dit boek een waardevolle verzameling van teksten in handen.

Traditiegetrouw vindt u in deze uitgave de liturgische gegevens van de zon- en feestdagen met de Bijbellezingen van het Luthers rooster en het gemeenschappelijke rooster, het zondagslied en de liturgische kleuren van de zondagen.

Een boek dat zeer de moeite waard is! De prijs van het dagboek is vastgesteld op € 15,00 als u via mij bestelt.

Binnenkort zal er een intekenlijst in de hal van de kerk liggen, waarop u tot 1 november 2018 uw bestelling kunt noteren

Daan van Doorne,  
scriba



### Van de kerkrentmeesters

De opbrengst van de collecten voor Kerk en Eredienst, augustus 2018:	€ 467
In de vakantietijd zijn er geen andere collecten geweest.	
<b>Bijdragen gemeenteleden</b>	
Ontvangen voor kerkbalans en giften, augustus 2018:	€ 2.985

De ouderling-kerkrentmeesters,  
Nico van Marle  
Arau Vermeer



## Van de diaconie

In de zomermaanden juli en augustus is voor de verschillende doelen € 855,61 bijeen gebracht. Geweldig! Heel hartelijk dank voor uw bijdragen. Deze opbrengst kwam tot stand via de collectes die tijdens de diensten werden gehouden. Mocht u willen bijdragen aan een van de projecten, of in het algemeen, dan is dat van harte welkom. U kunt uw bijdrage overmaken naar de diaconie, onder vermelding van het doel. Wij zorgen dan dat het op de juiste plaats terecht komt.

### **7 oktober**

Nias en de Batu-eilanden

Het Luthers Genootschap ondersteunt, in samenwerking met lutherse gemeenten, werkzaamheden en projecten op verschillende locaties in de wereld. In Indonesië ondersteunen we onder andere bij:

de kosten voor de renovatie van Bethanië, het huis voor ouderen op Nias (toilettruimte, sceptic-tank en evt. aanbouw), de realisatie van een agrarisch project (o.a. kwekerij rubberbomen) waarmee de weeshuizen eigen inkomsten kunnen genereren en de aanschaf van een kleurendrukmachine voor de drukkerij/boekwinkel.

Op de Batu-eilanden: de aanschaf van motorfietsen voor de rondtrekkende predikanten en het drukken van gezangboeken voor de gemeenten.

<http://www.luthersgenootschap.nl/>

### **14 oktober**

Villa Ticca: Kinderopvang in Ecuador (project Kinderkerk)

In de arme wijken in Quito komen veel tienerzwangerschappen voor. De jonge moeders zijn vaak niet in staat goed voor hun kinderen te zorgen vanwege armoede, gebrek aan opleiding en aan tijd. Als ze hun school willen afmaken, zijn ze al snel gedwongen hun kinderen alleen thuis of op straat te laten.

Daarom biedt Villa Ticca moeders de kans om hun kind overdag naar de dagopvang te brengen. De kinderen worden op professionele wijze begeleid door gediplomeerde leidsters en krijgen iedere dag twee voedzame maaltijden. Ook worden ze regelmatig medisch gecheckt. Villa Ticca is een veilige plek

voor ze.

<http://www.villaticca.com/nl/>

## **21 oktober**

Stichting Present

Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Dat is de missie van Present! Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden wij de mogelijkheid om je als groep of individu in je eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement.

<https://stichtingpresent.nl/ede/>

## **28 oktober**

Tent of Nations

Daoud Nassar is een Palestijns christen uit Bethlehem. Samen met zijn familie runt hij een boerenbedrijf met daarop het project Tent of Nations. Ondanks de moeilijke omstandigheden en voortdurende bedreiging van confiscatie van het land, zet de familie Nassar zich op een geweldloze en zeer creatieve manier in onder het motto “Wij weigeren vijanden te zijn”.

Dit door de gemeente gekozen jaarproject komt regelmatig op het collecterooster voor. De bijdragen hiervoor zijn bemoedigend! Hartelijk dank daarvoor.

Na de dienst zal Wietske Tinga in het gemeentecentrum actuele informatie met ons delen.

<http://www.tentofnations.nl/>





## Pastoraat

In ons hart en in ons huis  
DE ZEGEN VAN GOD.  
In ons komen en in ons gaan  
DE VREDE VAN GOD.  
In ons leven, op onze zoektocht,  
DE LIEFDE VAN GOD.  
bij het einde, nieuw begin,  
DE ARMEN VAN GOD OM ONS TE ONTVANGEN,  
THUIS TE BRENGEN.  
AMEN

uit Iona Abbey Workshop Book

## Van de jeugdouderling

---

De Kinderkerk:

De laatste jaren zien we een groei van het aantal kinderen. Het is fijn om te zien dat de kinderen naar de kinderkerk komen.

De kinderkerkleiding zet zich hier al jaren voor in en doet dit met veel plezier!  
Complimenten aan hen!

In het eerste weekend van september heeft de leiding een middag in het bos en nachtje slapen (voor de bovenbouw groep) georganiseerd voor de kinderen. Er waren spelletjes, kampvuur, tenten etc. geregeld. De kinderen vonden het super leuk en hebben een goede tijd gehad.

Er is sinds een jaar een splitsing tussen onderbouw en bovenbouw kinderen. Dit loopt aardig goed. Op sommige zondagen zijn er te weinig kinderen om te splitsen en dan wordt er in één groep kinderkerk gehouden.

Inmiddels is een aantal kinderen te groot geworden voor de kinderkerk, we zijn dan ook blij dat zij naar de jongerenkerk kunnen doorstromen.

De jongerenkerk 12+:

We willen na de herfstvakantie beginnen met de jongerenkerk, steeds op de eerste zondag in de maand. We starten met een klein groepje in de hoop dat dit in de loop van tijd groter wordt.

De data zijn :

- 4 november 2018
- 2 december 2018
- 6 januari 2019
- 3 februari 2019
- 3 maart 2019
- 7 april 2019
- 5 mei 2019
- 2 juni 2019
- 7 juli 2019

De jongeren gaan dan gelijk met de (jongere) kinderen uit de kerk om samen met de leiding in hun eigen ruimte de dienst voort te zetten.

In het gemeentecentrum krijgen de jongeren een eigen ruimte, die momenteel wordt opgeruimd en vervolgens zal worden mooi gemaakt.

Voor de leiding zoeken we nog mensen die dit samen met ons willen en kunnen gaan oppakken.

Judith Pleysier  
Jeugdouderling



## Van de kinderkerk

In het weekend van 1 en 2 september hebben we als kinderkerk ons dagje uit gehad. We waren met alle kinderen op het Jeugdkampeerterein van Scouting in Lunteren. De kinderen van de bovenbouw mochten ook een nachtje blijven slapen. Hieronder het verslag van Floortje over dit superleuke 'weekend'.

We zijn met alle kinderen en kinderkerkleiding een dag en een nacht op kamp geweest.

We hebben de volgende dingen gedaan:

### Speurtocht

We moesten lintjes zoeken. Oranje en blauwe. Het ging door het Lunterse Bos. We kwamen langs een hei en een kikkerpoel en het einde was Roos. Maar die konden we niet vinden. In verschillende groepen hebben we de speurtocht gedaan. Bij Roos hebben we gesnoept en gedronken en toen zijn we teruggegaan naar het kamp.

### Frietjes gegeten

Ted ging de frietjes halen. Er waren er niet genoeg. Toen ging hij nòg een keer frietjes halen en bleef hij heel lang weg. Bij de frietjes zaten hamburgers of knakworst. Als toetjes trakteerde Robin danoontjes omdat hij jarig was geweest. Toen werden de jongere kinderen van de kinderkerk opgehaald en bleven we met 9 over. Vier jongens en vijf meisjes.



### Spellen in het donker gedaan ( 1)

We hebben eerst in de schemering levend Stratego gedaan. In een leeuw-, olifant- en muisversie in het bos. De meisjes waren groen en de jongens waren geel. De jongens waren met zijn vieren en de meisjes met zijn vijven, maar dat vonden de jongens niet erg.

## Kampvuur gemaakt

Ted heeft een verhaal verteld over een donkere kamer waarin een lichte kaars op de hoek van een ronde tafel stond. We hebben marshmallows geroosterd en we hebben liedjes gezongen.



## Spellen in het donker gedaan ( 2)

Iedereen had een lichtgevend stokje en ergens op het veld stond een lamp met daarnaast een bakje. Daaromheen stonden de begeleiders met een zaklamp. Je moest je stokje in het bakje doen zonder dat je ‘afgeschenen’ werd met een zaklamp door de begeleiders.

Dan moest je een nieuw stokje halen bij de post. Als je afgeschenen werd, moest je ook een nieuw stokje halen bij de post. De post was Judith.

## Tent geslapen

Alle begeleiding ging in een tent. Alle meisjes gingen in een tent en alle jongens gingen in een tent. Om half elf viel iedereen in slaap. Bij de scheerlijnen hingen glow in the dark stokjes en er was een paadje met glow in the dark stokjes gemaakt naar de toiletten. Zodat je ‘s nachts de weg kon vinden naar de toiletten.



## Ochtendgymnastiek



Annegré ging dingen voordoen en wij gingen die dingen nadoen. We deden ‘hoofd, schouders, knie en teen’ en de Macarena. Het was koud en daarom dronken we hete thee.

Toen gingen we alle andere begeleiders wakker maken. Simone wilde de tent niet uit.

Toen gingen we ontbijten met lekkere boterhammen en een appel. Toen kwam ook Simone met een dikke trui en een sjaal de tent uit.

Toen zijn we alle dingen gaan inpakken en bij elkaar gaan leggen zodat we meteen meekonden als we opgehaald werden.

Het was een heel leuk kamp!

Floortje van Rixoord



## Schilderijen, tekeningen en foto's in het gemeentecentrum

---

Vele kunstzinnige uitingen van gemeenteleden waren telkens drie maanden zichtbaar aan de wanden van het gemeentecentrum. Tot begin oktober is de beurt nog aan Ingeborg Kriegsman met interessante foto's.

Op mijn oproep aan u om uw creaties aan te bieden heb ik nog geen bericht ontvangen. Als u niet zelf in de openbaarheid wilt treden, laat mij dan namen van mensen weten van wie u graag bijdragen ziet verschijnen in het gemeentecentrum.

Karel Loman  
(jkarelloman@gmail.com; 0318-616272 )

## Nieuwe CD 'In Triplo'

---



Op zondag 2 september jl. was het na de dienst in het gemeentecentrum voor ondergetekende en collega's musici een feestelijk moment om de cd 'In Triplo' aan Gerda Budding als voorzitter van de kerkenraad, aan te mogen bieden.

Twee jubilea in 2018 vormen de aanleiding tot het uitbrengen van dit mini album: het 100-jarig bestaan van het kerkgebouw en het 50-jarig

jubiläum van Dick Troost als cantor en organist. De opbrengst van de cd-verkoop is bestemd voor het Onderhoudsfonds kerkgebouw ELG Ede.

Op de cd zijn in samenspel drie musici te beluisteren: de trompettist Wim van Schaik en de organisten Erik van der Heijden en Dick Troost. Voeg daarbij de drie orgels die bespeeld worden, en de titel 'In Triplo' is geboren.

In wisselende bezettingen - zoals twee orgels, trompet en orgel, en trompet en twee orgels - worden werken uitgevoerd van Bach, Delalande, Stanley,

Troost en Viadana. Het gevarieerde programma besluit met 'Verjaardagsmuziek' voor trompet en twee orgels: (vr)olijke muziek waarop een jarige kan worden getrakteerd.

Ko Smidt die opname, fotografie en vormgeving verzorgde, heeft op zeer creatieve wijze enkele bouwkundige details van het kerkgebouw in het boekje verwerkt.

Samenvattend: met deze productie krijgt men een cd in huis waarmee men auditief én visueel met het 100-jarige kerkgebouw verbonden is.

'In Triplo' is voor € 8 (contante betaling) verkrijgbaar bij Erik van der Heijden en Dick Troost.

Stelt men prijs op toezending per post, dan graag bestellen door overmaking van € 11,95 (inclusief verzendkosten) naar bankrekening

NL49INGB0000915206

t.n.v. Evangelisch-Lutherse Gemeente Ede o.v.v. cd 'In Triplo', en naam en adres.

Dick Troost

## **Jong Talent in Ede met het T en T ensemble**

Op zaterdag 29 september 2018 begint het seizoen 2018 - 2019 van de serie Jong Talent in Ede. Dan speelt het T and T Ensemble van 19.30 - ca. 21.00 uur in ons kerkgebouw.

Het T and T ensemble startte aanvankelijk met twee traverso speelsters uit Thailand.

Het fluitduo Tanyarat en Thanida deed dat uit liefde voor de kamermuziek. Zij ontmoetten de andere leden van het ensemble tijdens hun studie aan de Hogeschool der Kunsten van het Utrechts Conservatorium. Samen verkenden zij interessant kamermuziekrepertoir.

Het ensemble bestaat uit de Spaanse Inés Montaña Salcedo (klavecimbel), de Franse Lucie Delville (cello), Thanida Iamsirikulmitr (traverso) en Tanyarat Limpawutiwaranont (traverso), beiden uit Thailand.

Zij spelen stukken van Jean-Marie Leclair l'Aîné, Johann Sebastian Bach, Carl Phillip Emanuel Bach en Pietro Antonio Locatelli.

## 2 oktober: Lezing 100 jaar Lutherse Kerk Ede

---



Op dinsdag 2 oktober 2018 houdt Ds. Arie Romein in het kader van “100 jaar Lutherse Kerk Ede” een openbare jubileumlezing in de kerk aan de Beukenlaan, hoek Maanderweg, over

***“De lutherse gemeente in Ede, schakel in een lange christelijke traditie”***

In zijn lezing vertelt hij hoe het Christendom in Ede begon, hoe het zich in meer dan tien eeuwen hier ontwikkelde, en hoe de lutheranen in 1918 zich voegden tussen de andere kerkelijke gemeenschappen. Dit alles in de context van christelijk Europa. Ook schetst hij de positie van de lutherse gemeente in het palet van de Edese kerken.

Aanvang 20.00 uur. Toegang vrij.

## Grote Schoonmaak

---



Wie helpt er mee om op zaterdag 3 november a.s. een grote schoonmaakbeurt te geven aan ons kerkgebouw?

U kunt zich tijdens deze jaarlijkse traditie naar hartenlust uitleven met spons, zeem, dweil en ragebol.

Het is elk jaar weer een erg gezellig gebeuren en tevens goed voor de teamgeest

en onderlinge saamhorigheid.

Het spektakel begint om 09.00 uur en duurt tot circa 13.00 uur.

Komt in grote getale, want het gezegde luidt: hoe meer zielen, hoe meer vreugd, met andere woorden, hoe meer deelne(e)m(st)ers, des te sneller is de klus geklaard.



Wat u zelf mee moet brengen:

- ▶ emmer
- ▶ spons, zeem en trekker
- ▶ sopdoekje (wonderdoekje)
- ▶ huishoudtrapje (indien mogelijk)

Gezorgd wordt voor koffie en thee met iets lekkers erbij en de nodige schoonmaakmiddelen.

U kunt zich hiervoor opgeven bij Roos Zoetekouw-Dudink, tel. 0344 – 691973. Mocht u zich niet opgeven en toch onverwacht een paar uurtjes beschikbaar zijn dan bent u altijd van harte welkom!

## **Boeken- en Platenmarkt 17 november 2018**

---



Onze jaarlijkse boeken- en platenmarkt wordt georganiseerd op zaterdag 17 november van 10:00-15:00 uur.

De opbrengst is bestemd voor een project binnen onze kerk.

Inleveren voor de verkoop kan iedere zondag, voor of na de eredienst. De dozen kunnen worden geplaatst op het podium in het gemeentecentrum. Bent u niet in de gelegenheid om zelf boeken te brengen voor de markt, dan mag u ook bellen met de organisatie, we komen het dan graag bij u ophalen.

Wat mag er ingeleverd worden:

Boeken, lp's, cd's, dvd's, legpuzzels, curiosa. Het is belangrijk dat de ingeleverde spullen compleet en schoon zijn, het moet wel verkoopbaar zijn voor een goede prijs. We proberen tenslotte zoveel mogelijk geld bijeen te brengen op 17 november.

Vrijwilligers gezocht:

Wij zijn dringend op zoek naar vrijwilligers die ons op zaterdag 17 november een deel van de dag of de hele dag willen helpen bij de verkoop. Op vrijdagmiddag 16 november gaan we alles klaarzetten en sorteren, ook daarvoor

hebben we vrijwilligers nodig. Bij voldoende aanmeldingen kunnen we de taken mooi verdelen. Vele handen maken licht werk. Op donderdagavond 15 november worden de tafels in het gemeentecentrum geplaatst.

Aanmelden en meer informatie:

Ted van der Woerd - [tedvanderwoerd@online.nl](mailto:tedvanderwoerd@online.nl)

- 0318 485848

Ingeborg Kriegsman - [info@ingeborgkriegsman.com](mailto:info@ingeborgkriegsman.com)

- 06-46322097

## **Verslag zomermarkten Lunteren 2018**

---

Op 21 juli en 11 augustus heb ik in Lunteren op de Zomermarkt gestaan, met hulp van Truus Cieremans en Adri de Groot.

Er was veel belangstelling, we hadden leuke dingen in de aanbieding en we hebben op 21 juli voor € 40,00 verkocht t.g.v. van de ELG!!

Zaterdag 11 augustus was de belangstelling en drukte beduidend minder; en heb ik er ook maar tot 12 uur gestaan. Weinig verkocht, toch een bedrag kunnen overmaken.

Vanuit onze kerk kwamen een paar mensen ook kijken, (en wat kopen!)

Al met al een mooie ervaring; we hadden prachtig weer.

Misschien volgend jaar weer, maar dan alleen de eerste zaterdag!

Emmy Koenen



# Esther, een Perzisch sprookje, bij de vrienden van Hoekelum

---

Op zaterdag 13 oktober 2018 spelen verhalenverteller Kees Posthumus en muzikant Henk van Glabbeek hun voorstelling 'Esther, een Perzisch sprookje' in het Koetshuis van kasteel Hoekelum in Bennekom bij de Vrienden van Hoekelum.

De voorstelling begint om 14.00. Ontvangst met koffie / thee vanaf 13.30 uur.

Het verhaal van Esther is een meeslepend verhaal over macht en misbruik van macht, geweld en verzet, twijfel en moed. Het Bijbelboek Esther is het enige boek in de Bijbel waarin de naam van God niet wordt genoemd. Het verhaal speelt in het huidige Iran en kent tal van Perzische elementen, zoals uitbundige feesten en feestelijke maaltijden.

In de voorstelling 'Esther, een Perzisch sprookje' presenteren verhalenverteller Kees Posthumus en muzikant Henk van Glabbeek een actuele en muzikale versie van een oud oosters verhaal. Een belangrijke rol is weggelegd voor de muziek.

Marcus van Loopik over Purim:

Na de voorstelling zal Marcus van Loopik ons alles vertellen over het Purimfeest, dat zijn wortels vindt in het boek Esther.

Wellicht weten we, na zijn toelichting, waarom in de komende wereld, de Olam Haba, het Purimfeest, in tegenstelling tot alle andere joodse feestdagen, nog steeds wordt gevierd.

Marcus van Loopik is Talmudist en publicist op het gebied van jodendom. Hij is tevens grafisch kunstenaar.

Informatie en opgave:

U kunt zich opgeven door het sturen van een e-mail naar [vriendenvanhoekelum@upcmail.nl](mailto:vriendenvanhoekelum@upcmail.nl).

De kosten van deelname bedragen € 10,00 p.p.

Meer informatie bij Wim Eikelboom, tel. 0318-630686.

## Educatieve avond in ELK Ede

---

**Educatieve avond Psalm 42 van Mendelssohn en Deutsche Messe van Schubert.** Vooruitlopend op het concert van COV Excelsior uit Ede op **16 november a.s.** willen wij u uitnodigen voor het bijwonen van een educatieve avond die op **donderdag 1 november a.s.** zal worden gehouden in de Evangelisch Lutherse Kerk, Beukenlaan 12 in Ede. Deze avond is in samenwerking met Bespreek het Samen. Tijdens deze presentatie zingt het koor, onder leiding van dirigent Gerben Budding en begeleid door Elly Meijer op de piano, enkele delen uit Psalm 42 van Mendelssohn en de Deutsche Messe van Schubert samen met de sopraan Tineke Roseboom. Gerben Budding zal een toelichting geven op de uit te voeren delen, de componist en de relatie tussen de tekst en de muziek. Ook zal het publiek weer de mogelijkheid krijgen om enkele delen mee te zingen. De avond is zonder pauze en na afloop wordt u uitgenodigd om nog even na te praten onder het genot van een kopje koffie of een ander drankje in het gemeentecentrum om de hoek van de kerk. Aanvangstijd 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is de deur open. De toegang is gratis, er is een collecte bij de uitgang ter dekking van de kosten. U bent van harte welkom.

## Werkgroep Hebreeuws in de Vallei

---

Na de zomerstop begon het studieseizoen 2018-2019 Hebreeuws weer met een openingsavond op 11 september.

Andere activiteiten van de Werkgroep:

- een driejarige Taalcursus Bijbels Hebreeuws. Aan het eind van deze cursus kan men de teksten van de Hebreeuwse Bijbel lezen, vertalen en begrijpen.
- verschillende leesgroepen Hebreeuws (overdag)
- een avondleesgroep voor gevorderden op dinsdag (even weken)
- een Jiddische leesgroep op maandagmiddag (even weken)

Wie lid van de Werkgroep is of wordt, kan deelnemen aan alle activiteiten en krijgt het les- en leesmateriaal gratis. Lidmaatschap is 60 euro per jaar. Voor verdere informatie, neem contact op met de secretaris van de werkgroep : Roosje Wisgerhof-Beijen, tel. 0318 51 54 32 , rosabeijen@gmail.com

Het nieuwe seizoen van *Bespreek het Samen 2018 - 2019* is online!

Programma oktober 2018:

01-10-2018 Ina ter Avest

Verhalenderwijs

02-10-2018 pastor Ben Piepers

Engelen in de kunst

04-10-2018 Piet Poot

Zangen van Zoeken en Zien

06-10-2018 BHS orkest & kamerkoor

Concert `de Eeuwigheid`

10-10-2018 Gerben H. Westra

Apocalyps, alles onthuld?

17-10-2018 Vinkenbosgemeenschap Pasopjeplaats

17-10-2018 Kirsten Benschop

Die Ik Ben

18-10-2018 Inez en Jos van Oord

Rebible, de vergeten verhalen

20-10-2018 Jong talent in Ede

van Leeuwen, klarinet en chalumeaux

21-10-2018 Jongerenreis o.l.v. Els Möller

Ga je mee naar Taizé!

22-10-2018 ter Avest, Lahrech, van de Brink

Ieder op haar eigen wijs

25-10-2018 Rinus van Warven

De universele religie van de liefde

28-10-2018 van Otterloo & van de Berg

Stiltewandeling

30-10-2018 Myra van der Jagt

Bach cantate BWV 62 - start repetities

31-10-2018 dr. Peter Blokhuis

Onze verantwoordelijkheid volgens Buber

## Dag van ontmoeting NLVB

---

Op 29 september a.s. komen oudkatholieke en lutherse vrouwen en hun gasten weer bij elkaar om samen interessante dingen te doen. Deze keer in Leeuwarden, de Culturele Hoofdstad van Europa met als thema mienskip (gemeenschap). Gemeenschap is ook het thema van onze ontmoetingsdag. De Nederlandse Lutherse Vrouwenbond en de Stichting Oudkatholieke Vrouwen in Beweging hebben een expositie ingericht met als titel: ***Mienskip door het Lam: utopie of ideaal?***

De expositie bestaat uit foto's en teksten van priester/kunstenaar Annemieke Duurkoop en uit een kruiswegstatie, gemaakt door gemeenteleden van verschillende kerken in Leeuwarden.

De expositie is interactief en dat betekent dat we op deze ontmoetingsdag ook zelf aan de slag gaan in de vorm van een workshop.

**Aan u vragen wij een tekst en/of afbeelding mee te nemen die voor u een bijzondere betekenis heeft.**

### **Programma van de dag:**

De ontmoetingsdag begint om 10.00 uur met inloop, koffie met een Friese lekkernij en het bekijken van de expositie.

Na een korte viering stappen wij op de CITYTRAIN voor een ludieke rondleiding door Leeuwarden onder leiding van een bevlogen en bekwame gids.

Daarna wordt u een heerlijke lunch aangeboden.

Vervolgens gaan we ons verdiepen in de expositie in de vorm van een workshop. Eén workshop betreft de kruiswegstatie, de andere workshop betreft het werk van Annemieke Duurkoop.

### **Mienskip door het Lam: utopie of ideaal?**

**Kom kijken, doe mee en vind jouw antwoord.**

Als we tijdens de workshop elkaars antwoorden bekijken en met elkaar daarover in gesprek raken, dan ontstaat er als vanzelf een gemeenschap. Immers gemeenschap vorm je door samen betekenis aan de werkelijkheid te geven.

We sluiten de dag af met een slotwoord en een lied. Rond 15.30 uur gaan we gezegend op huis aan.

Locatie: Lutherse Kerk Leeuwarden  
Nieuwe Oosterstraat 28-30  
8911 KN Leeuwarden

Deelname aan deze ontmoetingsdag is voor lutheranen geheel kosteloos. Ook uw reiskosten mag u declareren bij de NLVB.

Graag aanmelden en reiskosten declareren via [h.v.axler@gmail.com](mailto:h.v.axler@gmail.com)

Reiskosten declareren, met kopie van kaartjes of print van reisbewijs OV. Met de auto 19 ct per kilometer.

Ook mannen zijn van harte welkom op onze activiteiten. Neem dus gerust uw partner of vriend mee. Voor degenen die niet zo goed ter been zijn en met de trein komen, regelen we vervoer van het station naar de Lutherse kerk.



## **Viering 70 jaar Wereldraad van Kerken**

---



Op donderdag 23 augustus 2018 vierde de Wereldraad van Kerken haar 70-jarig bestaan in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Namens de Raad van Kerken in Ede mocht ik bij deze viering aanwezig

zijn. Het was een mooie en feestelijke bijeenkomst waar ik graag iets over wil vertellen.

Precies 70 jaar geleden, op 23 augustus 1948 werd hier, in deze kerk, de Wereldraad van Kerken opgericht. Drijvende kracht hierbij was de Nederlander dr. Visser 't Hooft.

De wereldraad werd opgericht in een tijd waarin men leed onder de naweën van de Tweede Wereldoorlog. Miljoenen vluchtelingen zwierven nog door Europa en Azië, zoekend naar houvast in een gebroken wereld. Te midden van de puinhopen, ook in geestelijke zin, kwamen afgevaardigden van kerken over de gehele wereld bij elkaar om zich met elkaar te verzoenen en een nieuw fundament te leggen voor samenwerking tussen Christenen over de gehele wereld.

Zo kreeg de oecumene een nieuwe start en tijdens de viering in Amsterdam werd hier voortdurend aan gerefereerd.

Voor jongeren was veel ruimte tijdens de viering: zang en dans hadden een prominente plek, immers, wat is een kerk zonder jeugd ? Vijf jonge mensen, uit Columbia, Griekenland, Zuid-Sudan, Zuid-Korea en Palestina hadden hun eigen schoeisel meegenomen en gebruikten dit bij hun getuigenis en geloof in een wereld, waar vrede en gerechtigheid zullen terugkeren.

De “Walk for Peace and Justice”, die eerder deze dag in Amsterdam had plaats gevonden, kwam als thema steeds weer in de viering terug. Aan het slot van de dienst mochten we dan ook dansend en zingend (“We are marching in the light of God”) de Nieuwe Kerk via de hoofdingang verlaten, die nu weer eens gebruikt kon worden. En wanneer we dan wandelend door de wereld gaan, dan mag iedereen mee doen, zoals we zongen:

*For everyone born, a place at the table  
For everyone born, clean water and bread,  
A shelter, a space, a safe place for growing,  
For everyone born, a star overhead.*

Als gezegende mensen mochten we weer gaan, in het geloof, dat we als Christenen in deze wereld het verschil kunnen maken en kunnen doen waarvan anderen menen, dat we het niet kunnen doen: gerechtigheid en vrede brengen voor alle mensen op deze aarde. Dat is volgens mij de kern van het Evangelie en dient de rode draad van de oecumene te zijn, ook in Ede: volgend jaar hopen we het 50-jarig bestaan van de Raad van Kerken in Ede te vieren met een bijeenkomst voor alle belangstellenden.

Wanneer u nieuwsgierig bent geworden en de dienst eens terug wilt zien, dan is de link via de site van de Raad van Kerken (hopelijk) nog steeds actief:

Zie: <https://www.youtube.com/watch?v=rDVSoGfMRHk>

Of via: <https://www.raadvankerken.nl/?b=5162>

Albert Schol,  
Voorzitter Raad van Kerken te Ede  
albertschol@hetnet.nl



## Uit de klassicale vergadering Veluwe



In de vergadering van de CV Veluwe op 3 september in 't Kerkheem te Voorthuizen kon preses Martin Morsink de op 2 september bevestigde classispredikant ds. Wilbert van Iperen verwelkomen. Tijdens de vergadering is even teruggekeken op deze bevestigingsdienst, die plaats vond in de Grote Kerk te Elburg. Een paar punten uit het bevestigingsformulier: 'Uit het midden van de dienaren van het Woord zijn de classispredikanten geroepen om samen met de klassicale vergadering toezicht te houden op het kerkelijk leven in de classis in een geestelijk leiderschap dat niet heerst maar dient.' 'Zij zullen, in vertrouwen op de Geest, de gemeenten en hun ambtsdragers inspireren tot ontmoeting en gesprek, tot het delen van vreugde en zorgen, en het zoeken naar wegen, nieuwe en vertrouwde, om kerk te zijn in deze tijd, in verlangen naar de toekomst van Gods rijk.' 'Zij zullen, kortom, met de goede Herder voor ogen, de gemeenten en ambtsdragers die hen zijn toevertrouwd, liefdevol begeleiden, zodat zij in deze wereld gestalte kunnen geven aan hun roeping om het Woord te horen, verkondigen en dienen.' Zo weten we een beetje wat ds. Van Iperen in zijn niet geringe takenpakket heeft!

De preses opent de vergadering met Schriftlezing en gebed. Daarna werd onder leiding van de nieuwe classispredikant het geloofsgesprek gevoerd aan de hand van de tekst van Romeinen 12:9-20 (ook gelezen tijdens de bevestigingsdienst). In twee- of drietalen werd gesproken over: welk woord / welke zin blijft hangen? Wat betekent dat woord / die zin voor jou persoonlijk? Wat heeft het woord te betekenen voor de christelijke gemeente, hoe krijgt het concreet handen en voeten? Aan het eind van het gesprek gaf een ieder aan welke zin bleef hangen: er klonk een mooie variatie aan antwoorden.

De volgende onderwerpen kwamen aan de orde:

- Benoemingen: Jolanda Aantjes - Lubbersen (kerkelijk werker te Hall en Voorstonden) werd benoemd tot adviseur van de CV namens de kerkelijk werkers. Bert Broekhuizen is benoemd tot lid van de Commissie Rentebaten Regionale Gelden.
- Presentatie website: Scriba Gerrit Bok toonde de aanwezigen de website van de CV Veluwe, zie [www.pknclassisveluwe.nl](http://www.pknclassisveluwe.nl)
- Algemene Verordening Gegevensbescherming: Net als de gemeenten moet ook de classis zich houden aan de AVG. De privacyverklaring is op de website

geplaatst. Bij dit punt bleek wel dat nogal wat gemeenten worstelen met de AVG-voorschriften.

-Ringen: Na de overgang van de 74 classes naar elf nieuwe classes zijn de vroegere classes omgevormd tot ringen van gemeenten. In deze ringen vindt de ontmoeting van gemeenten plaats. De ring geeft gestalte aan de verantwoordelijkheid van de gemeenten voor elkaar, onder meer door het stimuleren en zelf voeren van het kerkelijk gesprek en het op andere wijze bevorderen van de saamhorigheid van de gemeenten in het nakomen van hun taak en roeping. In de ring kunnen de plaatselijke gemeenten elkaar dus op allerlei manieren ontmoeten en ondersteunen.

In de ringen binnen de CV Veluwe (Apeldoorn, Ede, Harderwijk, Hattem en Nijkerk) blijkt de invulling van e.e.a. verschillend op gang te komen, het is nog even zoeken naar een goede vorm.

Henny Dolstra-Muggen, 2e scriba CV Veluwe

## **Speel samen de Bijbelquiz in Ede**

Op 1 november a.s. wordt in Ede de jaarlijkse Bijbelquiz van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) gespeeld. Deze wordt georganiseerd door een werkgroep bestaande uit leden van verschillende kerken in Ede.

De NBG-Bijbelquiz staat garant voor een gezellige avond.

'Spannend en ontspannend tegelijk', zegt samensteller Frans van Houwelingen van het NBG. Spannend, omdat het een wedstrijd is, maar ook óntspannend, want de quiz bevat veel humor en interessante weetjes. 'Of je nu een doorgewinterde Bijbellezer bent, of iemand met niet zo veel Bijbelkennis, de vragen zijn zo gemaakt dat iedereen plezier en uitdaging kan beleven aan de quiz', aldus Frans.

### **Doe mee !**

Iedereen kan meedoen aan de quiz, individueel of als team. Vorig jaar deden er teams mee uit de baptistengemeente, evangelische gemeente, Bijbelstudiekringen van o.a. de Hervormde gemeente de Ark, maar ook een groep leerkrachten van de gereformeerde basisschool Triangel. De reacties waren zo positief dat er besloten is om weer een nieuwe quiz te organiseren. Het zou mooi zijn als er dit jaar nog meer teams vertegenwoordigd zijn.

Jong en ouder, iedereen is welkom op 1 november 2018. De avond begint om half acht en zal rond 22.00 uur afgelopen zijn. Per team wordt er een bijdrage van 10 euro gevraagd. Je kunt je aanmelden als team van vier personen of individueel, maar je kunt uiteraard ook als toeschouwer komen.

Tijdens de quizavond maak je en passant kennis met het (internationale) werk van het Nederlands Bijbelgenootschap en kun je dat werk eventueel steunen met een gift of lidmaatschap.

Over de locatie wordt u nog nader geïnformeerd.

Aanmelden [als team met 4 personen of individueel. Eventueel kunnen teams ter plekke worden gevormd] kan tot 20 oktober a.s. bij de contactpersoon: Stef Looijen, per e-mail: [stef53@upcmail.nl](mailto:stef53@upcmail.nl) of telefonisch Stef Looijen tel. 0318 – 631377



**Kerkvenster**

---

## **ZET UW RADIO WEER EENS AAN!**

Veel mensen luisteren nooit naar de radio. De tv of pc hebben bij hen de radio geheel verdrongen. Maar de radio heeft iets wat de kijkkast mist: ze laat meer over aan je verbeelding. Je kunt al luisterend je eigen beeld vormen van wat je hoort. Zo kent Omroep Ede het programma KERKVENSTER.

KERKVENSTER is geen meditatief of evangeliserend, maar een informatief programma van OMROEP EDE. Het startte in 1999 en wordt elke maandagavond om 19.00 uur uitgezonden en herhaald op zondag 11.00 en 22.00 uur.

Elke week is er een interview met een gast uit de grote gemeente Ede. Het is frappant te zien hoe er door de jaren heen altijd weer mensen zijn uit de breedte van het Edese christendom die iets te melden hebben over hun werk, hun ervaringen, hun visie op geloof, kerk en samenleving. Talloze onderwerpen zijn de jaren door de revue gepasseerd en dat gaat nog steeds door. Op het gebied van kerkvisie, geloofservaring, liedcultuur, communicatie van het evangelie in binnen- en buitenland, diaconaat, theologie, enz. enz. Vanaf maandag 3

september start KERKVENSTER weer met nieuwe programma's en interessante gasten.

## IN 'T VIZIER

Eén keer per maand presenteert KERKVENSTER de rubriek 'In 't Vizier', waarin redactieleden, soms met een gast, met elkaar praten over wat hun in de voorbijgegangene week getroffen heeft in hun lectuur en dagbladen over kerk, geloof en samenleving.

Wekelijks wordt een Lied van de Week ten gehore gebracht, gekozen, kort ingeleid en toegelicht door redacteur Anton Kanis, kenner van muziek en zang, zelf organist. In elke uitzending spreekt een gast een column uit, vijf minuten, meestal over een actueel onderwerp of recente gebeurtenis in Ede of elders..

KERKVENSTER biedt ook actueel nieuws uit het brede veld van christelijke activiteiten in Ede c.a., geput uit kerkbladen en plaatselijke nieuwsbladen.

Dikwijls zijn dit aankondigingen van muzikale uitvoeringen.

De programmaonderdelen worden afgewisseld met muzikale intermezzo's, vaak nieuwe kerkliederen of fragmenten uit de klassieke muziektraditie.

Naast KERKVENSTER biedt de omroep ook de programma's ZINGEND GELOVEN - geestelijke muziek met korte meditatie, te beluisteren elke maandag 20.00 uur en zondag om 10.00 en 21.00 uur. En maandag om 18.30 uur is er een half uur orgelmuziek, voorafgaand aan KERKVENSTER, herhaald op zondagmorgen 8.30 uur. Met interessante toelichting.

Zeker de moeite waard om eens te schakelen naar OMROEP EDE, frequentie 103.7 (ether) of 93.1 (kabel). Doen!

Ds. Arie Romein,  
eindredacteur KERKVENSTER



EDE FM ether FM 107,3 MHz, kabel Ziggo 93,1 MHz.  
Digitale radio: via Ziggo, KPN, Telfort en XS4ALL.  
Live en uitzending gemist via [www.edefm.nl](http://www.edefm.nl)

### **Programma's elke maandagavond:**

18.30 uur: ORGELUUR, gepresenteerd door Joop Rodenburg en Cees Kwint.

Herhaling: zondag 8.30 uur.

19.00 uur: KERKVENSTER: informatie over kerkelijk en christelijk leven in Ede c.a.

Redactie: Ds. Arie Romein, Cock Walraven, Dr. Peter Blokhuis, Anton Kanis en Daan Laban. Herhaling: zondag 11.00 – 12.00 en 22.00 - 23.00 uur.

20.00 uur: ZINGEND GELOVEN. Presentatie: Arie Baanstra, Ronald de Lange, Carin Modderkolk, Maty Romein. Herhaling: zondag 10.00 en 21.00 uur.

## **PROGRAMMA ‘KERKVENSTER’ OKTOBER 2018**

### **1 OKTOBER 2018**

Interview met Dr. Harmen van Wijnen over De christelijke identiteit van scholen en vorming. Lied van de Week: ‘De zon daalt in de zee’ (NLB253). Column: Jan de Kluijver. Actuele berichten. Vocale en instrumentale muziek.

### **8 OKTOBER 2018**

Vraaggesprek met Herman van den Berg over Vrijwillige ouderenadviseurs. Lied van de week: ‘Wees Gij mijn toevlucht (NLB263). Column: Cora Otter. Muzikale fragmenten. Actuele berichten.

### **15 OKTOBER 2018**

In de rubriek ‘In ’t Vizier’ praten redactieleden over treffende lectuur van de afgelopen week inzake kerk en geloof. Lied van de Week: ‘Genesteld aan Uw hart.’ (NLB282). Column: Harmen Quast. Actuele berichten. Muzikale intermezzo’s.

### **22 OKTOBER 2018**

Gesprek met Henri van Dijk over het werk van “Flower power”. Lied van de Week: ‘Christus, Gij zijt het licht van ons leven.’ (NLB284). Column: Ed van Seters. Boekbespreking door Peter Blokhuis. Actuele berichten. Muzikale intermezzo’s.

### **29 OKTOBER 2018**

Interview met Ir. Roel Cirkel over Zeventig jaar ‘Bethanië’. Lied van de Week: ‘Die de morgen ontbood.’(NLB296). Boekbespreking door Peter Blokhuis. Muziek en zang. Actuele berichten.