

Ook Kind op Zondag volgt deze maand de verhalen uit Genesis. Daarom hieronder nogmaals een lied dat in het nieuwe liedboek is opgenomen: 'Zeshonderd jaar is Noach oud', een echt kinderlied waarin alle mogelijke en wonderlijke dieren in een optocht voorbij komen. De tekst is van Joke Ribbens, die prachtige, gelaagde liederen voor kinderen en grote mensen schreef. Met twee verschillende melodieën maar liefst: één van Ignace de Sutter (Lied 163a) en één van Ruud Bos (Lied 163b). Hieronder Lied 163a:



‡ Zes-hon-derd jaar is No-ach oud,
hij bouwt een ark van go-fer-hout
met ka-mers zon-der kie-ren
en stal-len voor de die-ren:
de os en de e-zel,
de wolf en de we-zel,
de tij-ger en de leeuw,
de me-rel en de meeuw,
de koe-koek en de ka-ke-toe,
de mar-ter en de ma-ra-boe.
Zijn ei-gen slu-we gang
gaat de slang.
Ja, al-le die-ren gaan er in
en No-achs he-le huis-ge-zin.



2 Van alle dieren die bestaan
mogen er twee de ark in gaan .
Daar komen ze gelopen,
gevlogen en gekropen:
de aap en de ever,
de beer en de bever,
de krekkel en de mier,
de gekko en de gier,
de kikker en de kakkerlak,
de hamster en de huisjesslak.
En helemaal vooraan
kraait de haan.
Alleen de vissen gaan niet mee,
die blijven in de grote zee.
De vissen hebben vinnen,
die hoeven niet naar binnen.

3 De regen valt, de vloed komt op
tot aan de hoogste heuveltop.
Maar Noachs ark kan drijven,
zo zal in leven blijven
de uil en de emoe,
de zwaan en de zeboe,
de ekster en de kauw,
de panter en de pauw,
de eland en de olifant,

de gibbon en de goudfazant.
En heel gedwee en tam
is het lam.
De zon de sterren en de maan
die blijven aan de hemel staan.
Die zullen weer gaan schijnen
als 't water gaat verdwijnen.

4 En dan komt eindelijk de dag
dat Noach weer naar buiten
mag.
Hij wil zijn redding vieren
met alle lieve dieren:
de eend en de ibis,
de fuut en de fitis,
de buffel en de rat,
de kever en de kat,
de pijlstaart en de pelikaan,
de luiaard en de leguaan.
En boven alles uit
Ontroerd kijkt Noach naar
omhoog
en ziet de eerste regenboog,
een teken in de wolken:
God zegent alle volken.

tekst Joke Ribbers, bij Genesis 6,5-9,17
melodie Ignace de Sutter

Schriftlezingen in de maand mei 2018
volgens het oecumenisch leesrooster ‘De Eerste Dag’

Zondag 6 mei
Rogate (Bidt)
Jesaja 45: 15-19
(of Genesis 8: 1-14)
Psalm 33
1 Johannes 4: 7-21
Johannes 15: 9-17

Zondag 13 mei
Exaudi (Verhoor)
Exodus 19: 1-11
(of Genesis 9:8-17)
Psalm 68: 1-14
1 Johannes 5: 9-15
Johannes 17: 14-26

Zondag 20 mei
Pinksteren
Genesis 11: 1-9
Psalm 14: 25-35
Handelingen 2: 1-24
Johannes 14: 8-17

Zondag 27 mei
Trinitatis
Exodus 3: 1-6
Psalm 93
Romeinen 8: 12-17
Johannes 3: 1-16



Luther lezen

Dinsdag **15 mei** lezen we verder uit de ‘Vorrede zum Alten Testament’ van Luther. Wie zich voor wil bereiden, kan bij mij via de mail de tekst opvragen. Van harte welkom!

Plaats: consistoriekamer van de kerk

Tijd: 19.30 – 21.00 uur

Afwezigheid predikant

Van 28 april t/m 5 mei ben ik afwezig wegens vakantie. Indien u in deze periode een predikant nodig heeft, kunt u contact opnemen met onze ouderling pastoraat mw. Caroline Bockweg (bockweg_scheffers@hetnet.nl of Tel: 0318 612413).

Lieke van Zanden



Erediensten

zondag	6 mei 2018 10.30 uur	Rogate Mw. Drs. T. Werner, Ede 1 ^e collecte: Meet-Inn Ede 2 ^e collecte: Kerk en eredienst Open schaal collecte uitgang: Onderhoudsfonds kerk
zondag	13 mei 2018 10.30 uur	Exaudi Ds. H. Mudde, Rijswijk 1 ^e collecte: Diaconie algemeen 2 ^e collecte: Kerk en eredienst
zondag	20 mei 2018 10.30 uur	Pinksteren Mw. Ds. A.J. van Zanden Doopdienst Viering Heilig Avondmaal m.m.v. cantorij 1 ^e collecte: Bijbelonderwijs op platteland Bangladesh 2 ^e collecte: Kerk en eredienst 3 ^e collecte: onderhoud gemeentecentrum
zondag	27 mei 2018 10.30 uur	Trinitatis Mw. Ds. A.J. van Zanden en ds. A. Wöhle, Amsterdam 1 ^e collecte: Tent of Nations 2 ^e collecte: Kerk en eredienst

Kerkdiensten in Kerkelijk centrum Emmaüs, Laan der Ver. Naties 94, Ede.

zondag	6 mei 2018	Ds. J.P. Prenger
	10.30 uur	Maaltijd van de Heer
zondag	13 mei 2018	Ds. J.P. Prenger
	10.30 uur	
zondag	20 mei 2018	Ds. J.P. Prenger
	10.30 uur	
zondag	27 mei 2018	Ds. J.P. Prenger en
	10.30 uur	Mw. L.P.H. van Laar

	Noorderkerk	Protestantse wijkgemeente Tabor
	10.00 uur	10.00 uur
zondag 6 mei 2018	Ds. H.J. Oortgiesen	Ds. J. Goorhuis
zondag 13 mei 2018	Mw. Ds. C. Oosterveen	Ds. G.H. Westra
zondag 20 mei 2018	Mw. Ds. C. Oosterveen	Ds. G.H. Westra
zondag 27 mei 2018	Ds. J.W. Scheurwater, Hilversum	Ds. W. van der Spek

Kosterdiensten

De kosterdiensten in de maand april worden waargenomen door Kees Bleijenberg, Jan de Groot, Hans Tick en Cees Kwint

Oppas

Voor kinderen van 0-4 jaar is er elke zondag tijdens de eredienst oppas in de grote zaal van het gemeentecentrum.

Kinderkerk

Voor kinderen van 4 - 12 jaar is er elke zondag tijdens de eredienst kinderkerk in hun eigen ruimte van het gemeentecentrum. De kinderen beginnen de dienst in de kerk.

Inleveren kopij

Kopij voor het juninummer van "Mededelingen" kunt u inleveren tot uiterlijk **maandag 14 mei 15.00 uur** bij **Annelies Smit** of mailen naar

smit.stein.callenfels@upcmail.nl



In memoriam Ad de Bruijne

Op 17 maart is **Gerrit Adriaan de Bruijne** gestorven. Ad werd geboren als oudste kind in een Zeeuws predikantengezin. Hij is 10 jaar als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt. In de Hongerwinter verliest hij zijn moeder na een lang ziekbed aan de dood. Na de oorlog is Ad twee jaar als soldaat in de onafhankelijkheidsoorlog gelegerd in Indonesië. Beide oorlogen zullen zijn verdere leven blijvend bepalend.

Weer terug in Nederland wordt Ad technisch adviseur bij Linoleum Krommenie, tegenwoordig Forbo. Hij trouwt met Corrie Kuipers en samen krijgen zij zeven kinderen. Ad houdt van zijn gezin en is een geweldige vader. Maar opnieuw treft hem, en nu ook zijn kinderen, een ramp: op 30 juli 1974 sterft Corrie plotseling en blijft Ad achter met zeven kinderen variërend in de leeftijd van 3 tot en met 18 jaar. Als hij na enige tijd Ans Kotterer leert kennen, onderwijzeres uit Amsterdam, is zijn geluk groot. Ans is een lieve vrouw voor Ad en een geweldige moeder voor de kinderen. Zowel Ad als Ans zijn altijd actief betrokken geweest bij de Lutherse Gemeente in Ede. Ad heeft in een moeilijke tijd veel voor onze gemeente betekend.

Met name de laatste jaren van zijn leven liet de gezondheid van Ad veel te wensen over. Als het enigszins ging, gingen Ad en Ans naar de mis in de vlakbij gelegen Sint-Antonius van Paduakerk aan de Stationsweg. De dienst voorafgaand aan de begrafenis, waarin pastor Hans Lucassen voor ging, vond plaats op 23 maart in de aula van de gemeentelijke begraafplaats te Ede. Aansluitend is Ad aldaar begraven. Wij gedenken Ad de Bruijne met eerbied en dankbaarheid.

Lieke van Zanden



In memoriam Klaus Bodlaender

Op 8 april is **Klaus Berhard Alfred Bodlaender** gestorven, in de leeftijd van 91 jaar. Zijn kindertijd in Berlijn staat onder het beslag van het opkomend nazisme. Vader is werkzaam bij een joodse uitgeverij, moeder is deels van joodse afkomst. Genoeg reden om uit te wijken. Zo komt het gezin Bodlaender in 1938 in Bussum terecht, alwaar in mei 1940 de Duitse bezetter hen weer inhaalt.

Na de oorlog wordt Klaus bioloog. Zijn grote liefde blijft echter geschiedenis. Klaus kent Marijke Groote via de Lutherse jeugdvereniging. Zij trouwen en verhuizen in verband met de aanstelling van Klaus aan de Universiteit van Wageningen, samen naar de Bosweg 33 te Bennekom. Daar krijgen zij drie zonen. Vanaf het begin af aan is het gezin nauw betrokken bij de Evangelisch-Lutherse gemeente te Ede. Klaus' belangstelling voor en betrokkenheid bij kerk en samenleving is groot. Naast geschiedenis houdt Klaus van het schaakspel. Tot in het laatst van zijn leven bezoekt hij de schaakavonden van de Bennekomse schaakvereniging en neemt hij deel aan de unieke Lutherse schaakdagen op kasteel Hoekelum, waarvoor hij indertijd het initiatief nam. Zijn actieve betrokkenheid bij het Lutherse gemeentelven was niet aflatend. Groot was zijn verdriet dat hij de laatste maanden van zijn leven niet meer aan de Bosweg 33 kon wonen. Voor Marijke was het onverdraaglijk dat zij niet langer in staat was op de haar vertrouwde wijze voor hem te kunnen zorgen. Na de dankdienst voor zijn leven op 14 april, waarin het credo van Martin Luther klonk, hebben wij Klaus begraven op de gemeentelijke begraafplaats te Bennekom, dichtbij zijn geliefde thuis. Wij zullen zijn verschijning, zijn betrokkenheid en zijn humor missen in onze gemeente. Dat alle goede herinneringen van een lang leven samen Marijke moge dragen nu zij de steun van Klaus moet missen. Zijn gedachtenis zij ons allen tot zegen.

Lieke van Zanden



Geschilderd door Marijke Bodlaender



Ede - Szekszárd

DE PAASKAARS VOOR SZEKSZÁRD

Na twee dagen met onze auto op de autobaan gereden te hebben kwamen Betty en Lou Cortissos, Henny en ik op Goede Vrijdag aan in Szekszárd, onze zustergemeente waarmee wij inmiddels 52 jaar contact hebben.

Met een auto vol met o.a. kinderkerkmaterialen en vanzelfsprekend de Paaskaars, werden wij op Paaszaterdagmorgen ontvangen door de echtgenote van de predikant, Evi Sefcsik.



Samen hebben wij de kaars uitgepakt en geïnstalleerd in het kerkgebouw.

In een stampvolle kerk werden wij tijdens de eredienst op eerste Paasdag begroet door de in onze gemeente zeer bekende Judit Németh, voorzitter van de kerkenraad, dochter van de overleden plaatselijke predikant ds. István Németh.

Vervolgens las zij de Paasgroet voor namens onze gemeente, geschreven door ds. Lieke van Zanden. Daarna aan mij de eer om met een korte toespraak, vertaald door Judit, de Paaskaars namens onze gemeente aan te bieden. Deze Paasdienst werd feestelijk opgeluisterd door het optreden van een klein kinderkoor, begeleid door gitaarmuziek. Zoals gebruikelijk werd ook het Heilig Avondmaal gevierd. De erediensten op eerste en tweede Paasdag werden geleid door predikanten uit de omgeving, omdat de plaatselijke predikant, ds. Zoltán Sefcsik, wegens studie in Engeland verbleef.

Tijdens ons bezoek hebben wij vele gemeenleden gesproken en bezocht. U krijgt van vele bekenden de hartelijke groeten en zij verwachten ons voor een volgende uitwisseling in Szekszárd.

De ontvangen warmte en hartelijkheid hebben ons weer diep ontroerd en met deze mooie herinneringen vertrokken wij na zes dagen weer uit Szekszárd.

Roos Zoetekouw-Dudink.



Van de kerkenraad

Beknopt verslag van de kerkenraadsvergadering ELG Ede d.d. 5 april 2018

- De voorzitter opent de vergadering en leest met ons Johannes 20, vers 19-23 over de verschijning aan de discipelen en daarna zingen wij Lied 647 “Voor mensen die naamloos zijn”.
- Gerda Budding heeft een overzicht gemaakt van de zaken, die met het opstellen van het preekrooster van belang zijn. Zij draagt dit deel van haar werkzaamheden in de loop van 2018 over aan Marja van Helden.
- Op 19 april 2018 is er weer een Gemeenteavond. De agenda hiervoor wordt vastgesteld. De definitieve jaarcijfers van de financiën 2017 zijn helaas nog niet beschikbaar, maar de kerkrentmeester zal evengoed wel voorlopige informatie geven over de stand van zaken.
- Op 22 april 2018 zal Nico van Marle bevestigd worden als ouderling/kerkrentmeester met een bepaalde opdracht.
- De Heilige Doop is aangevraagd door Dennis en Heike van Lent voor hun zoon Simon. Lieke van Zanden zal met de ouders overleggen wanneer de doop kan plaatsvinden.
- De scriba heeft een overzicht opgesteld waarin is opgenomen het rooster van aftreden, de vacatures en notities m.b.t. de recente gesprekken en contacten met gemeenteleden om in de vacatures te voorzien. Het blijft moeilijk om de posten bezet te houden, maar wij gaan door met het polsen van gemeenteleden, waarvan wij hopen dat zij een bepaalde taak op zich willen nemen.

- De kerkenraad heeft een verzoek ontvangen van de Kooiman-Boendermaker Luther Stichting om steun te vragen bij de Combilt voor de bijzondere leerstoel voor Lutherse theologie en traditie. De kerkenraad zal dit verzoek honoreren.
- De Commissie Steunverlening heeft per brief van 21 maart 2018 ons verzoek om financiële steun afgewezen. De kerkenraad besluit nu contact te leggen met andere instellingen om te proberen bij hen hulp te krijgen.
- De scriba doet verslag van het Vierkerkenoverleg Emmaüs d.d. 14 maart 2018. In deze vergadering is de brief besproken, waarin wij het convenant opzeggen, als opmaat om te kunnen komen tot een andere vorm van samenwerking. Van de kant van de ELG Ede wordt op dit moment geen speciale actie verwacht.
- De vergadering bespreekt de gewijzigde begroting voor de viering van het 100-jarig bestaan van ons kerkgebouw. De commissie komt op donderdag 12 april 2018 weer bij elkaar.
- De vergadering neemt een besluit over de bestemming van de Paaskaars 2017.
- De voorbij activiteiten & diensten worden geëvalueerd. De ervaringen met een aantal zaken van de Stille Week worden besproken en dat levert aandachtspunten op voor 2019. De scriba zal ons handboek met richtlijnen overeenkomstig aanpassen.
- Van een echtpaar in de gemeente hebben wij een voorstel ontvangen om op onze liturgie een paar zaken aan te passen. De vergadering besluit dit voorstel niet nu te bespreken; het zou geen recht doen aan het belang van het onderwerp. De vergadering vindt dit een goed onderwerp om op de later te houden “Heidag” in alle rust te bespreken. De voorzitter zal dit aan de betrokkenen doorgeven.
- Van de kant van de koster is de vraag gekomen of er liedboeken bijgekocht kunnen worden. Door het toenemend aantal bezoekers van onze diensten hebben wij meer boeken nodig, hetgeen op zich een mooie ontwikkeling is. Er zullen 20 liedboeken aangeschaft worden.
- Op 26 mei 2018 is er weer de Landelijke Pastorale Dag in Zwolle. Caroline Bockweg zal deze dag bezoeken.
- De voorzitter sluit de vergadering en bidt met ons het Luthers Avondgebed.

Daan van Doorne,
scriba

Agenda van de ELG Ede

do 19 apr 2018	Gemeenteavond	20.00 uur	Gemeentecentrum Jaarverslag Financiën 100-jarig bestaan kerkgebouw Oecumene
zo 22 apr 2018	Eredienst	10.30 uur	Bevestiging Nico van Marle als ouderling/kerkrentmeester met bepaalde opdracht
do 26 apr 2018	KR vergadering	20.00 uur	
za 28 apr 2018	Meivakantie		TM. zo 6 mei 2018
zo 6 mei 2018	Einde Meivakantie		
do 10 mei 2018	Dauwtrappen	6.00 uur	Hemelvaartsdag
ma 14 mei 2018	Inleverdatum Mededelingen	15.00 uur	juni 2018
zo 20 mei 2018	Eredienst	10.30 uur	Eerste Pinksterdag H.Doop
zo 27 mei 2018	Eredienst	10.30 uur	Gast: ds. Andreas Wöhle, president ELS aansluitend in gemeentecentrum gesprek met de gemeente.
wo 30 mei 2018	DB vergadering	10.00 uur	Locatie: in overleg

zo 3 jun 2018	Eredienst	10.30 uur	Bloemendienst: verplaatst i.v.m. bezoek van AW op 27-5- 2018
do 7 jun 2018	KR vergadering	20.00 uur	
do 14 jun 2018	Gemeenteavond	20.00 uur	Gemeentecentrum Financiën 2017
za 16 jun 2018	Concert	20.00 uur	Jubileumconcert Dick Troost
ma 18 jun 2018	Inleverdatum Mededelingen	15.00 uur	juli 2018
di 26 jun 2018	DB vergadering	10.00 uur	Locatie CHE
do 5 jul 2018	KR vergadering	20.00 uur	
zo 8 jul 2018	Zomerdienst Tabor		geen dienst in EL Kerk Ede
ma 9 jul 2018	Inleverdatum Mededelingen	15.00 uur	augustus/september 2018
za 14 jul 2018	Zomervakantie		™. zo 26 aug 2018
zo 15 jul 2018	Eredienst	10.30 uur	gezamenlijke dienst met Noorderkerk en Tabor
zo 22 jul 2018	Zomerdienst Noorderkerk		geen dienst in EL Kerk Ede
zo 29 jul 2018	Zomerdienst Tabor		geen dienst in EL Kerk Ede
zo 5 aug 2018	Eredienst	10.30 uur	gezamenlijke dienst met Noorderkerk en Tabor
zo 12 aug 2018	Zomerdienst Noorderkerk		geen dienst in EL Kerk Ede
di 28 aug 2018	DB vergadering	10.00 uur	
do 6 sep 2018	KR vergadering	20.00 uur	

za 8 sep 2018	Open Monumentendag	10:00 - 16:00 uur	Tentoonstelling t.g.v. 100-jarig bestaan in het kerkgebouw
ma 17 sep 2018	Inleverdatum Mededelingen	15.00 uur	oktober 2018
di 25 sep 2018	DB vergadering	10.00 uur	
do 4 okt 2018	KR vergadering	20.00 uur	
do 11 okt 2018	Gemeenteavond	20.00 uur	Gemeentecentrum
zo 14 okt 2018	Eredienst	10.30 uur	Oogstdankdienst
ma 15 okt 2018	Inleverdatum Mededelingen	15.00 uur	november 2018
za 20 okt 2018	Herfstvakantie		TM . zo 28 okt. 2018
zo 28 okt 2018	Eredienst	10.30 uur	
zo 28 okt 2018	Einde Herfstvakantie		
di 30 okt 2018	DB vergadering	10.00 uur	i.v.m. Herfstvakantie

Zondag 27 mei 2018: bezoek van ds. Andreas Wöhle, onze synodepresident

Op zondag 27 mei 2018 is de president van de Lutherse Synode, ds. Andreas Wöhle, in onze dienst te gast en verzorgt dan onder meer de prediking. In mei 2017 is hij benoemd als president van onze synode. In het kader van het over en weer kennismaken gaat hij regelmatig bij Lutherse gemeenten op bezoek. Gewoon om te horen hoe het gaat, om iets van de sfeer op te snuiven van de gemeente, zowel in de dienst als bij de koffie na, kortom, hij wil ons en onze gemeente beter leren kennen. Daarvoor is er na de dienst een moment van open gesprek gepland. U bent hierbij allen van harte welkom.



Van de kerkrentmeesters

Opbrengst Collecten:

De opbrengst van de collecten voor Kerk en Eredienst, maart 2018 (inclusief Collectes Stille week):	€ 899
Opbrengst 3 ^e collecte maart (onderhoud kerkgebouw):	€ 119

Bijdrage gemeenteleden

Voor de actie Kerkbalans is toegezegd een totaalbedrag:	€ 45.000,-
Ontvangen voor Kerkbalans voor de maanden januari en februari:	€ 17.000,-
Extra bijdragen, ontvangen aan extra bijdragen (onderhoud etc), opbrengst verkooptafel, Solidariteitskas, etc:	€ 1500,-

Het eerste kwartaal van 2018 is nu afgesloten.. In de begroting is € 60.000,- opgenomen voor de vrijwillige bijdrage. Met de opbrengst vrijwillige bijdragen zie ik dat wij op schema lopen na afloop van dit kwartaal. Dit is een positieve ontwikkeling. Het blijft echter zo dat er nog altijd een tekort blijft staan, mede ontstaan door het wegvallen van de suppletie vanuit de landelijke kerk. Voor alle extra bijdragen en ook voor inspanningen om de kosten omlaag te krijgen, hartelijk dank.

Arau Vermeer
Ouderling-kerkrentmeester



Van de diaconie

Op veel plaatsen ter wereld is zorg en ondersteuning nodig. En op net zoveel plaatsen wordt zorg en ondersteuning geboden. Zolang wij omzien naar elkaar is er hoop op een betere wereld.

Laten we ons inzetten, dichtbij en ver weg, om op wat voor manier dan ook bij te dragen aan verbondenheid en overvloed voor allen.

Binnen Ede, landelijk en wereldwijd vragen we deze maand aandacht voor:

6 mei

Meet-Inn Ede

Meet-Inn is er voor iedereen. Voor u, voor jou, voor jullie als gezin. Kom gerust een keer mee-eten, doe mee met de spelletjes-avond. Bezoek onze senioreninloop, praat mee tijdens het Zinvol Café over zingeving en levensvragen of doe mee met een taalgroep Nederlands.

<http://www.meet-inn.nl>

13 mei

Diaconie (algemeen)

In een kleine regio-gemeente als de onze, is de diaconie een ondersteuner in ieders eigen individuele leefsituatie, ter inspiratie om de naaste tot steun te zijn. Daarnaast is de diaconie een samenwerkingspartner, die samen met andere gemeenten en organisaties een grotere diaconale slagkracht heeft. Met uw bijdrage maakt u dit werk mogelijk.

20 mei

(Bijbel)onderwijs op platteland

De Taizébroeders in Bangladesh kregen een aantal jaar geleden het verzoek van de B aptistenkerk van Mymensingh om hen te helpen bij het zorgen voor de vele kleine, nieuwe kerkjes op het platteland. De kerkjes bestaan uit eerste generatie gelovigen die heel arm, ongeletterd en achtergesteld waren. Samen hebben ze een project ontwikkeld waarin de kerkjes zowel geestelijk als sociaal-economisch geholpen worden om sterk te worden en op eigen benen te staan. MCCP (Mymensingh Church Care Program) biedt complete en veelzijdige ondersteuning aan de allerarmsten in Bangladesh.

www.kerkinactie.nl/onderwijsbangladesh

27 mei

Tent of nations

Tent of Nations weet nooit van te voren of de Israëlsche bulldozers deze dag zullen aanrukken. Dat is dus elke dag leven in angst. Elke morgen opstaan met de schrik dat het vandaag wel eens de dag kan zijn dat alles verwoest zal worden. En elke dag afsluiten met de opluchting dat het vandaag niet is gebeurd. Maar de volgende ochtend begint het weer opnieuw.

<http://www.tentofnations.nl/>

In de afgelopen maanden is de opbrengst voor de verschillende doelen:

Januari	€ 577,15
Februari	€ 574,41
Maart	€ 920,84

Heel hartelijk dank !



Pastoraat

Op zaterdag 26 mei wordt opnieuw de landelijke pastorale dag gehouden, dit keer in Zwolle. Het thema van de dag is 'Een goed gesprek', met het accent op het geloofsgesprek en het pastoraal gesprek. Het thema wordt ingeleid door geestelijk verzorger Margriet van der Kooi en door predikant en coach voor mensen met levensvragen en tevens theoloog des vaderlands Claartje Kruijff. Zij belichten het thema ieder vanuit hun eigen invalshoek. Daarnaast is er een ruim aanbod van workshops in drie rondes, met bekende namen als Marinus van den Berg en Rebecca Onderstal, gericht op de pastorale praktijk.

Voor meer informatie over het programma verwijs ik naar www.protestantsekerk.nl/lpd. U vindt daar ook de mogelijkheid van aanmelding. Bij aanmelding maakt u gelijk een keuze voor de workshops die u wilt volgen. U kunt zich ook met meer mensen tegelijk aanmelden. De kosten voor de dag zijn € 30,00 (inclusief lunch en koffie/thee). Aanmelden voor 1 mei betekent € 2,50 korting.

Als ouderling pastoraat heb ik al eerder - en met veel plezier!- deelgenomen aan zo'n dag. Steeds kwam ik na zo'n dag geïnspireerd thuis, niet alleen door alle informatie die ik tijdens de workshops opdeed, maar ook door de boeiende gesprekken en ontmoetingen met andere deelnemers.

Mocht u er over denken ook eens zo'n dag mee te maken, neem dan contact met mij op, dan gaan we samen.

Caroline Bockweg
ouderling pastoraat



Van de kinderkerk

De afgelopen periode (40-dagentijd) zijn wij in de kinderkerk bezig geweest met het thema: 'Ik zorg voor jou'.

Elke zondag was er een projectverbeelding horend bij het verhaal van die zondag. De plaat hierbij werd op een mooie bloem geplakt door één van de kinderen. Ook had dit kind een zorgkoffer bij zich, waarin een voorwerp zat dat met het thema van die zondag te maken had. Een mooi project, waarbij wij de accenten hebben gelegd op het zorgen voor elkaar.

De kinderen hebben o.a. ook zelf kaarten gemaakt en deze zijn naar een aantal gemeenteleden verstuurd, om te laten weten dat ook de kinderen aan hen dachten.



Op Palmzondag hebben we met 21 kinderen de intocht gevierd met Palmpaasstocken. Deze zijn de zaterdag daarvoor met een groepje gemaakt.



Op Paasmorgen mochten de kinderen de Avondmaalstafel dekken. Deze taak nemen ze zeer serieus en met grote aandacht wordt dan ook de tafel gedekt.

De kinderen vinden het heel fijn als ze in de 'Grote' kerk' echt iets mogen doen. Zo voelen ze zich gezien!!

Met de oudsten hebben we voor de komende weken een nieuw thema waar we mee aan de slag gaan: De betekenis van de kaarsen in de kerken en de liturgische kleuren. Wat we daarvan 'leren' laten we u later weten.



Annelies Smit-van Stein Callenfels

15 april 2018, 100 jaar kerkgebouw ELG Ede

Op zondag 14 april 1918 werd het toenmalige kerkgebouw van onze Evangelisch-Lutherse Gemeente ingewijd en in gebruik genomen. Een eeuw na datum is dat natuurlijk een reden om daar uitgebreid bij stil te staan. Dat “uitgebreid” betekent dat er in onze gemeente in het jaar 2018 een aantal activiteiten zullen plaats vinden om dit heugelijke feit te vieren. Het gaat niet om de verjaardag van het gebouw op zich, maar wij begonnen de eredienst op deze jubileumzondag met het zingen van Lied 280, met o.a. de woorden:

*Dit huis van hout en steen
dat lang de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan.*

Met dit lied bezongen wij dit huis van onze gemeente, wat wij daar beleven met elkaar en wat God ons daar in de loop van de jaren geschonken heeft en nu nog steeds schenkt. In dit kerkgebouw is veel gebeurd wat voor bezoekers belangrijk, indrukwekkend en soms aangrijpend is. Dit is de plaats, waar wij vieren, zingen, zegenen, dopen, gedenken en rouwen, kortom alle belangrijke zaken uit ons geestelijk gemeentelven komen hier voorbij. En dit gebouw stelt ons in staat dit als gemeenschap te beleven. En wij voelen ons hier thuis en dan is dit veel meer dan slechts een “gebouw”.

Wij begonnen deze zondag van vieren dus met een eredienst; zeer terecht, want dat is de belangrijkste functie van ons kerkgebouw: plaats bieden voor de eredienst, de samenkomst van de gemeente. Zowel bij de liederen, in de preek als bij de gebeden werd er op vaak bescheiden, maar toch gepaste wijze aandacht geschonken aan het feit dat wij dit gebouw een eeuw lang in gebruik mogen hebben.

Maar in onze lutherse traditie neemt muziek een zeer belangrijke plaats in. De commissie van voorbereiding van dit jubileum heeft daarom Dick Troost en Erik van der Heijden gevraagd één of meer muzikale bijdragen voor te bereiden, die zouden passen in ons programma. Zij hebben samen een drietal muzikale evenementen voorbereid en op de middag van deze jubileumzondag was daar het eerste concert, een zeer gepaste manier om te beginnen.

In een niet eerder vertoonde combinatie van twee organisten en een harpiste hebben Dick Troost, Erik van der Heijden en Annemieke IJzerman ons vergast op een gevarieerd programma. Er werden acht stukken ten gehore gebracht, waarbij om beurten samen werd gespeeld in wisselende samenstelling en waarbij alle vier de “orgels” die in onze kerk staan gebruikt werden. Daarnaast heeft Annemieke IJzerman ook twee werken solo gespeeld; prachtig om harpmuziek zo goed in onze kerk te horen klinken, dat horen wij niet vaak. Ook de repertoirekeuze was heel divers: componisten van verschillende stijlen en periodes, van ca. 1700 tot hedendaagse muziek, er kwam nogal wat voorbij. En dat leverde in een tijdsbestek van ruim één uur dus een zeer gevarieerd concert op. Daarnaast, maar wat dat betreft zijn wij in onze gemeente verwend, het vakmanschap en de muzikaliteit van de uitvoerenden stonden natuurlijk garant voor muziek van hoge kwaliteit. Het applaus van de aanwezigen na afloop van het concert onderstreepte ook hoe men heeft genoten van deze muziekwitvoering van hoog niveau.

Wij mogen terugkijken op een mooi en passend begin van ons jubileumjaar; wij hebben weer een mooi jaar voor de boeg.

Daan van Doorne

Fototentoonstelling over 100 jaar kerkgebouw



LUTHERSE KERK EDE

Op 8 september 2018 is het openmonumentendag. Onze kerk is dan ook altijd open voor bezichtiging. Dit jaar willen we die dag wat extra's doen door een tentoonstelling met foto's en bouwtekeningen op te bouwen. Daarvoor hebben we flink wat fotomateriaal nodig. Vandaar aan u de vraag; Wilt u eens in uw fotoarchieven duiken en als het kan in die van ouders en grootouders om foto's op te zoeken die iets laten zien van activiteiten in en rond het kerkgebouw? Hierbij

denken we aan foto's van erediensten maar ook van doop- belijdenis- trouw- en dankdiensten. plus orgellessen, orgelonderhoud, restauratie van het dak en de ramen, de jaarlijkse schoonmaak enz. enz. Natuurlijk foto's uit de laatste tijd maar vooral uit de tijd die wij ons zelf niet kunnen herinneren.

Als u foto's hebt, dan graag op de achterkant uw naam zetten en als het kan het jaartal, de activiteit en namen van personen op de foto. Na de tentoonstelling krijgt u alles weer terug.

U kunt de foto's geven aan Johan Veenhuis of aan mij, Arnold Smit

Zomermarkt

Gevraagd:

Curiosa, brocante en vintage spulletjes voor verkoop op de zomermarkt in Lunteren.

Op 2 zaterdag - 21 juli en 11 augustus - heb ik een kraam gereserveerd op de Lunterse Zomer (rommelmarkt). De spullen die u als gemeentelid inbrengt, zijn t.g.v. van de ELG; van mijn verkochte spullen is een deel voor de kerk bestemd. Als iemand zin heeft om een paar uurtjes mee te komen helpen: graag! Het is van 07.00 - 15.00 uur.

Graag de spullen die u inbrengt voorzien van een stickertje met ELG en uw initialen erop. Wat niet wordt verkocht, krijgt u retour!

Geén boeken, meubels of kleding.

Vanaf eind juni zal ik zorgen dat er tassen in de kerkhal staan 's zondags.

Degenen die mee willen helpen: neem gerust contact op:

06-28108670

Emmy Koenen

Grote Schoonmaak

Wie helpt er mee om op zaterdag 12 mei a.s. een grote schoonmaakbeurt te geven aan ons gemeentecentrum?

U kunt zich tijdens deze jaarlijkse traditie naar hartenlust uitleven met spons, zeem, dweil en ragebol.

Het is elk jaar weer een erg gezellig gebeuren en tevens goed voor de teamgeest en onderlinge saamhorigheid.

Het spektakel begint om 09.00 uur en duurt tot circa 13.00 uur.

Komt in grote getale, want het gezegde luidt: hoe meer zielen, hoe meer vreugd, met andere woorden, hoe meer deelne(e)m(st)ers, des te sneller is de klus geklaard.

Wat u zelf mee moet brengen:

- ▶ emmer
- ▶ spons, zeem en trekker
- ▶ sopdoekje (wonderdoekje)
- ▶ huishoudtrapje (indien mogelijk)

Gezorgd wordt voor koffie en thee met iets lekkers erbij en de nodige schoonmaakmiddelen.

U kunt zich hiervoor opgeven bij Roos Zoetekouw-Dudink, tel. 0344 – 691973. Mocht u zich niet opgeven en toch onverwacht een paar uurtjes beschikbaar zijn dan bent u altijd van harte welkom!



Op *maandag 14 mei 2018* om 18:00 uur in de Ericakerk door Loes van Laar
Restaurant Ont-moeten

Eten met een thema, eten doe je samen. Laat u verrassen tussen de gangen door.

Op *maandag 21 t/m 26 mei 2018* door ds. TP de Jong, ds. Caroline Oosterveen & Mariëlle Jellema

Rome anders, een verrassende 6-daagse reis

Een oecumenische reis naar Rome. Deze keer net even verrassend anders! Naast ruimte voor de highlights willen we Rome anders verkennen dan wanneer je er voor het eerst komt.



Op *zondag 10 juni 2018* om 19:00 uur in de Natuurcentrum Ede door v Otterloo & vd Berg

Stiltewandeling

Alleen al het voornemen om te wandelen in stilte laat een ruimte van stilte ontstaan. Samen wandelen in stilte, afgewisseld met momenten voor meditatieve teksten.



Kerkvenster

EDE FM ether FM 107,3 MHz, kabel Ziggo 93,1 MHz. Digitale radio: via Ziggo, KPN, Telfort en XS4ALL. Live en uitzending gemist via www.edefm.nl

Programma's elke maandagavond:

18.30 uur: ORGELUUR, gepresenteerd door Joop Rodenburg en Cees Kwint.
Herhaling: zondag 8.30 uur.

19.00 uur: KERKVENSTER: informatie over kerkelijk en christelijk leven in Ede c.a.

Redactie: Ds. Arie Romein, Adriana Balk, Peter Blokhuis, Anton Kanis en Daan Laban. Herhaling: zondag 12.00 – 13.00 en 22.00 - 23.00 uur.

20.00 uur: ZINGEND GELOVEN. Presentatie: Arie Baanstra, Ronald de Lange, Carin Modderkolk, Maty Romein
Herhaling: zondag 21.00 uur.

PROGRAMMA ‘KERKVENSTER’ MEI 2018

Alle liederen van de week komen van de CD ‘De vreugde vrolijk tegemoet’ en zijn te vinden in de bundel ‘Zingende gezegend’ van André Troost.

7 MEI 2018

Interview met Ds. Peter Sinia over zijn proefschrift met als onderwerp ‘*Kinderen aan het avondmaal*’. Lied van de Week: ‘Weest in de Heer standvastig.’ Column: Maarten Vermeulen. Actuele berichten. Vocale en instrumentale muziek.

14 MEI 2018

Vraaggesprek met Eefje Rodenburg en Caroline Eisma over ‘*Vrouwen voor Vrouwen*.’ Lied van de week: ‘Ook al zitten wij gevangen.’ Column: Peter Jansen. Muzikale fragmenten. Actuele berichten.

21 MEI 2018, TWEDE PINKSTERDAG

Gesprek met Kees en Sija de Jong over ‘*New Wine*’. Lied van de Week: ‘Zoals een bruid haar bruidegom begroet.’ Pinkstergedicht gelezen en besproken. Actuele berichten. Muzikale intermezzo’s.

28 MEI 2018

In de rubriek ‘*In ’t Vizier*’ praten drie redactieleden over treffende lectuur van de afgelopen week inzake kerk en geloof. Lied van de Week: ‘Blijf bij ons, Heer, de avond is gekomen.’ Boekbespreking door Wim Drost van het boek: ‘Kruislabrynt’ door André Troost. Muzikale aanvulling. Actuele berichten.

Ontmoetingsdag Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond Zaterdag 26 mei 2018

Het bestuur van de Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond nodigt u uit om deel te nemen aan de jaarlijkse ontmoetingsdag op zaterdag 26 mei 2018,

We zijn in 2018 te gast bij de lutherse gemeente Nijmegen, sinds 1 januari 2016 met de gemeenten Brabant en Zuid-Limburg samengevoegd tot de gemeente Zuid-Nederland. (Prins Hendrikstraat 79, 6521 AX NIJMEGEN)

Er wordt nog hard gewerkt aan de voorbereidingen, zoals u van de NLVB gewend bent, hopen we u ook in Nijmegen een prachtige dag te bezorgen.

Het programma is als volgt:

10.00 uur: aankomst met koffie/thee

10.30 uur: morgengebed; aansluitend herdenking overledenen

10.45 uur: jaarvergadering

jaarverslag 2017

jaarrekening 2017

verslag controle kascommissie

decharge bestuur over 2017

benoeming nieuwe kascommissie

benoeming nieuwe bestuursleden

rondvraag

- informatie vanuit de redactie van De Brief

- eventueel toelichting op de brainstormdag 11 juli 2018

12.00 uur: lunch

13.00 uur: activiteit

15.00 uur: koffie/thee

16.00 uur: sluiting

De lutherse kerk ligt op 20 minuten lopen van het NS Station. Er rijdt ook een bus die direct voor de kerk stopt.

De kosten van deze geheel verzorgde dag bedragen € 25,-. De leden ontvangen hiervoor de uitnodiging per brief. Ook introducees, dames én heren niet leden, dochters en zonen zijn van harte welkom! U kunt zich opgeven bij Helena Axler; email: h.v.axler@gmail.com.