

*Om te zingen op zondag Laetare,
midden in de Veertigdagentijd, bij brood en wijn:*

Midden in de dood

566

Media morte

1 Mid-den in de dood
zijn wij in het le - ven,
want Eén breekt het brood
om met ons te le - ven
mid-den in de dood.

- | | |
|---|---|
| <p>2 Dood is in ons bloed,
dood voor onze ogen,
maar Hij geeft ons moed,
dat wij leven mogen
met de dood in 't bloed.</p> | <p>5 Jezus, uit de dood
opgestaan tot leven
wees voor ons het brood,
dat wij in U leven
midden in de dood.</p> |
| <p>3 Dat wij uit de dood
Opstaan om te leven,
etend van het brood
dat Hij heeft gegeven
midden in de dood.</p> | <p>6 Wees voor ons de wijn,
dat wij van U drinken.
Wees voor ons de pijn,
dat wij in U zinken,
dat wij in U zijn.</p> |
| <p>4 Lamp voor onze voet,
licht voor onze ogen,
geef ons levensmoed
met de dood voor ogen,
met de dood in 't bloed.</p> | |

Schriftlezingen in de maand maart 2018
volgens het oecumenisch leesrooster 'De Eerste Dag'

Zondag 4 maart
3^e van de 40-dagen

Exodus 20: 1-17
Psalm 19
Romeinen 7: 14-25
Johannes 2: 13-22(25)

Zondag 11 maart
4^e van de 40-dagen

Jozua 4: 19 – 5: 12
Psalm 122
Efezi:ers 2:4-10
Johannes 6: 1-15

Zondag 18 maart
5^e van de 40 dagen

Jeremia 31: 31-34
Psalm 51
Hebreeën 5: 1-10
Johannes 12: 20-33

Zondag 25 maart
Palm -en Passiezondag

Intocht:
Marcus 11: 1-11
Psalm 118: 1-2,19-29
Pasie:
Jes. 50,4-7
Psalm 73
Filippenzen 2:5-11
Marcus 14: 1-15,47



Donderdag 29 maart
Witte Donderdag

Exodus 12, (1)15-20
Psalm 81
1 Korintiërs 11: 23-32
Johannes 13,1-15

Vrijdag 30 maart
Goede Vrijdag

Hosea 6: 1-6
Psalm 22
Hebreeën 9: 11-15
Joh. 18:1 – 19:42

Zaterdag 31 maart
Paaswake

o.a. Genesis 1:1 – 2:3
Exodus 14: 15 - 15: 1a
Ezechiël 36: 24-28
Marcus 16:1-8

Zondag 1 april
1^e zondag van Pasen

Jesaja 25: 6-9
Psalm 118
Kolossenzen 3: 14
Johannes 1: 1-18

Luther lezen

Dinsdag **13 maart** lezen we verder in de ‘Vorrede zum Neuen Testament’ van Luther. Wie zich voor wil bereiden kan bij mij via de e-mail de tekst opvragen. Van harte welkom!

Plaats: consistoriekamer van de kerk

Tijd: 19.30 – 21.00 uur

Lieke van Zanden

lvanzanden@hetnet.nl

Afwezigheid predikant

Van 19 februari t/m 4 maart ben ik afwezig wegens studie en vakantie. Indien u in deze periode een predikant nodig heeft kunt u contact opnemen met onze ouderling pastoraat mw. Caroline Bockweg (bockweg_scheffers@hetnet.nl of Tel: 0318 612413).

Lieke van Zanden



Erediensten

zondag	4 maart 2018 10.30 uur	Oculi Mw. Ds. W. Tinga 1 ^e collecte: Binnenlands diaconaat 2 ^e collecte: Kerk en eredienst Open schaal collecte uitgang: Onderhoudsfonds kerk
zondag	11 maart 2018 10.30 uur	Laetare Mw. Ds. A.J. van Zanden Viering Heilig Avondmaal m.m.v. cantorij 1 ^e collecte: Sterke vrouwen opleiden op Papoea 2 ^e collecte: Kerk en eredienst
zondag	18 maart 2018 10.30 uur	Judica Dr. C.F.G.E. Hallewas 1 ^e collecte: Ouders kiezen voor onderwijs 2 ^e collecte: Kerk en eredienst 3 ^e collecte: Onderhoud kerkgebouw
zondag	25 maart 2018 10.30 uur	Palm- en Passiezondag Ds. J.H. Uytendogaard, Utrecht 1 ^e collecte: Werelddiaconaat 2 ^e collecte: Kerk en eredienst
maandag	26 maart 2018 19.30 uur	Vesper m.m.v. cantorij, (zie artikel op pagina 8) Openschaalcollecte: Daklozen Opvang Ede
dinsdag	27 maart 2018 19.30 uur	Vesper m.m.v. cantorij Openschaalcollecte: Voedselbank Ede

woensdag	28 maart 2018 19.30 uur	Vesper m.m.v. cantorij Openschaalcollecte: Kledingbank Ede
donderdag	29 maart 2018 19.30 uur	Witte Donderdag Mw. Ds. A.J. van Zanden Viering Heilig Avondmaal m.m.v. cantorij 1 ^e collecte: Stichting Present Ede
vrijdag	30 maart 2018 19.30 uur	Goede Vrijdag Stabat Mater, m.m.v. cantorij Openschaalcollecte
zaterdag	31 maart 2018 20.30 uur	Stille Zaterdag Paaswake Mw. Ds. A.J. van Zanden

Kerkdiensten in Kerkelijk centrum Emmaüs, Laan der Ver. Naties 94, Ede.

zondag	4 maart 2018 10.30 uur	Pastor B. Piepers Agapèviering
zondag	11 maart 2018 10.30 uur	Pastor J.A. Lucassen
zondag	18 maart 2018 10.30 uur	Mw. L.P.H. van Laar
zondag	25 maart 2018 10.30 uur	ds. J.P. Prenger
donderdag	29 maart 2018 21.00 uur	ds. J.P. Prenger
vrijdag	30 maart 2018 19.15 uur	ds. J.P. Prenger, Stille tocht, 19.45 uur Passie Viering,
zaterdag	31 maart 2018 22.00 uur	ds. J.P. Prenger Paaswake

	Noorderkerk	Protestantse wijkgemeente Tabor
	10.00 uur	10.00 uur
zondag 4 maart 2018	Ds. E. de Waard	Ds. G.H. Westra
zondag 11 maart 2018	Mw. Ds. C. Oosterveen	Ds. J. Doolaard, Zeist
zondag 18 maart 2018	Ds. P. Hoogstrate	Ds. E. Bakker, Utrecht
zondag 25 maart 2018	Mw. Ds. C. Oosterveen	Ds. G.H. Westra
donderdag 29 maart 2018		Ds. G.H. Westra, HA 19.30 uur
vrijdag 30 maart 2018	Mw. Ds. C. Oosterveen 19.30 uur	Ds. G.H. Westra 18.30 uur
zaterdag 31 maart 2018		Ds. G.H. Westra, HA 21.00 uur

Kosterdiensten

De kosterdiensten in de maand maart worden waargenomen door Kees Bleijenberg, Jan de Groot, Hans Tick en Cees Kwint

Oppas

Voor kinderen van 0-4 jaar is er elke zondag tijdens de eredienst oppas in de grote zaal van het gemeentecentrum.

Kinderkerk

Voor kinderen van 4 - 12 jaar is er elke zondag tijdens de eredienst kinderkerk in hun eigen ruimte van het gemeentecentrum. De kinderen beginnen de dienst in de kerk.

Inleveren kopij

Kopij voor het aprilnummer van “Mededelingen” kunt u inleveren tot uiterlijk **maandag 12 maart 15.00 uur** bij **Annelies Smit** of mailen naar smit.stein.callenfels@upcmail.nl

1



In memoriam

Na een intens leven is op 2 februari plotseling gestorven **Helena**

Jonker – Hagenaar, in de leeftijd van 91 jaar. Van oorsprong was zij een Rotterdamse, maar het grootste gedeelte van haar leven heeft zij in Utrecht gewoond, samen met haar

man George Jonker, die daar leraar was aan de HTS. Leni werkte op kantoor in een ziekenhuis in dezelfde stad. 's Zondags ging zij graag naar de Lutherse kerk in de Hamburgerstraat.

Toen haar gezondheid enkele jaren geleden achteruit ging, verhuisde Leni Jonker naar woon- en zorgcentrum Walraven in Bennekom. Zo woonde zij wat dichterbij de buurt van haar neef en zijn vrouw: Frans en Jolande den Houter. Zij waren erg op elkaar gesteld en hebben samen menige reis gemaakt. In Walraven nam Leni Jonker het leven zoals het kwam, precies zoals ze dat altijd had gedaan. Ze had nergens spijt van, dronk graag een glas wijn en deelde volop in de huiselijkheid en de gezelligheid van het leven in Walraven. Net als haar neef en nicht, zullen ook de mensen daar haar missen.

Op donderdag 8 februari, een zonnige dag, hebben wij na een intieme afscheidsdienst Leni Jonker in kleine kring begraven bij haar geliefde man op begraafplaats

Tolsteeg in Utrecht.

Dat alle goede herinneringen aan haar een ieder die haar lief had dragen mogen.

Lieke van Zanden

Stille week 2018

Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw wordt in de Evangelisch-Lutherse kerk aan de Beukenlaan elk jaar ter voorbereiding op Pasen de Stille Week gehouden.

Vanaf Palm- en Passiezondag tot en met Paasmorgen, van 25 maart t/m 1 april, vindt elke dag een viering plaats.

Deze week is oecumenisch van opzet; liturgen en cantorijen van verschillende Edese kerken verlenen hun medewerking. Het karakter van de vieringen wordt bepaald door liederen, lezingen, gebeden, muziek en stilte.

De aanvangstijden van de vieringen zijn doorgaans 19.30 uur. Alleen de erediensten op Palm- en Passiezondag en Paasmorgen beginnen om 10.30 uur, en de Paaswake begint om 20.30 uur.

Stabat Mater

Op Palm- en Passiezondag 25 maart wordt het aangrijpende Stabat

Mater (1736) van Giovanni Battista Pergolesi vertolkt. De solisten Janet Mol (sopraan) en Joukje Jurjens (alt) zullen dit werk met een strijkersensemble uitvoeren. Aanvang: 16.00 uur. Toegang vrij; bij de uitgang collecte.

In de vesper op Goede Vrijdag 30 maart zal de Lutherse Cantorij

samen met organist Erik van der Heijden het expressieve Stabat Mater (1884) opus 138 van Josef Gabriel Rheinberger uitvoeren. Aanvang: 19.30 uur.

Dick Troost, cantor-organist



Ede - Szekszárd

Op weg naar Pasen. Voor een kleine groep gemeenteleden wordt dit elk jaar bijna letterlijk opgevat. Zij reizen in de Stille Week naar Hongarije met materiaal voor de kinderkerk in Szekszárd en de Paaskaars, een zelfde kaars, die in onze kerk op Paasmorgen wordt ontstoken. De reis gaat over grenzen heen, ook grenzen van onbegrip, onwetendheid en desinteresse. Daarom kunnen we al vele jaren onze goede contacten blijven vieren met de gemeente in Szekszárd. Op de zondag van Pasen worden die contacten opnieuw in het Licht gezet waaruit ze zijn ontstaan. Bij het voorlezen van de groet, die onze predikant schrijft en mee laat reizen over de grenzen heen, beleven we de verbondenheid met elkaar.

Namens de werkgroep Hongarije,
Henk Renaud Eisberg



Van de kerkenraad

Beknopt verslag van de KR vergadering ELG Ede 1 februari 2018

- Lieke van Zanden opent de vergadering en leest met ons uit het eerste hoofdstuk “In den beginne” van het boek van Nico ter Linden “Het verhaal gaat ...”, dit naar aanleiding van diens recente overlijden.
- Het preekrooster 2018 is nu geheel gereed en het rooster 2019 wordt voorbereid. Gerda Budding geeft aan dat zij deze taak inmiddels aan een ander wil overdragen.
- De vergadering bespreekt de mogelijkheden om in de verschillende vacatures te voorzien. Er zijn verschillende gemeenteleden benaderd; om uiteenlopende redenen heeft dit geen resultaat gehad. De kerkenraad vindt dit zorgelijk. Zo heeft de kerkrentmeester dringend versterking nodig. Uitbesteding van het financieel administratieve werk zou extra kosten met

zich mee brengen en de voorkeur gaat natuurlijk uit naar iemand uit de eigen gelederen.

- Binnenkort zal er weer overleg zijn met de Cora van de Emmaüs gemeente over de toekomstige verhoudingen. Lisan Verboom en Daan van Doorne blijven namens ons de contactpersonen.
- In het kader van het project Kerk2025 en de herziening van de kerkorde wordt het aantal classes teruggebracht van 74 naar 11. Onze gemeente is de enige Evangelisch-Lutherse gemeente in de nieuwe classis Gelderland-Veluwe. Daan van Doorne stelt zich beschikbaar als afgevaardigde naar de nieuwe classis, als zijn functie van scriba aan het einde van dit jaar wordt overgenomen. De kerkenraad gaat met dit voorstel akkoord.
- De vergadering kiest de paaskaars 2018 en sluit zich daarbij aan bij de keuze van de kinderkerk.
- Caroline Bockweg rapporteert over haar pastorale contacten; er zijn verschillende situaties in de gemeente, die zorgen baren.
- In november 2017 hebben wij een aanvraag voor financiële steun ingediend bij de Commissie Steunverlening van de PKN. Over deze aanvraag is nog geen positief besluit genomen en de kerkenraad gaat haar zaak extra bepleiten bij deze commissie met een tweede brief en een gesprek. De Evangelisch-Lutherse Synode zal eveneens benaderd worden.
- De kerkrentmeester heeft een voorstel ingediend om alle obligaties te verkopen en de opbrengst toe te voegen aan de spaarrekening. Hoewel de opbrengst daarvan laag is, lopen wij geen risico meer met deze beleggingen. De kerkenraad gaat akkoord met het voorstel.
- De nieuwe geluidsinstallatie is op een paar punten beter ingeregeld door de leverancier. Dit is onderdeel van de levering en brengt geen extra kosten met zich mee.
- De scriba zal namens de kerkrentmeester de contacten met de Gemeente Ede onderhouden over ons archief.
- Judith Pleysier rapporteert een aantal zaken over de kinderkerk. Het voornemen bestaat om t.z.t. met drie groepen te gaan werken; daar zal dan een extra ruimte voor in gebruik genomen moeten worden.
- Evenals vorig jaar zullen de kinderen van de kinderkerk weer op Paasmorgen de avondmaalstafel dekken.
- Arau Vermeer en Daan van Doorne zullen namens ons de kerkenradendag op 17 februari 2018 in Woerden bezoeken.
- Koster Jan de Groot heeft “Richtlijnen voor de kostersdienst” opgesteld.

- De synode van de PKN heeft de 3e serie wijzigingen kerkorde van het project Kerk 2025 aan de kerkenraden voorgelegd voor consideratie. Deze serie consideraties gaat voornamelijk over de rechtspositie van de predikanten en de samenwerking van kerken/gemeentes in de eigen omgeving. De kerkenraad heeft geen belangrijke wijzigingsvoorstellen en de scriba zal de classis hierover informeren.
- De voorzitter sluit de vergadering en bidt met ons het Luthers Avondgebed.

Daan van Doorne,
scriba

Agenda van de ELG Ede

zo 25 mrt 2018	Eredienst	10.30 uur	Palm- en Passiezondag
ma 26 mrt 2018	Vesper	19.30 uur	
di 27 mrt 2018	Vesper	19.30 uur	
wo 28 mrt 2018	Vesper	19.30 uur	
do 29 mrt 2018	Eredienst	19.30 uur	Witte Donderdag
vr 30 mrt 2018	Eredienst	19.30 uur	Goede Vrijdag
za 31 mrt 2018	Paaswake	20.30 uur	Stille Zaterdag
zo 1 apr 2018	Eredienst	10.30 uur	Eerste Paasdag
do 19 apr 2018	Gemeenteavond	20.00 uur	Gemeentecentrum - Jaarverslag
za 28 apr 2018	Meivakantie		TM . zo 6 mei 2018
do 10 mei 2018	Dauwtrappen	6.00 uur	Hemelvaartsdag
zo 20 mei 2018	Eredienst	10.30 uur	Eerste Pinksterdag

zo 27 mei 2018	Eredienst	10.30 uur	Gast: ds. Andreas Wöhle, president ELS
zo 3 jun 2018	Eredienst	10.30 uur	Bloemendienst: verplaatst
do 14 jun 2018	Gemeenteavond	20.00 uur	Gemeentecentrum
zo 8 jul 2018	Zomerdienst Tabor		geen dienst in onze kerk
za 14 jul 2018	Zomervakantie		™, zo 26 aug 2018
zo 15 jul 2018	Eredienst	10.30 uur	gezamenlijke dienst met Noorderkerk en Tabor
zo 22 jul 2018	Zomerdienst Noorderkerk		geen dienst in onze kerk
zo 29 jul 2018	Zomerdienst Tabor		geen dienst in onze kerk



Van de kerkrentmeesters

Opbrengst Collecten:

De opbrengst van de collecten voor Kerk en Eredienst, januari 2018 (4 diensten): € 604

Opbrengst Open Schaal Collecte op de eerste zondag van de maand:

Van de maanden januari en februari: € 234

Opbrengst 3^e collecte januari (onderhoud orgel): € 96

Ontvangen giften in de afgelopen periode

Onderhoud kerk € 250

Algemeen € 40

Algemeen € 150

Kerkbalans 2018

Van 65 adressen hebben ik een reactie of betaling ontvangen. Toegezegd is € 37.300

Ontvangen voor kerkbalans over de maand januari € 6673

Hartelijk dank voor alle bijdragen.

Arau Vermeer

Ouderling-kerkrentmeester



Van de diaconie

Diaconaat is niet alleen een opdracht voor de diakenen. En diaconaat beperkt zich niet alleen tot onze eigen gemeente. Er zijn talloze projecten waar u zich diaconaal kunt inzetten. Weet u nog, Hulp in Praktijk van vorige maand? Als u een goed netwerk heeft, en niet snel een beroep hoeft te doen op een vrijwilliger van HiP, dan kunt u misschien zelf vrijwilliger worden. Dat is ook diaconaal bezig zijn in je eigen buurt. Kleine hulpvragen van buurtgenoten (er wordt geprobeerd zo dichtbij mogelijk te koppelen, m.b.v. de postcode), die veel voldoening en ook dankbaarheid opleveren! Voor het geval u zich nog wilt aanmelden, dat kan via www.hipede.nl of 0318-655623 (di/do 9.00-12.00).

Deze maand kunt u een bijdrage geven aan de volgende projecten:

4 maart

Sterke vrouwen opleiden op Papoea

Overall in West Papoea zijn vrouwen actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig maar niet vanzelfsprekend in een maatschappij, waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis. Veel van hen zijn nauwelijks opgeleid. Het vormingscentrum P3W leidt vrouwen op, zodat ze vol zelfvertrouwen kunnen bouwen aan de kerk en de samenleving.

<https://www.kerkinactie.nl/projecten/versterken-van-kerkelijk-vrouwenwerk-in-papua>

11 maart

Schuldhulpmaatje Ede

Vrijwilligers van Schuldhulpmaatje Ede worden met een driedaagse cursus opgeleid tot gecertificeerde maatje. Een schuldhulpmaatje staat mensen met schulden bij voor een bepaalde periode en/of ondersteunt mensen bij het voorkomen van schulden. Het uiteindelijke doel is mensen te leren zelf weer hun administratie en financiën te regelen.

<http://diaconaalplatformede.nl/ik-zoek-hulp/>

18 maart

Geen kinderarbeid in de textielindustrie

De grote textielstad Tirupur in het zuiden van India, telt meer dan 10.000 kinderen in de knel. De meesten zijn samen met hun ouders naar de stad gemigreerd in de hoop op een beter leven. De realiteit is dat de kinderen, in het bijzonder de meisjes, moeten werken in de textielsector en niet meer naar school kunnen. De organisatie SAVE doet er alles aan om deze kwetsbare kinderen op school te krijgen.

<https://www.kerkinactie.nl/projecten/geen-kinderarbeid-in-de-textielindustrie>

25 maart

Steun voor kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda

Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Medewerkers van Mothers' Union, het vrouwennetwerk van de Orthodoxe Kerk, bezoeken deze vrouwen en bouwen een vertrouwensband op. Moeders voelen zich door dit netwerk gesterkt om een actievere rol te spelen in hun gezin, kerk en dorp.

<https://www.kerkinactie.nl/projecten/steun-voor-kwetsbare-gezinnen-in-noord-oeganda>

26 maart

Daklozenopvang Ede

Maatschappelijke Opvang (MO) Valleiregio helpt de meest kwetsbare mensen in de samenleving. Dit gebeurt door opvang voor dak- en thuislozen, korte trajectbegeleiding voor mensen die zelfstandig willen gaan wonen en onderdak te bieden aan langdurig verblijfbewoners.

<https://www.legerdesheils.nl/gelderland/maatschappelijke-opvang-valleiregio>

27 maart

Voedselbank Ede

Voedselbank Ede heeft als doel mensen te helpen, die onder het bestaansminimum leven. De hulp bestaat uit het wekelijks verstrekken van een zo gevarieerd mogelijk voedselpakket. Daarbij wordt altijd doorverwezen naar hulpverlenende instanties om de deelnemers te helpen financieel weer op eigen benen te staan.

Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.

<http://voedselbankede.nl/>

28 maart

Kledingbank Ede

Kleding behoort, naast voedsel, tot een van de primaire levensbehoeften. Helaas is het realiteit dat steeds meer mensen om verschillende redenen (tijdelijk) niet in staat zijn kleding te kopen. Er blijkt ook in Ede sprake te zijn van een groeiende behoefte aan het ontvangen en weggeven van (gratis) kleding. Per jaar helpt de Kledingbank ruim 700 inwoners uit Ede aan kwalitatief goede en modieuze kleding.

<https://www.kledingbank-ed.nl/>

29 maart

Stichting Present Ede

Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Dat is de missie van Present. Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden zij de mogelijkheid om je als groep of individu in je eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Het doel van Present is om een beweging op gang te brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

<https://stichtingpresent.nl/ede/>

31 maart

Ashleigh's Place

Stichting Ashleigh's Place South Africa is een stichting die zich ten doel stelt om kansarme kinderen in Zuid-Afrika weer toekomst te geven. Kinderen die geen ouders meer hebben of waarvan de ouders niet voor hen kunnen zorgen worden liefdevol ondergebracht in een huis bij een mama. Niet hun echte mama, maar wel een mama die hen liefde en aandacht geeft, zorgt dat ze naar

school gaan, dat ze eten krijgen, die er altijd voor ze is.

<http://www.apsa.nu/>



Pastoraat

Op 8 februari kwamen de contactpersonen pastoraat bij elkaar om te overleggen. Dit keer was ook een van de diakenen, Lisan Verboom, aanwezig, om ons op de hoogte te brengen van wat de diaconie zoal kan doen voor gemeenteleden. Een diaken kan bijvoorbeeld helpen bij het invullen van de vele formulieren na het overlijden van een partner. In Ede bestaat het – interkerkelijk - *Noodfonds*, dat ook praktische hulp kan bieden bij financiële problemen. De aanvraag moet door een burger samen met een hulpverlener worden ingediend. Daarnaast is er stichting *Schuldhulpmaatje*, waar goed getrainde vrijwilligers kunnen helpen bij – het oplossen van – schulden en andere financiële problemen. *HIP*, Hulp In de Praktijk, koppelt mensen die in dezelfde buurt wonen aan elkaar bij praktische vragen, te denken valt aan klusjes in en om huis, sociale hulp en vervoershulp. Ook duurzaam bezoekwerk bij mensen met een psychische beperking valt onder HIP. Daarnaast bestaat de stichting *Present*, ‘makelaar in vrijwilligerswerk’, die de mogelijkheid biedt om je als groep of individu in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Enkele voorbeelden van hun activiteiten zijn:

- opknappen van verwilderde tuinen
- helpen bij verhuizingen
- dagje uit met bewoners van een zorginstelling
- schoonmaken en opruimen
- schilderen van een verwaarloosde woning
- koken en spelletjes doen in een vrouwenopvang

Tenslotte is er nog *Dien je stad*, een netwerk van vrijwilligers. Zij brengen vrijwilligers in contact met mensen die

- door gezondheidsklachten, lichamelijke of psychische problemen niet alles meer zelf kunnen doen
- geen vrienden, buren en familie hebben die hen kunnen helpen

- geen geld hebben om hulp in te kopen
- wonen in de gemeente Ede

Vrijwilligers kunnen praktische zaken doen als boodschappen of de hond uitlaten, huiswerkbegeleiding geven of iemand wegwijs maken op de computer, maar ook maatje zijn voor iemand die eenzaam is en hem of haar ondersteunen bij het ondernemen van activiteiten.

Gewapend met al deze informatie kunnen de contactpersonen gemeenteleden indien gewenst verder helpen. Kortom: een zinvolle avond.

Caroline Bockweg
ouderling pastoraat



Van de kinderkerk

In de kinderkerk werken we vanaf de zomervakantie met twee groepen. De onderbouw (4-7 jaar) en bovenbouw (8-12 jaar).

Bij de bovenbouw proberen we na het verhaal wat dieper op bepaalde onderwerpen in te gaan.

Vanaf de zomervakantie tot aan de Adventstijd zijn we bezig geweest om het Liedboek eens nader te bekijken. Welke liederen vinden we daar in. Hoe kun je de liederen makkelijk opzoeken. Waar gaan de verschillende liederen over. Wat zijn psalmen en waar komen die vandaan.

Tijdens het Adventsproject hebben we de verhalen gehoord op weg naar Kerst. Daarbij hebben we met alle kinderen een prachtige kijkdoos gemaakt.

Na de kerst zijn we bezig met ‘Ons kerkgebouw’. Wat zie je er en waarvoor dient het.

We hebben als eerste een plattegrond van de kerk getekend en daarop aangegeven wat er allemaal is en waar het staat.

We hebben een kwartet gespeeld, waarop allerlei dingen uit de kerk te zien zijn. B.v. het liturgisch centrum, de ramen, maar ook de ambtsdragers.

Een erg leuk kwartet. Naar aanleiding van de plaatjes hebben we ook wat uitleg over een aantal dingen kunnen geven. Bijvoorbeeld de taak van de koster en de dominee.

Nadat we daarover hadden gesproken vroeg een van de kinderen: “Wordt de dominee daar voor betaald dan?”

Een andere activiteit over dit onderwerp was het maken van een kort gedichtje/raadseltje. De kinderen kregen de opdracht om dingen op te schrijven die ze in de kerk zien.

Nadat ze dat gedaan hadden, mochten ze een van die dingen uitkiezen en daar een gedichtje/raadseltje over schrijven van 2 regels. Maar het woord zelf mochten ze niet gebruiken.

De resultaten hiervan zijn te leuk om ze niet te laten lezen. Hier volgen er een paar. Weet u waar het over gaat?

Het staat in de kerk, het lijkt op een piano.
Het is een???

Ze helpt bij de kinderkerk.
Ze heeft een bril en staat altijd sterk!

Dit zeedier zwemt niet in het water,
Maar staat in de kerk en hij staat er later.

De baby en het voorwerp
Ze staan samen op een terp (liturgisch centrum)

Het staan in de fik
Je dooft het uit met een lik.

Wie staat er voor in de kerk?
Dit is haar werk!
Ra, ra, wie is het?

Hier lezen mensen uit,
Maar ook al heel vaak thuis.

Je kan het krijgen als je ziek bent en het wordt gezegd aan het begin van de dienst.

Het wordt over het hoofd van een baby gedaan.
Het staat vooraan in de kerk op een groot tafeltje.

Vanaf 18 februari gaan we aan het werk met het 40-dagenproject. Het thema dit jaar is 'Ik zorg voor jou'.

We horen verhalen waarin in God laat zien dat Hij voor ons zorgt. En hoe wij ook voor een ander kunnen zorgen.

In de kerk zullen weer inleidende stukjes te zien zijn, waaraan ook kinderen meedoen.

Namens de leiding van de kinderkerk
Annelies Smit-van Stein Callenfels

Hergebruik Paaskaarsen

In de consistorie is het mogelijk gebruikte huispaaskaarsen in te leveren. De resten gaan terug naar de kaarsenfabriek en worden hier hergebruikt. Andere kaarsresten kunnen niet ingeleverd worden.

Jeannet Kloosterman

Tent of Nations Verslag landelijke bijeenkomst op 10 februari te Driebergen

Op het collecterooster van de Diaconie van onze gemeente staat dat er dit jaar zes keer wordt gecollecteerd voor de Tent of Nations. Tent of Nations is een Palestijnse Christelijke gemeenschap van de familie Nassar die tot de Evangelisch Lutherse gemeente van Bethlehem behoort. Deze familie heeft al ruim honderd jaar 42 hectare grond in eigendom. Dat eigendom wordt echter niet erkend door de staat Israël en de familie Nassar moet telkens opnieuw bewijzen dat zij wel degelijk eigendomspapieren hebben voor de plek waar zij wonen. Op hun agrarisch bedrijf worden olijven, amandelen en citrusvruchten verbouwd. Vlak voor de olijvenoogst in 2016 werden er door de Israëli's zo'n 1000 olijfbomen gebulldoerd.

Omdat Tent of Nations gelegen is op de West Bank en de joodse settlements zich steeds meer uitbreiden wordt deze gemeenschap steeds meer ingeklemd. Wanneer de Tent of Nations helemaal wordt ingeklemd dan zou het zo maar kunnen dat zij niet meer naar Bethlehem kunnen gaan voor inkopen en kerkbezoek. Een normaal leven in huizen is de familie niet toegestaan. Zij leven onder de grond in grotten. Wij horen van geweld door Palestijnen tegen de Joden. De bewoners van de Tent of Nations komen niet fysiek in opstand. Zij geloven in geweldloosheid. Dit noemen zij: ‘de vierde weg’. (De eerste weg is kiezen voor de slachtofferrol; de tweede weg is kiezen voor geweld; de derde weg is verzinken in apathie.) Deze houding wordt buiten Israël steeds meer bekend en ondersteund. Vanuit de Noorse Lutherse kerk worden continu vrijwilligers uitgezonden om hun aanwezigheid op de West Bank zichtbaar te maken. Ook komen vanuit verschillende landen- ook vanuit Nederland - groepen naar de Tent of Nations om hen te ondersteunen of om vrijwilligerswerk te doen: van onkruid wieden tot snoeien van de olijfbomen en het helpen bij de oogst.

Op 10 februari was er een landelijke bijeenkomst van de Vrienden van de Tent of Nations in Nederland. Deze werd gehouden in de Grote Kerk in Driebergen. Zo’n 160 mensen uit alle delen van Nederland en Vlaanderen waren aanwezig om te luisteren naar ervaringen van de vrienden die in het afgelopen jaar de Tent of Nations hadden bezocht. Ook was het de bedoeling dat er een skype-verbinding zou zijn met Daoud Nassar. Bij de voorbereiding was er wel een verbinding maar op het tijdstip dat de verbinding moest plaatsvinden kwam die niet tot stand. Het gesprek is toen gevoerd via de telefoon. Daoud vertelde over de ervaringen van de laatste tijd en hij dankte voor de support die zijn familie ontvangt vanuit Nederland. Omdat de familie Nassar tot de Lutherse kerk behoort werd er een Luthervlag aangeboden. Waar die komt te wapperen is niet duidelijk. Wellicht niet boven de grond, want zelfs een vlaggenmast bovengronds wordt door de staat Israël voor de Palestijnen hoogstwaarschijnlijk niet toegestaan. Er is zelfs een bevel om alle bebouwing op hun land te slopen. Maar de familie Nassar denkt in de sfeer van “Wanneer vandaag de oogst wordt gebulldozerd dan zullen wij morgen opnieuw een olijfboom planten”
Voor meer informatie over de Tent of Nations www.tentofnations.nl

Johan Veenhuis

Jh.veenhuis@hccnet.nl

Bewust naar Pasen

In de veertigdagentijd willen we ons weer voorbereiden op Pasen. Op 5 woensdagen worden er bijeenkomsten georganiseerd, waarin we samen “Bewust naar Pasen” op weg gaan.

Het thema is Verbondenheid

De inspiratie hiervoor komt uit “ De tien Stappen naar gemeenschap” van Jean Vanier, oprichter van de Ark Gemeenschappen. “In deze gemeenschappen leven mensen met en zonder verstandelijke beperking samen. Iedereen is waardevol en we hebben elkaar nodig. We helpen elkaar en leren van elkaar. Vertrouwen in God en in elkaar vormt de basis voor een betekenisvol samenzijn. Vriendschappen verrijken ons leven,” aldus vertegenwoordigers van deze organisatie.

Uit de Tien Stappen hebben we 5 thema’s gekozen, die op de avonden worden uitgewerkt:

21 februari 2018: Verbondenheid en groeien naar het doel van de gemeenschap

Jan-Peter Prenger, voorganger van de Samenwerkende Kerken in de Rietkampen

28 februari 2018: Zijn zoals je bent

Agnes Janmaat, psycho-synthese coach en sacred dans docente

7 maart 2018: Deel je eigen zwakheid mee

Tonny Mulder, nu als vriend betrokken bij de Arkgemeenschap, eerder daar werkzaam.

14 maart 2018: Van gemeenschap-voor-mezelf naar mezelf- voor- de-gemeenschap

Jan Lok van de Bewonersvereniging Vredehorst Veldhuizen-Ede

21 maart 2018: Geheim van elk mens/ Eenzaamheid blijft

Angelika van der Meer, casemanager in Bethanië

In de stille week is er geen bijeenkomst.

De opzet van de bijeenkomsten is als volgt:

17.15 u. ontvangst met koffie en thee

17.30 u. welkom en inleiding op het onderwerp

18.00 u. eenvoudige maaltijd, soep en brood

18.30 u. nagesprek en hoe dit toe te passen op ons eigen leven

19.00 u. korte vesper

U kunt zich opgeven, per avond of voor de hele cyclus bij Annie Benjamin, 0318-621897 of via bewustnaarpasen@emmaus-ed.nl, steeds tot 19.00 u. de maandag ervoor.

Ter bestrijding van de onkosten vragen we een vrijwillige bijdrage van € 3,- *De bijeenkomsten zijn open voor iedereen en staan onder auspiciën van de Raad van Kerken Ede.*

We komen bij elkaar in het Kerkelijk Centrum Emmaüs, Laan der Verenigde Naties 94, 6717JE Ede.

Hebt u belangstelling om de Tien Stappen in het geheel te lezen, dan kunt u deze vinden op <http://www.stucom.nl/pub./0137/0137a.pdf>

De voorbereidingsgroep:

Annie Benjamin, Jos van de Klashorst en Hilda Rohn

Uitnodiging voor de ‘Passie’ in Ede-Zuid!

Op Goede Vrijdag 30 maart wordt in Ede-Zuid een eigen-wijze Passie gehouden, geïnitieerd door de Raad van Kerken, georganiseerd door Emmaüs Ede en de Rooms-katholieke St. Antoniusparochie. De Passie begint met een stille tocht vanaf de Stadspoort (Rietkampen kant), om 19.15 uur. De tocht neemt ons mee in het lijdensverhaal van Jezus en het lijden in de wereld. We lopen met het kruis naar Kerkelijk Centrum Emmaüs. Kinderen mogen een lampion meenemen voor onderweg. Daar zal het oude verhaal, met uitstapjes naar het hier en nu, klinken in tekst en muziek. Een intens verhaal dat nog steeds grote zeggingskracht heeft voor vandaag. Voor de prachtige hedendaagse muziek tekenen de band ‘Grandma’s Hands’ en de zangers Tamara Schalckx, Paula Vos en Rogier Pelgrim.

U bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan de tocht, of rechtstreeks naar de viering in Kerkelijk Centrum Emmaüs te komen. De kerk is open vanaf 19.15 uur en de tocht is daar vanaf 19.30 uur op beeldscherm te volgen. De uitzending wordt verzorgd door ROC A12.

Gezien het aantal plaatsen in Kerkelijk Centrum Emmaüs, vragen wij u vriendelijk om u voor deze viering op te geven. Dit kan via de intekenlijsten

in Kerkelijk Centrum Emmaüs en de St. Antoniusparochie of via de website van Kerkelijk Centrum Emmaüs www.emmaus-ed.nl.

We zijn nog op zoek naar dragers voor het kruis. U kunt zich hiervoor aanmelden bij ondergetekende of bij Mies van Steenberg:

mies.v.steenbergen@gmail.com

Namens de werkgroep,

Erna Hulstein-Heinsdijk (w.hulstein3@upcmail.nl)

Viering Wereldgebedsdag Ede 2 maart 2018

Al jarenlang bestaat in vele landen de traditie , dat op de eerste vrijdag van maart door Christenen over de gehele wereld wordt gebeden voor vrede en gerechtigheid.

Elk jaar wordt door de organisatie van een land een thema opgezet, en de landelijke organisaties werken dat uit in een liturgie, waarin zingen, bidden en overdenken centraal staan. De oorsprong ligt in de wereldwijde inzet van vrouwenbewegingen om te strijden voor een rechtvaardige samenleving.

Dit jaar komt de liturgie uit Suriname en het thema naar aanleiding van het scheppingsverhaal in Genesis 1 is : “En God zag dat het GOED was ...”.

Suriname is voor Nederlanders een bekend land, niet alleen omdat het vroeger een kolonie was, maar ook omdat veel Surinamers in Nederland wonen, er Nederlands wordt gesproken, of vanuit de nieuwsberichten over Suriname. Misschien bent u er zelf geweest, of heeft u op school erover geleerd. In de viering staat de schepping centraal en laten we wat zien van de prachtige natuur daar, maar ook horen we van de bedreigingen die er zijn. Dat Suriname een echt multi-cultureel land is, waar verschillende godsdiensten in harmonie samenleven, zullen we horen via de gesproken teksten in de viering zelf. De collecte na afloop, is bedoeld om verschillende projecten in Suriname op gebied van onderwijs en gezondheid te ondersteunen.

De viering van de Wereldgebedsdag 2018 zal plaats vinden op vrijdagavond 2 maart 2018, om 19.30 uur in de Open Hof, Hoflaan 2 in Ede-Veldhuizen.

Aan de viering wordt o.a. meegewerkt door leden van een koor onder leiding van Albert Brink en de viering wordt geleid door mevrouw Cocke Post uit Ede. Leden van de werkgroep van de Raad van Kerken werken mee, ondersteund door mensen afkomstig uit Suriname zelf.

Na afloop is er gelegenheid tot ontmoeting en napraten onder genot van een eerlijk kopje koffie of thee.

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM !

Contactpersonen namens de RvK Ede:

Erna Hulstein – 0318-630644

w.hulstein3@chello.nl

Vacature Secretaris NLVB

De Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond, een zelfstandig functionerende bond, nauw verbonden met de Evangelisch-Lutherse Synode, en contactorgaan van Lutherse vrouwen in Nederland en met een open oog voor de wereld om haar heen, is op zoek naar een:

Secretaris

Als secretaris ben je lid van het dagelijks bestuur, ondersteun je de voorzitter en ben je de verbindende schakel tussen de bestuursleden. Je coördineert de inkomende en uitgaande correspondentie en bent verantwoordelijk voor een juiste verslaglegging. Je organiseert de bestuursvergaderingen en de bewaking van de actiepuntenlijst.

Tot je werkzaamheden behoren:

- Voorbereiden bestuursvergaderingen(4 keer per jaar)
- Uitwerken notulen van deze vergaderingen
- Mee organiseren activiteiten (Studiedag, Ontmoetingsdag, Najaarsdag)
- In voorkomende gevallen aanleveren kopij voor De Brief

Voor deze functie vragen wij:

- Een flinke dosis humor
- Uitstekende kennis van de Nederlandse taal in woord en schrift
- Werken met e-mail en goed kunnen typen
- Zelfstandig kunnen werken binnen een warm en enthousiast team

De functie is op basis van vrijwilligheid en onbezoldigd. De gemaakte onkosten worden vergoed.

Belangstelling?

Kijk voor meer informatie ook op onze website www.nlvb.net

Ben jij per direct beschikbaar en heb je ruime ervaring met genoemde werkzaamheden? Neem dan snel contact op met Marianne Seinstra en/of Helena van Axler of meld je aan via het formulier op de website.

Studiedag NLVB 17 maart 2018

Op zaterdag 17 maart a.s. wordt de jaarlijkse studiedag gehouden in de lutherse kerk aan de Hamburgerstraat in Utrecht. Het jaarthema 2018 'Hier staan wij, hier gaan wij' wordt vandaag uitgewerkt aan de hand van de in 2016 uitgebrachte Vrouwenbijbel.

Mw. ds. Marianne van der Meij-Seinstra verzorgt de inleiding. Tijdens haar studie en in de jaren waarin zij werkzaam was als gemeentepredikant waren o.m. liturgie en kerkmuziek en feministische theologie haar aandachtsgebieden. Na een algemene inleiding zal het accent van de dag liggen op liederen en teksten van bevrijding, zoals die zijn opgenomen in beide Testamenten: het lied van Mirjam, de lofzangen van Hanna en Maria, en de teksten rond een aantal naamloze vrouwen uit de Bijbel.

In het middagedeelte wordt een aantal workshops georganiseerd. Het dagprogramma is als volgt samengesteld (onder voorbehoud):

- 09.45 uur - aankomst, inschrijving en koffie/thee
- 10.15 uur - welkom en zingen van een Morgenlied
- 10.30 uur - inleiding Vrouwenbijbel en gesprek, onderbroken door koffiepauze
- 12.20 uur - korte toelichting bij de workshops
- 12.30 uur - lunch
- 13.30 uur - workshops:
 - zangworkshop 'liederen van bevrijding' (lofzang van Hanna)
 - liturgisch bloemschikken (naamloze vrouwen)
 - bibliodrama (lofzang van Maria)
 - gespreksgroep waarin korte lezingen uit de Vrouwenbijbel en de Naardense Bijbel naast elkaar worden gelegd en besproken
- 15.15 uur - theepauze
- 15.30 uur - afsluitende viering

De kosten voor de studiedag bedragen € 15,-. U neemt zelf een lunchpakket mee, voor koffie/thee en melk wordt gezorgd. U kunt zich uiterlijk tot 10 maart a.s. opgeven bij Helena Axler, h.v.axler@gmail.com

Bij onze activiteiten is iedereen welkom, leden en niet-leden, vrouwen en mannen, jong en oud. Tip: gun uw (schoon)dochter een ontspannen, creatieve dag en maak de studiedag tot een moeder/(schoon)dochter dag!

Ontmoetingsdag NLVB 26 mei 2018

Om alvast te noteren: voor de ontmoetingsdag 2018 zijn we te gast in de lutherse gemeente Nijmegen, waar mw. ds. Susanne Freytag gemeentepredikant is. Samen met haar en een aantal Nijmeegse Lutherse vrouwen wordt door het bestuur een mooi en inspirerend programma voorbereid. In de voorjaarsbrief leest u er meer over!

**BESPREEK
HET SAMEN** www.bespreekhetsamen-edo.nl

Op *vrijdag 2 maart 2018* om 19:30 uur
door Raad van Kerken

Wereldgebedsdag

Al jarenlang is het wereldwijd traditie, dat op de eerste vrijdag van maart door christenen over de gehele wereld wordt gebeden voor vrede en gerechtigheid.



Op *woensdag 7 maart 2018* om 08.00 uur vertrek naar Jorwert

Bezoek aan Nijkleaster Jorwert

Nijkleaster is een klooster 'nieuwe stijl' in Jorwert (Fr.). Het is een plaats waar mensen elkaar ontmoeten in liturgie en gesprek, stilte en wandeling. Er wordt gezocht naar nieuwe wegen voor evangelie en zingeving.

Op *zaterdag 10 maart 2018* om 19:30 uur in de Lutherse Kerk door Duo Mexicana

Jong talent in Ede

Duo Mexicana: Miguel Espinoza speelt klavecimbel en Sandra Perez bespeelt de chalumeaux.

Op *dinsdagen 13 maart t/m 10 april 2018* om 19:30 uur in de Beatrixkerk door Myra van der Jagt

Bachcantate Osteroratorium: start repetities

Dit jaar studeren we met elkaar Bachcantate 249 in: het Osteroratorium.

Zingt u mee?



Op *donderdag 15 maart 2018* om 20:00 uur in het Kerkelijk Centrum Emmaüs door Aart Mak

Aandacht voor de ziel

Toen iemand zich beklagde over het vele werk dat hij te doen had, reageerde een ander: 'Wie slecht omgaat met zichzelf, kan nooit goed zijn voor anderen'. Veel mensen zijn vervreemd van wat er diep in het leeft aan wijsheid, geloof en liefde.

Op *dinsdag 20 maart 2018* om 19:30 uur in Silva Sanat door Ina ter Avest & Mohamed El Jari

In dialoog met Islam

Denkt u in eerste instantie bij 'Islam' aan IS en terrorisme of aan de vriendelijke buurvrouw van Marokkaanse origine? Bent u bereid tot eerlijke gedachtewisseling? Schrijf u in! We verkennen elkaars 'ervaringskennis' en leggen onze vragen voor aan Edese moslims.

Op *maandag 26 maart 2018* om 19:30 uur in Silva Sanat door Ina ter Avest & Gladys Brinckman

Theaterproducties die tot nadenken stemmen

Na het bezoek aan de theatervoorstelling "De Vlieg: Zoetstof", op vrijdag 23 maart 2018 in Cultura, willen we onderzoeken op welke manier oude patronen gewild of ongewild een rol speelden in opvoeding en hoe zij dat wellicht nog steeds doen.



Kerkvenster

EDE FM ether FM 107,3 MHz, kabel Ziggo 93,1 MHz. Digitale radio: via Ziggo, KPN, Telfort en XS4ALL. Live en uitzending gemist via www.edefm.nl

Programma's elke maandagavond:

18.30 uur: ORGELUUR, gepresenteerd door Joop Rodenburg en Cees Kwint.
Herhaling: zondag 8.30 uur.

19.00 uur: KERKVENSTER: informatie over kerkelijk en christelijk leven in Ede c.a.

Redactie: Ds. Arie Romein, Adriana Balk, Peter Blokhuis, Anton Kanis en Daan Laban. Herhaling: zondag 12.00 – 13.00 en 22.00 - 23.00 uur.

20.00 uur: ZINGEND GELOVEN. Presentatie: Arie Baanstra, Ronald de Lange, Carin Modderkolk, Maty Romein

Herhaling: zondag 21.00 uur.

PROGRAMMA 'KERKVENSTER' MAART 2018:

Alle 'liederen van de week' zijn in deze maand uit '*Voorzichtig licht*' van André Troost

5 MAART 2018

Interview met Ard Borsje over '*Maaltijden in Bijbel en Kerk*. Lied van de Week: 'Kind, gekomen uit het licht.' Column: Wim Drost. Actuele berichten. Vocale en instrumentale muziek.

12 MAART 2018

Gesprek met Han Kerkhof over '*Computers en samenleving*.' Lied van de Week: 'Ik geloof dat God mijn Vader...' Column: Tjirk van der Ziel. Actueel nieuws. Muzikale intermezzo's.

19 MAART 2018

In de rubriek '*In 't Vizier*' praten redactieleden over treffende lectuur van de afgelopen week inzake kerk en geloof.' Column: Teunis Bunt. Lied van de Week: 'Vrede zal bloeien.' Actuele berichten. Muzikale aanvulling.

26 MAART 2018

Vraaggesprek met Ferry Ruijtenberg over *'Het jeugdwerk van De Schuilplaats.'*

Lied van de Week: 'Licht voor alle volken'. Boekbespreking: Peter Blokhuis van het boek "Geloven na Darwin en Hubble", door Jan H. van Bommel.

Muzikale aanvulling. Actuele berichten.

