

Onderdanig

Naar aanleiding van onze doorgaande bloemlezing uit de eerste Petrusbrief nog even dit. Bij de drie gedeelten die we in de erediensten hebben gelezen, zat niet het stukje over ‘de vrouwen die hun mannen onderdanig moeten zijn’ (1 Petrus 3: 1). Niet omdat dit in onze tijd achterhaald zou zijn; ook niet omdat zo’n uitspraak mij niet passen zou, maar omdat deze uitspraak niet typerend is voor Petrus. Paulus beweert immers precies hetzelfde, zowel in zijn brief aan de Epezezen, als aan de Kollossensen, als in zijn Romeinenbrief. Al staat er in die laatste niet bij aan *wie* de vrouwen onderdanig moeten zijn, maar dan weer wel dat zij in de gemeente moeten zwijgen. En ook Titus heeft dat van die onderdanigheid. Het is wat met die apostelen ...

Toch kan ik mij niet voorstellen dat deze apostelen van het eerste uur, voor wie de boodschap van Jezus Messias zo ontroerend radicaal en revolutionair is en die in alle facetten van het leven ingrijpt, zo trutterig lijken te doen als het over vrouwen gaat. Zijn vrouwen dan volgens hen van het evangelie uitgesloten? Integendeel. Het is dezelfde Paulus die in zijn brief aan de Galaten zegt dat allen die gedoopt zijn, met Christus zijn bekleed. En daarin is Jood noch Griek, slaaf noch vrije, *man noch vrouw*; want gij allen zijt één in Christus. De drie grote tegenstellingen van die tijd, en van de onze, komen voor de gemeente van Christus volkomen ánders te liggen. Christenen zijn uitverkorenen, zoals Petrus hen aanspreekt in de eerste regel van zijn brief. Maar tegelijk, zegt hij, zijn zij ballingen. Want je mag dan als gemeente van Messias Jezus wel bevrijd leven van alle door anderen opgelegde identiteit en verhoudingen; je maakt nog altijd deel uit van de wereld. En hoe houd je dat dan uit?

Dan kan het nodig zijn om je, juist als bevrijd mens, in alle nuchterheid aan de methodes van de wereld aan te passen; als burger je keizer, als slaaf je heer en als vrouw je man onderdanig te zijn. Niet als moraal voor alle tijden en plaatsen, maar gewoon heel praktisch, omdat het in die situatie even niet anders kan. En heel nuchter: om niet op de hele zaak stuk te lopen. Maar het gaat niet aan dat mannen die daar belang bij hebben op grond van zo’n tekst vrouwen onderdrukken. En dat vrouwen zich dat laten aanleunen.

Lieke van Zanden

Schriftlezingen in de maand juli 2018
volgens het oecumenisch leesrooster 'De Eerste Dag'

Zondag 1 juli
5^e na Trinitatis
Jesaja 3: 25-4:6
Psalm 119
2 Korintiërs 8: 9-15
Marcus 5: 22-43

Zondag 8 juli
6^e na Trinitatis
Ezechiël 2: 1-7
Psalm 123
2 Korintiërs 12:1-10
Marcus 6: 1-6

Zondag 15 juli
7^e na Trinitatis
Jesaja 52: 1-6
Psalm 85
Efeziërs 1: 1-14
Marcus 6: 6b-13
alternatief
Efeziërs 1:3-14



Zondag 22 juli
8^e na Trinitatis
Jeremia 23: 1-6
Psalm 23
Efeziërs 2: 11-22
Marcus 6: 30-44
alternatief
Efeziërs 1: 15-23

Zondag 29 juli
9^e na Trinitatis
Jesaja 63: 7-14
Psalm 114
Efeziërs 3: 14-21
Marcus 6: 45-52
Alternatief
Efeziërs 2: 11-22

Vakantie predikant

Van zaterdag 21 juli t/m zondag 19 augustus ben ik afwezig wegens vakantie. Als u in deze tijd onverhoopt een predikant nodig heeft, kunt u contact opnemen met onze ouderling-pastoraat Mw. Caroline Bockweg (0318-612413). Zij weet wie mij in deze periode vervangt.

Lieke van Zanden



Erediensten

zondag	1 juli 2018 10.30 uur	5 ^e zondag na Trinitatis Mw. Ds. A.J. van Zanden 1 ^e collecte: Jeugdwerk 2 ^e collecte: Kerk en eredienst Open schaal collecte uitgang: Onderhoudsfonds kerk
zondag	8 juli 2018 10.00 uur	6 ^e zondag na Trinitatis Zomerdienst in Taborkerk In onze kerk is geen dienst.
zondag	15 juli 2018 10.30 uur	7 ^e zondag na Trinitatis Mw. Ds. A.J. van Zanden Viering Heilig Avondmaal 1 ^e collecte: DPE Noodfonds 2 ^e collecte: Kerk en eredienst
zondag	22 juli 2018 10.00 uur	8 ^e zondag na Trinitatis Zomerdienst in Noorderkerk In onze kerk is geen dienst
zondag	29 juli 2018 10.00 uur	9 ^e zondag na Trinitatis Zomerdienst in Taborkerk In onze kerk is geen dienst.

Kerkdiensten in Kerkelijk centrum Emmaüs, Laan der Ver. Naties 94, Ede.

zondag	1 juli 2018 10.30 uur	ds. J.P. Prenger, Maaltijd van de Heer
zondag	8 juli 2018 10.30 uur	ds. E.S. ten Heuw
zondag	15 juli 2018 10.30 uur	ds. L.C. Manuputty
zondag	22 juli 2018 10.30 uur	geen viering
zondag	29 juli 2018 10.30 uur	dhr. R. van der Linden

	Noorderkerk	Protestantse wijkgemeente Tabor
	10.00 uur	10.00 uur
zondag 1 juli 2018	Mw. Ds. C. Oosterveen, HA	Ds. G.H. Westra, HA
zondag 8 juli 2018	Zomerdienst in Taborkerk	Ds. G.H. Westra
zondag 15 juli 2018	Zomerdienst in Lutherse kerk	Zomerdienst in Lutherse kerk
zondag 22 juli 2018	Ds. M. Boon, Austerlitz	Zomerdienst in Noorderkerk
zondag 29 juli 2018	Zomerdienst in Taborkerk	Ds. G.H. Westra

Kosterdiensten

De kosterdiensten in de maand juli worden waargenomen door Kees Bleijenberg, Jan de Groot, en Cees Kwint

Oppas

Voor kinderen van 0-4 jaar is er elke zondag tijdens de eredienst oppas in de grote zaal van het gemeentecentrum.

Kinderkerk

Voor kinderen van 4 - 12 jaar is er elke zondag tijdens de eredienst kinderkerk in hun eigen ruimte van het gemeentecentrum. De kinderen beginnen de dienst in de kerk.

De kinderkerk heeft vakantie vanaf zondag 8 juli tot en met zondag 19 augustus. We beginnen weer op 26 augustus.

Inleveren kopij

Kopij voor het augustus / septembernummer van “Mededelingen” kunt u inleveren tot uiterlijk **maandag 16 juli 15.00 uur** bij **Annelies Smit** of mailen naar smit.stein.callenfels@upcmail.nl



Van de kerkenraad

Beknopt verslag van de kerkenraadsvergadering ELG Ede d.d. 7 juni 2018

- Voorzitter Gerda Budding verwelkomt de aanwezigen en in het bijzonder Nico van Marle, die sinds kort actief is als kerkrentmeester met bepaalde opdracht en in deze hoedanigheid de vergadering voor de eerste maal bijwoont.
- Arau Vermeer opent de vergadering en deelt met ons zijn ervaringen van zijn reis in 2017 naar Israël en Jeruzalem, aan de hand van foto's van voor hem bijzondere plaatsen.
- Op zaterdag 30 juni 2018 wordt een extra kerkenraadsvergadering op een buitenlocatie gehouden. Dan zullen een aantal zaken besproken worden, o.a. op het gebied van liturgie, het nieuwe beleidsplan en de evaluatie van de eigen werkzaamheden.
- De kerkenraad bespreekt de voorgenomen Actie 100 x 100. De vergadering gaat akkoord met het voorstel om deze actie uit te voeren. Op de gemeenteavond van 14 juni 2018 zal dit gepresenteerd worden. De kerkenraad hoopt dat deze actie een flinke bijdrage zal gaan leveren aan de verbetering van onze financiële positie.
- Gerda Budding, Arau Vermeer en Daan van Doorne hebben op 30 mei 2018 de vergadering van het Protestants Beraad bijgewoond en zij rapporteren beknopt over de behandelde zaken. De folder, die de PKN kerken in Ede

gezamenlijk uit zouden geven, is nog niet in concept verschenen. Dit wordt vervolgd, wordt waarschijnlijk najaar 2018.

- Op 4 juni 2018 is er overleg geweest tussen de leiding van de kinder- en jongerenkerk en Judith Pleysier, Gerda Budding en Lieke van Zanden namens de kerkenraad om de plannen en voornemens voor het komende seizoen af te stemmen.
- De kerkenraad heeft een uitnodiging ontvangen voor de inauguratie van dr. Sabine Hiebsch als hoogleraar aan de Theologische Universiteit Kampen op 27 juni 2018. Lieke van Zanden zal ons daar vertegenwoordigen.
- Daan van Doorne rapporteert over de stand van zaken rond de viering van het 100-jarig bestaan van ons kerkgebouw. Van verschillende zijden zijn onze sponsorverzoeken gehonoreerd en het ziet er nu naar uit dat er voldoende financiële steun zal zijn om onze voorgenomen activiteiten uit te kunnen voeren. Alles verloopt volgens plan, met uitzondering van de kopij voor het jubileumboekje. Dat laat nog te wensen over.
- Op 24 mei 2018 heeft de scribe de eerste vergadering van de Ring Ede bijgewoond waar een presentatie werd gegeven van wat ons te wachten staat door de invoering van de nieuwe Europese wetgeving AVG.
- Het 2e concept van de jaarrekening 2017 wordt besproken. Er zijn een aantal inhoudelijke vragen en opmerkingen, die de kerkrentmeesters beantwoorden of waarvan zij nota nemen voor latere beantwoording. Het is verheugend om te zien dat de vrijwillige bijdragen en giften fors hoger is dan begroot. Er bestaat helaas onvoldoende zekerheid dat inkomsten en uitgaven in dit concept wel op de juiste kostenplaatsen geboekt zijn. Die zekerheid moeten wij wel hebben om met deze jaarrekening 2017 de meerjarenprognose verder te kunnen maken. De vergadering kan deze jaarrekening niet goedkeuren: er zijn nog teveel onduidelijkheden en vragen. De definitieve jaarrekening 2017 zal voor de volgende kerkenraadsvergadering worden geagendeerd.
- De Gemeente Ede heeft ons de gebruiksvergunning verstrekt voor het gemeentecentrum en de kelderruimte. Hieruit zou geconcludeerd kunnen worden dat de voor de jeugdkerk beoogde ruimte daarvoor in gebruik mag worden genomen. Arau Vermeer heeft een afspraak met de brandweer om e.e.a. te inspecteren op veiligheid.
- Gerda Budding sluit de vergadering en zingt met ons Lied 393 “De dag door uwe gunst ontvangen”.

Daan van Doorne,
scribe

Agenda van de ELG Ede

Versie:	13 juni 2018	Tijdstip	Toelichting
donderdag 5 juli 2018	KR vergadering	20.00 uur	
zondag 8 juli 2018	Zomerdienst Tabor	10,00 uur	geen dienst in EL Kerk Ede
maandag 9 juli 2018	Inleverdatum Mededelingen	15.00 uur	augustus/september 2018
zaterdag 14 juli 2018	Zomervakantie		TM . zondag 26 aug 2018
zondag 15 juli 2018	Eredienst	10.30 uur	gezamenlijke dienst met Noorderkerk en Tabor
zondag 22 juli 2018	Zomerdienst Noorderkerk	10.00 uur	geen dienst in EL Kerk Ede
zondag 29 juli 2018	Zomerdienst Tabor	10.00 uur	geen dienst in EL Kerk Ede
zondag 5 augustus 2018	Eredienst	10.30 uur	gezamenlijke dienst met Noorderkerk en Tabor
zondag 12 augustus 2018	Zomerdienst Noorderkerk	10.00 uur	geen dienst in EL Kerk Ede
dinsdag 28 augustus 2018	DB vergadering	10.00 uur	
donderdag 6 september 2018	KR vergadering	20.00 uur	
zaterdag 8 september 2018	Tentoonstelling t.g.v. 100-jarig bestaan van het kerkgebouw	10:00 - 16:00 uur	Plaats: kerkgebouw aan de Beukenlaan Valt samen met Open Monumentendag

maandag 17 september 2018	Inleverdatum Mededelingen	15.00 uur	oktober 2018
dinsdag 25 september 2018	DB vergadering	10.00 uur	
dinsdag 2 oktober 2018	Lezing over ons kerkgebouw in het kader van 100- jarig bestaan		Plaats: kerkgebouw aan de Beukenlaan Spreker: ds. A. Romein
donderdag 4 oktober 2018	KR vergadering	20.00 uur	
zondag 7 oktober 2018	Eredienst	10.30 uur	Cantatedienst in het kader van 100- jarig bestaan kerkgebouw
donderdag 11 oktober 2018	Gemeenteavond	20.00 uur	gemeentecentrum
zondag 14 oktober 2018	Eredienst	10.30 uur	Oogstdankdienst
maandag 15 oktober 2018	Inleverdatum Mededelingen	15.00 uur	november 2018
zaterdag 20 oktober 2018	Herfstvakantie		TM . zondag 28 okt. 2018
zondag 28 oktober 2018	Eredienst	10.30 uur	
zondag 28 oktober 2018	Einde herfstvakantie		
dinsdag 30 oktober 2018	DB vergadering	10.00 uur	i.v.m. herfstvakantie
donderdag 1 november 2018	KR vergadering	20.00 uur	
zondag 4 november 2018	Eredienst	10.30 uur	Allerheiligen
maandag 12 november 2018	Inleverdatum Mededelingen	15.00 uur	december 2018

zondag 18 november 2018	Iconententoonstelling	10:00 - 16:00 uur	Tentoonstelling t.g.v. 100-jarig bestaan in het kerkgebouw Datum nog niet definitief
dinsdag 27 november 2018	DB vergadering	10.00 uur	
donderdag 6 december 2018	KR vergadering	20.00 uur	
vrijdag 14 december 2018	Adventsmaaltijd	18.00 uur	Gemeentecentrum
zaterdag 22 december 2018	Kerstvakantie		TM . zondag 6 januari 2019
maandag 24 december 2018	Festival of Lessons and Carols	20.00 uur	
dinsdag 25 december 2018	Eredienst	10.30 uur	Eerste Kerstdag
zondag 30 december 2018	Metten	10.30 uur	geen predikant beschikbaar



Van de kerkrentmeesters

Opbrengst Collecten:

De opbrengst van de collecten voor Kerk en Eredienst, mei 2018:	€ 641
Opbrengst openschaal collecte (1 ^e zondag v.d. maand t.b.v. onderhoud kerk):	€ 114
Opbrengst 3 ^e collecte mei (Onderhoud gemeentecentrum):	€ 160

Bijdrage gemeenteleden

Begroting 2018:	
voor kerkbalans	€ 60.000,-
extra giften	€ 3.000,-
Ontvangen voor kerkbalans voor de maanden t/m mei:	€ 27.471,-
Ontvangen extra giften in de maanden t/m mei	€ 1.700,-
Ontvangen via ds Van Zanden (t.b.v. inrichting nieuwe jeugdruimte in gemeentecentrum)	€ 50,-

Jaarrekening

Tijdens de gemeenteavond van 14 juni jl. is een samenvatting van de voorlopige jaarrekening besproken. De jaarrekening wordt al jaren extern samengesteld door een kerkelijk administratiekantoor, de KKA. Hiermee worden financiële gegevens ook extern gecontroleerd. Na ontvangst van het concept van de jaarrekening 2017 hebben de kerkrentmeesters geconstateerd, dat een aantal gegevens niet juist zijn weergegeven. Wij hebben opdracht gegeven voor een aanpassing, zodat een juist financieel overzicht ontstaat. Het is de bedoeling dat de definitieve versie de kerkenraadsvergadering van 5 juli kan passeren. Hierna zijn deze gegevens ook voor gemeenteleden beschikbaar (graag aanvragen per mail aan: nico@beatrixplein.nl).

De kerkrentmeesters nodigen u graag uit voor een gesprek over de Jaarrekening 2017 op: **maandag 9 juli a.s. om 20.00 uur in de consistorie**

Het zou fijn zijn als u ons uiterlijk zondag 8 juli laat weten als u aan dit gesprek wenst deel te nemen, dit in verband het zetten van de koffie en thee.

De ouderling-kerkrentmeesters,

Nico van Marle

Arau Vermeer



Van de diaconie

In de maand mei is € 670,90 bijeengebracht door de gemeente voor de verschillende doelen. Heel hartelijk dank!

De Jaarrekening 2017 is inmiddels in concept klaar en zal op 5 juli in de kerkenraadsvergadering worden vastgesteld. Als u prijs stelt op een exemplaar, kunt u dat aanvragen bij Gerda Budding. Op 9 juli kunt u de Jaarrekening inzien en eventuele vragen stellen. We sluiten daarmee aan bij het aanbod van de kerkrentmeesters. U bent van harte welkom aan de Beukenlaan. We stellen het op prijs, als u zich hiervoor even aanmeldt bij één van de diakenen, uiterlijk zondag 8 juli (zie ook het bericht van de kerkrentmeesters, elders in dit blad).

De komende maanden kunt u bijdragen aan de volgende projecten:

1 juli 2018

Jeugdwerk

Veel gemeenten hebben een bijzondere relatie met de nabij gelegen school. Het lijntje tussen kerk en school is op sommige plaatsen echter dun geworden of zelfs verdwenen. JOP, Jong Protestant, wil hiervoor een oplossing bieden door kennis uit het hele land rond het thema Kerk en School te bundelen en door samen met gemeenten nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Met de collecteopbrengst kan JOP deze kennis en initiatieven delen, zodat meer leerlingen het goede nieuws horen. Doet u mee?

<https://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/collectes/protestantse-kerk-collecte-jeugdwerk-3>

15 juli 2018

Noodfonds Ede (DPE)

Soms loopt het leven niet altijd zoals je je had voorgesteld. Ingrijpende gebeurtenissen kunnen je leven behoorlijk op z'n kop zetten. Denk aan het verlies van je baan, een scheiding, een onvoorziene verandering in de financiële wereld, en dergelijke, waardoor je financieel in zwaar weer terecht kunt komen. Als je wat reserves hebt, dan is dat vervelend, maar meestal wel op te vangen. Maar als er geen reserves zijn, wie kan je dan helpen? Noodfonds Ede kan

soms hulp bieden. Het Noodfonds kan alleen functioneren als er voldoende financiën beschikbaar zijn. Gelukkig geven particulieren en kerken ook giften aan het noodfonds, waarvoor dank!



Pastoraat

Landelijke Pastorale Dag

Alweer een warme dag, alweer op weg naar Zwolle, alweer naar de Landelijke Pastorale Dag, een déjà vu? Nee, maar wél de vierde keer dat ik deelneem. Het thema is dit keer 'Een goed gesprek'.

Uit alle hoeken van het land (nou ja, alleen de provincie Limburg is niet vertegenwoordigd) zijn ouderlingen, predikanten en pastoraal werkers gekomen om deel te nemen aan deze dag, de zevende in successie.

Na een korte opening in het grote – en gelukkig heerlijk koele – auditorium verzorgt ds. Margriet van der Kooi, geestelijk verzorger in St. Antonius Woerden en Nieuwegein de inleiding.

Wat is een goed gesprek? Moet dat altijd over God gaan? Als geestelijk verzorger – liever zielzorger - ben je de enige die zomaar ongevraagd bij iemand binnen kan stappen. Ook pastoraal werkers en ouderlingen kunnen zo'n initiatief nemen, zomaar aandacht geven, wel discreet uiteraard. Pastorale zorg zegt dat er een Herder is, ook voor jou.

Je ontmoet in je leven altijd mensen die een gids voor je waren, die je aandacht en richting gaven. Iemand die je 'te voorschijn luistert, je te voorschijn liefheeft.' Je bent goed toegerust voor je taak als je over empathisch vermogen beschikt, kennis hebt (van de persoon, zijn situatie en van de Bijbel) en als je met elkaar kunt delen over momenten in je leven waarop je iets van God of de Heilige Geest hebt ervaren. Een inspirerende start.

Mijn eerste workshop draagt de titel 'Een goed gesprek= een veilig gesprek' en wordt gegeven door Robert Mazier.

Eerst maken we met elkaar kennis door onze naam, woonplaats en rol in de kerk te noemen. Daarna moeten we op leeftijd gaan staan, wel confronterend, ik blijk de op een- na- oudste! Daarna op lengte. Tot slot leggen we onze rechterhand op de linkerschouder van degene die naast ons staat. Opeens iemand aanraken

die je nauwelijks kent! En waarom doen we dit? Omdat Robert dat zegt. Er is dus sprake van een machtsverhouding. Daar moet je je ook in een gesprek van bewust zijn. Je kunt iemand niet zo maar aanraken, dan overschrijd je een grens. Aan de hand van enkele casussen bespreken we wat wel of niet kan in de omgang met gemeenteleden. Bijv. een arm om een gemeentelid heen slaan, een kind (9 jaar) op schoot laten zitten bij de kinderkerkleiding. Veel hangt af van de situatie. Een van de aanwezigen geeft aan dat hij nu eenmaal knuffelig is en zijn liefde – voortkomend uit de liefde van God en de Heilige Geest - voor de ander zo wil tonen. Daar wordt tegenin gebracht, dat de wens van een ander om afstand te houden, gerespecteerd moet worden. Je kunt ook liefde en aandacht geven zónder iemand aan te raken. Zinvol om je bewust te zijn van deze grenzen!

Organiseer een veilige gemeente door af te stemmen binnen de gemeente en de kerkenraad wat voor jullie een veilige gemeente is. Spreek gedragscodes af, wees zorgvuldig wie je vrijwilligerswerk laat doen, vraag een verklaring omtrent gedrag (VOG) van je vrijwilligers en andere taakdragers, stel vertrouwenspersonen aan, die geen andere leidinggevende rol in de gemeente hebben. Haal ‘grijze’ gebieden uit de taboesfeer.

Na de lunch een inleiding door Claartje Kruyff, theologe des vaderlands, voorganger in de Dominicuskerk in Amsterdam, ritueel begeleider en coach bij levensvragen. Momenteel schrijft zij in Trouw wekelijks een column over het Onze Vader, waarbij ze steeds met anders gelovigen in gesprek gaat over een zin hieruit en de betekenis daarvan. Zij houdt een boeiend relaas over het op zoek zijn naar ‘Sporen van God’ in haar leven en dat van anderen. Veel mensen zoeken naar rituelen omdat ze geen taal (meer) hebben bij ziekte of rouw, men is los van de kerk geraakt of nooit kerkelijk verbonden geweest. Als pastoraal werker, bezoeker ben je anders dan andere deskundigen.

Enkele handvatten voor begeleiding zijn:

- durf je kwetsbaar op te stellen, toon je eigen twijfels en vragen
- laat de stem van ‘moeten’ los
- leg de ander geen geloofswaarden op, maar maak ze wel bespreekbaar
- durf bij de ander te zijn en te blijven zónder modellen en protocollen
- kom niet met snelle oplossingen, holle frasen

Geïnspireerd op weg naar workshop ‘In gesprek met de migrant (nieuwe Nederlander)’ door Esther van Schie. Een zeer klein gezelschap, namelijk de spreekster en nog twee deelnemers, daardoor wordt het een open en ontspannen uurtje. Esther is predikant en in dienst van de PKN voor de doelgroep migranten. Zij is ook directeur van de stichting Geloofsinsburgering en

voorganger ICU (internationale pioniersgemeenschap Gouda). Haar opdracht is om migranten te helpen het christelijk geloof te behouden of te vinden in de Nederlandse seculiere context. Zij helpt migranten bij geloofs- en levensvragen, coacht Nederlandse kerken in het contact met migranten en bevordert de interactie tussen Nederlandse christenen en migranten. Er zijn in Nederland veel migrantenkerken, daar komen met name de ouderen. Zij vinden daar de cultuur en taal van hun land en ook de voorganger is vaak afkomstig uit het moederland. Jongeren vinden daar moeilijker aansluiting, zij hebben andere ideeën en hebben meer contact met de Nederlandse cultuur. Kinderen van christelijke vluchtelingen worden vaak op een openbare school geplaatst, waar ze niet goed terecht kunnen met hun vragen over geloof.

Waarom moet je nu apart aandacht geven aan deze groep migranten? Omdat ze er zijn, omdat ze contact willen en er veel behoefte onder hen is om te integreren. Bovendien is het verrijkend voor jou zelf. Ook in de Bijbel gaat het op verschillende plaatsen over vreemdelingen, die je op moet nemen, die je als gelijke moet behandelen. In Nederland zijn grote groepen vluchtelingen uit heel veel verschillende landen afkomstig, onder hen zijn naar schatting 1.3 miljoen Christenen. Zij kerken in minder dan 1200 migranten gemeentes.

Hoe kom je met hen in contact? Via buurthuizen, migrantenkerken, mensen in de straat, op het schoolplein, het werk en als je vrijwilliger wordt.

Bij het omgaan met migranten moet je letten op je taalgebruik en spreektempo (eenvoudige woorden, korte zinnen, langzaam spreken). Heb aandacht voor de culturele gevoeligheid; wat bij ons heel normaal is, kan in een andere cultuur als schokkend worden ervaren. Verdiep je daarom in hun gewoontes. Behandel hen als gelijke en met respect. Houd ook rekening met andere opvattingen over sekse. Let op je lichaamstaal, een bepaalde houding kan totaal anders geïnterpreteerd worden.

Neem bij pastorale gesprekken met migranten de tijd. Voor hen ben jij als ambtsdrager 'een man/ vrouw van God', je weet alles. De Bijbel en het gebed spelen een grote rol in hun leven. Hun wereldbeeld is soms anders. Zij gaan meer af op hun intuïtie dan op hun cognitie.

Gespreksthema's kunnen zijn de vluchtrauma's, ontheemd zijn, praktische zaken, huiselijk geweld, man- vrouw onderwerpen, verslaving, opvoeding en doopvragen.

Tijdens deze workshop wisselen we open onze eigen ervaringen met migranten uit. Hoe ver moet je het laten komen voordat je alles achter laat en op weg gaat naar een ongewisse toekomst? Waar haal je de moed en kracht vandaan?

Verfrist door koel helder water dat gelukkig op alle gangen ruimschoots voorradig is, ga ik naar de laatste workshop van deze dag : ‘Een goed gesprek over oud(er) worden’ door ds. Richard Vissinga. Hij is emeritus predikant, geestelijke verzorger in enkele verpleeghuizen en interim predikant in Hasselt en Blokzijl. Na een voorstelrondje wordt ons gevraagd na te denken over de positieve gedachten en gevoelens rond ouder worden. Voor sommigen is dit de vrijheid niet meer te hoeven werken en ruimte en tijd te hebben voor elkaar en hobby’s. Anderen geven aan dat ze meer zichzelf zijn en makkelijker grenzen durven aangeven, zich minder aantrekken van wat men denkt of zegt. Meer mensenkennis en levenservaring worden ook als positief ervaren. Daarna mogen we nadenken over negatieve gevoelens rond het ouder worden. Inleveren van mogelijkheden, verval van krachten, geliefden die wegvallen, minder tijd vóór je dan achter je. Je wordt kwetsbaarder, afhankelijker. Het is moeilijk om om hulp te vragen. Iemand merkt op dat het een goed gevoel geeft als je iemand helpt, nu kun je in deze levensfase, door je te laten helpen, een ander dat goede gevoel (terug-) geven. Er zijn tegenwoordig allerlei hulpmiddelen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven functioneren. Maak er gebruik van, al is dat voor sommigen een hele stap. Bereid je geestelijk voor op de kans dat je ziek kunt worden, dat hoort ook – vaak – bij het ouder worden. Natuurlijk moet je je leven er niet teveel door laten beïnvloeden, maar je moet ook niet verbaasd zijn als jij een of andere ziekte of handicap krijgt. Waarom een ander wel en jij niet? Denk ook na op welke manier jij je afscheid en uitvaart wilt, schrijf je wensen op en vertel je naasten wat je wilt en waar dit alles te vinden is. We ontvangen nog diverse tips op papier (* *Ethische kanttekeningen bij voltooid leven*, Theo Boer en *Tips voor de laatste tijd*, Marinus van den Berg) en gaan op weg naar de sluiting. Na de zegen zingen we met elkaar lied 425

*Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis, waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.*

Zo gezegend en geïnspireerd ga ik huiswaarts. Een mooie en zinvolle dag.

Caroline Bockweg, ouderling pastoraat

NB: wie de onder * genoemde tips wil ontvangen kan contact met mij opnemen.



Van de kinderkerk



De afgelopen periode is er weer van alles gedaan in de kinderkerk.

We hebben samen de bloemendienst voorbereid en gevierd. Ook de kinderen hebben daarbij hun steentje bijgedragen.

De mooie plaat die voorop de Orde van dienst van de bloemendienst stond (getekend door Arnold Smit) kregen we ook als kleurplaat. Deze hebben we de week erop in de kinderkerk zelf ook in mogen kleuren!!

Bij de ‘bovenbouw’ werken we naast de Bijbelverhalen die we vertellen ook met thema’s rondom liturgie en kerk.

We zijn bezig geweest met de betekenis van de verschillende kaarsen die we tijdens de eredienst aansteken. De kleuren van het kerkelijk jaar zijn besproken én ook bij de bovenbouw zijn nu eigen antependia!!! Zodat we ook daar de kleuren van het kerkelijk jaar goed kunnen zien.



De komende periode (en ook na de vakantie) Willen we het hebben over de ambtsdragers binnen de kerk. De bedoeling is dan dat de koster, een kerkenraadslid en de dominee dan bij ons komen om iets over hun ambt te komen vertellen.

Aangezien de organist niet bij ons kan komen met het orgel, gaan we op 1 juli aan het begin van de dienst boven bij het orgel zitten.

Na de dienst zal Dick Troost ons dan wat vertellen over de orgels in de kerk en hoe ze werken. Dat wordt vast heel spannend en interessant.

We zijn ook bezig met het organiseren van ons jaarlijkse uitje. Dit zal dit jaar aan het begin van het seizoen zijn. We plannen dat nu in op 2 en 3 september. 2 september met alle kinderen en.....met de bovenbouw willen we graag een nachtje kamperen!!!!

We hopen dan een heel gezellig ‘weekend’ te hebben.

De kinderkerk heeft vakantie van 8 juli (dan is er wel een zomerdienst in de Taborkerk) tot en met 19 augustus. Zondag 26 augustus hebben we weer onze eerste dienst.

Verslag gemeenteavond d.d. 14 juni 2018

Voorzitter Gerda Budding heet alle aanwezigen welkom en maakt melding van een aantal afmeldingen. Daarna leest zij als opening de tekst voor deze dag uit het Luthers Dagboek over Psalm 82. Vervolgens vertelt zij wat de onderwerpen zijn die deze avond de revue zullen passeren.

Als eerste zijn dat de mededelingen van de voorzitter over de actuele stand van zaken in de kerkenraad. Zij noemt een aantal zaken, die op dit moment de bijzondere aandacht van de kerkenraad hebben, zoals de financiële situatie, onze bezetting en de vacatures, die wij nu hebben en in de naaste toekomst gaan krijgen. Binnenkort trekt de kerkenraad zich een hele dag terug om ons te bezinnen op een aantal actuele onderwerpen en problemen.

Daarna krijgt kerkrentmeester Arau Vermeer het woord en deze geeft een toelichting op de jaarcijfers 2017, die in beknopte vorm ter vergadering beschikbaar zijn. Hij geeft aan dat definitieve jaarrekening nog niet door de kerkenraad is goedgekeurd, omdat daar nog de laatste hand aan gelegd wordt. Er zijn twijfels of een aantal inkomsten en kosten wel op de juiste plaatsen geboekt zijn. De cijfers, die op de vergadering beschikbaar zijn, geven wel een getrouw beeld van onze staat van bezittingen en schulden. Bij de toelichting op de cijfers merkt onze kerkrentmeester het volgende op:

- Het is verheugend dat de bijdragen levend geld (vrijwillige bijdragen, collecte-opbrengsten en giften) in 2017 aanzienlijk zijn gestegen t.o.v. voorgaande jaren. De kerkrentmeester complimenteert de gemeente daarmee; het is een teken dat wij toch een vitale gemeente zijn. Het is nu

nog niet duidelijk in hoeverre dit een blijvende of eenmalige verhoging betreft, daarvoor ontbreekt op dit moment nog de definitieve specificatie in de jaarrekening.

- Het eigen vermogen van onze gemeente staat onder druk en een prognose over de komende jaren zal duidelijk moeten maken hoe wij er op de lange duur bijstaan. Zo vallen er in de komende jaren enkele subsidies weg en dat zal van invloed zijn op het resultaat.

De kerkrentmeester beantwoordt een aantal vragen van de aanwezigen, waarbij hij op dit moment nog geen duidelijk antwoord kan geven op een aantal vragen. Hij verwacht dat wij de jaarrekening 2017 in de kerkenraadsvergadering van 5 juli 2018 kunnen goedkeuren. Op 9 juli 2018 kan een ieder die dat wenst inzage krijgen in de definitieve jaarcijfers.

Hierna krijgt scriba Daan van Doorne het woord en hij vertelt de aanwezigen over de stand van zaken van de activiteiten en plannen in het kader van de viering van het 100-jarig bestaan van ons kerkgebouw. Wij vieren dat in combinatie met het 50-jarig ambtsjubileum van Dick Troost als cantor-organist. De eerst volgende activiteit is al op zaterdag 16 juni 2018 als het jubileumconcert van Dick Troost wordt gegeven. Aan dit concert is meer dan voorheen ruchtbaarheid gegeven en wij hopen op een mooie opkomst. De andere activiteiten en voornemens passeren ook de revue. Helaas zijn er vanuit de gemeente nog onvoldoende teksten en verhalen aangeleverd om een jubileumboekje te kunnen samen stellen, maar misschien verandert dat nog. Wel kan hij melden dat er inmiddels voldoende sponsorgelden zijn toegezegd om de kosten van deze activiteiten te dekken.

Vervolgens krijgen Gerda Budding en Arend Pleysier het woord en zij presenteren de “Actie100 x 100”. Ooit bedoeld als een actie om 100 niet-leden van onze gemeente te bewegen elk jaar €100 aan onze gemeente te doneren (wat uiteraard nog steeds mogelijk is), na rijp beraad en goede voorstudie heeft de kerkenraad nu besloten een gewijzigde sponsoractie te starten. Hierbij is gekeken naar de haalbaarheid en effectiviteit van de te starten actie, uiteraard met hetzelfde beoogde effect: blijvende verhoging van onze inkomsten. De actie start op zondag 17 juni 2018.

Nadat alle zakelijke onderwerpen afgehandeld zijn sluit Lieke van Zanden met ons de vergadering en wij zingen gezamenlijk Psalm 92, de verzen 1 TM. 3.

De avond werd besloten met het gebruikelijke informele gedeelte met een hapje en een drankje.

Daan van Doorne, scriba

Sponsoractie “Geef toekomst aan de kerk”

Op 15 april 1918 openden de deuren van ons kerkgebouw zich voor de allereerste keer. In de jaren die volgden, wisten steeds meer mensen de weg naar de Evangelisch-Lutherse Gemeente in Ede te vinden: soms uit het dorp, soms van ver daarbuiten.

Dit jaar vieren we met verschillende activiteiten door het jaar heen, een eeuw Lutherse kerk in Ede.

Dat wat waardevol is, willen we graag doorgeven aan een jongere generatie. En wie op zondagmorgen om zich heen kijkt, ziet dat die jongere generatie steeds meer aanwezig is.

Bewaren en doorgeven wat waardevol is, daarvoor willen we ook een beroep doen op mensen om ons heen. Want hoe goed we het als gemeente ook hebben, onze financiële situatie is reden om in actie te komen. Daarom grijpen we het 100-jarig bestaan van ons kerkgebouw aan om een sponsoractie te starten voor onze Evangelisch-Lutherse Gemeente.

Als lezer van ons gemeenteblad brengen we de actie graag onder uw aandacht. Voor meer informatie: zie de bijgaande folder of bezoek de website www.elg-ed.nl voor actuele informatie.

Namens de kerkenraad,

Arend Pleysier
Gerda Budding

Dick Troost 50 jaar cantororganist

100 jaar kerkgebouw en 50 jaar Dick Troost cantor-organist; het valt min of meer toevallig samen, maar het heeft veel met elkaar te maken. Wat zou onze gemeente zijn zonder haar kerkgebouw aan de Beukenlaan en zonder een cantororganist? Wij hebben jarenlang tegelijkertijd met beiden opgetrokken en wij kijken daar dit jaar met dankbaarheid op terug.

Zaterdag 16 en zondag 17 juni jl. stonden vooral in het teken van het 50-jarig jubileum van onze cantororganist Dick Troost. Op zaterdagavond heeft hij in “zijn” bijna volle kerk een concert gegeven, geheel naar eigen wens bijzonder veelzijdig, zoals wij dat van hem gewend zijn. Hij musiceert graag met anderen en van de velen, die met hem optrokken in de loop van de jaren waren het dit maal Erik van der Heijden (orgel) en het Veenendaals Koperensemble van Wim van Schaik. Deze combinatie leverde een verrassend concert op. In eerste instantie de componisten. Vanaf de 16eTM. de 20e eeuw, het kwam allemaal voorbij in mooie harmonieën van Andrea Gabrieli of met de rauwe klanken van Kurt Weil. Daarnaast kwamen alle orgels in het kerkgebouw en het koperensemble aan bod; zowel solo als in combinatie met de andere instrumenten. En dat levert bij de combinatie van orgel en koper soms verrassende effecten op, zoals wij dat konden horen bij de “Echo Gagliarda” (Isaac Posch) en de Canzona (Giovanne Croce). Verder waren er momenten, waar wij door het koperwerk bijna de kerk uitgeblazen werden, maar dat onderstreepte wel het feestelijke karakter van dit concert. In mooi contrast daarmee stonden daar dan weer drie composities van Joseph Guy Ropartz. Dick Troost speelde dit op een kofferharmonium van ca. 1900, een instrument dat met zijn soms amechtige klanken van de tongen een bijzondere serene sfeer opriep. Onze organist heeft met deze composities ons weer van zijn vakmanschap laten genieten. En zo ook met het laatste muziekstuk: de première van de eigen compositie “Samsam” voor twee orgels, waarmee hij en Erik van der Heijden dit concert op fraaie wijze afsloten. Het applaus van het publiek aan het einde van het concert liet niets aan duidelijkheid te wensen over: men had genoten.

De volgende zondagmorgen was er voor Dick Troost weer de gebruikelijk eredienst. Hij ging de gemeente voor met Lied 8a, “Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam”, de bekende, eeuwenoude Tallis Canon, in canon gezongen en het is altijd mooi om te horen dat de gemeente dat goed aan kan.

Aan het einde van de dienst was de slotzang Lied 654: " Zing nu de Heer, stem allen in". Dick Troost zal later in het gemeentecentrum zeggen hoe kenmerkend deze teksten voor zijn taakopvatting zijn.



Aansluitend aan de eredienst heeft voorzitter Gerda Budding namens de gemeente en de kerkenraad Dick Troost nog eens extra in het zonnetje gezegd. Zij vermeldde hoe bijzonder het is dat iemand zoveel jaren onafgebroken de functie van cantororganist vervult. Zij memoreerde dat de arbeidsvoorwaarden wel een aantal zaken bepalen rond 25- en 40-jarig jubileum, maar 50 jaar valt buiten de regeling; dat is kennelijk uitzonderlijk. Daarnaast betrok zij in haar dankwoorden ook Maaïke Troost, die altijd onopvallend, maar toch onmiskenbaar het hare heeft bijgedragen aan wat echtgenoot Dick voor de gemeente heeft

betekend. Als jubileumcadeau heeft de kerkenraad namens de gemeente Dick Troost een geldbedrag aangeboden en dit is dus in een vorm zoals de jubilaris dat graag zelf ziet en dat hij met Maaïke (samsam) helemaal zelf kan invullen en besteden. Dick Troost kreeg hierna het woord en hij haalde een enkel voorval uit het verleden aan. Hij besloot met een woord van dank voor de gift en met de verzekering dat dit uitstekend besteed zal worden en dat hij ons op de hoogte zou houden van bestedingen.

Daan van Doorne, scriba

Fototentoonstelling over 100 jaar kerkgebouw



LUTHERSE KERK EDE

Op 8 september 2018 is het Open Monumentendag. Onze kerk is dan ook altijd open voor bezichtiging.

Dit jaar willen we die dag wat extra's doen door een tentoonstelling met foto's en bouwtekeningen op te bouwen. Daarvoor hebben we flink wat fotomateriaal nodig. Vandaar aan u de vraag; Wilt u eens in uw fotoarchieven duiken en als het kan in die van ouders en grootouders om foto's op te zoeken, die iets laten zien van activiteiten in en rond het kerkgebouw? Hierbij

denken we aan foto's van erediensten maar ook van doop- belijdenis- trouw- en dankdiensten. plus orgellessen, orgelonderhoud, restauratie van het dak en de ramen, de jaarlijkse schoonmaak enz. enz. Natuurlijk foto's uit de laatste tijd maar vooral uit de tijd die wij ons zelf niet kunnen herinneren.

Als u foto's hebt, dan graag op de achterkant uw naam zetten en als het kan het jaartal, de activiteit en namen van personen op de foto. Na de tentoonstelling krijgt u alles weer terug.

U kunt de foto's geven aan Johan Veenhuis of aan mij, Arnold Smit

Zomermarkt

Gevraagd:

Curiosa, brocante en vintage spulletjes voor verkoop op de zomermarkt in Lunteren.

Op 2 zaterdagen - 21 juli en 11 augustus - heb ik een kraam gereserveerd op de Lunterse Zomer (rommelmarkt). De spullen die u als gemeentelid inbrengt, zijn t.g.v. van de ELG; van mijn verkochte spullen is een deel voor de kerk bestemd. Als iemand zin heeft om een paar uurtjes mee te komen helpen: graag! Het is van 07.00 - 15.00 uur.

Graag de spullen die u inbrengt voorzien van een stickertje met ELG en uw initialen erop. Wat niet wordt verkocht, krijgt u retour!

Geén boeken, meubels of kleding.

Vanaf eind juni zal ik zorgen dat er tassen in de kerkhal staan 's zondags.

Degenen die mee willen helpen: neem gerust contact op:

06-28108670

Emmy Koenen

Van de verkooptafel

Lieve mensen,

We zijn op 12 november gestart met onze verkooptafel.

Nu is het juni en we hebben al **€ 1100,-** bij elkaar voor de kerk!!

We zijn daar ontzettend blij mee.

We hadden niet verwacht dat het zo goed zou lopen.

Hartelijk dank aan allen die meegewerkt hebben met ideeën en bijdragen.

En natuurlijk ook alle kopers bedankt.

Hebt u ideeën of wil u helpen?

Meldt u bij Ingrid Ehler: tel. 026-4452157 mail: ingrid.ehler@hetnet.nl

Volgend seizoen starten we op **7 oktober**.

Groetjes en een fijne vakantie gewenst,

Imy en Ingrid

Ledenadministratie

Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie, ook kerkgenootschappen, binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens belast met de handhaving van de wet.

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) wil bewust en zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens en privacy van haar leden en bezoekers. Daarom is het belangrijk dat een ieder die binnen de kerk met persoonsgegevens te maken heeft zorgt dat hij/zij zich aan de geldende regelgeving houdt. De kerkenraad zal z.s.m. een privacybeleid vaststellen, uitgewerkt in een privacy-statement/verklaring.

Deze nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming betekent dat ik met ingang van heden als ledenadministrateur stop met de maandelijkse verstrekking van ledenmutaties in ons Mededelingenblad, zoals de in-, over- en uitschrijving van leden en verhuisberichten.

Nader bericht van de kerkenraad volgt te zijner tijd in “Mededelingen”.

juni 2018.

Henny Zoetekouw, ledenadministrateur.

Brainstorm dag 11 juli 2018 te Utrecht

De jaarlijkse brainstorm dag van de NLVB, staat gepland op 11 juli 2018 in de ELK, Hamburgerstraat te Utrecht.

We gaan met elkaar brainstormen over het thema en de activiteiten voor 2019.

Uw inbreng is daarbij heel belangrijk.

Om 13.00 uur wordt gestart met een lunch en van 14.00 tot 16.00 uur is het gesprek van het bestuur met de leden, die erbij willen zijn.

Hiervoor kunt u (vanwege de lunch) zich aanmelden bij:

Helena Axler: h.v.axler@gmail.com

Dus: 11 juli 2018, 13.00 uur lunch en 14.00-16.00 uur, brainstormen.

Najaarsdag NLVB met OKViB 29 september 2018 te Leeuwarden

Oud-Katholieke Vrouwen in Beweging(OKViB).

Onze leden uit Leeuwarden ondernemen elke keer weer de lange reis naar de activiteiten van de NLVB. Nu willen wij de reis een keer wagen en hen bezoeken!

Leeuwarden is in 2018 Culturele Hoofdstad, waarvoor tal van activiteiten staan gepland.

Een van die activiteiten is een tentoonstelling die de OKViB en de NLVB samen organiseren in de Lutherse kerk te Leeuwarden. In ieder geval willen we daar met elkaar van genieten!

Genoeg aanknopingspunten om op 29 september naar Leeuwarden af te reizen. De reismogelijkheden

Het nieuwe seizoen van *Bespreek het Samen 2018 - 2019* is online!
Een prachtig aanbod van 94 diverse evenementen, aangeboden door
samenwerkende kerken in Ede.

U kunt zich samen met anderen verdiepen in vragen rond bijbel en geloof,
kunst, cultuur en samenleving.

Alstublieft via de site aanmelden vóór 10 september 2018.

Graag tot ziens!

Uit de ring Ede

Op 24 mei vond in De Brink te Bennekom de eerste bijeenkomst van de Ring Ede plaats. Per 1 mei zijn de 74 classes van de Protestantse Kerk opgegaan in elf nieuwe classes. De vroegere classis Ede vormt nu samen met de voormalige classes Apeldoorn, Harderwijk, Hattem en Nijkerk de nieuwe classis Veluwe. Vanaf 1 september zal ds. Wilbert van Iperen uit Barneveld in deze classis zijn aangesteld als classispredikant.

De vroegere classes – waaronder de voormalige classis Ede – zijn nu omgevormd tot ringen van gemeenten. In deze ringen vindt de ontmoeting van gemeenten plaats, terwijl de nieuwe classes bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen. De ring geeft gestalte aan de verantwoordelijkheid van de gemeenten voor elkaar, onder meer door het stimuleren en zelf voeren van het kerkelijk gesprek en het op andere wijze bevorderen van de saamhorigheid van de gemeenten in het nakomen van hun taak en roeping. Vrij vertaald: in de ring kunnen de plaatselijke gemeenten elkaar op allerlei manieren ontmoeten en ondersteunen.

De startbijeenkomst van de Ring Ede werd voorbereid door het bestuur van de werkgemeenschap van predikanten en het voormalig breed moderamen van de classis Ede, uitgenodigd waren voorzitters en scriba's; belangstellenden waren van harte welkom. Na de opening door ds. Verspuij moesten enkele besluiten over de opzet van de ring genomen worden. Een eerste vraag was of een stuurgroep de activiteiten van de Ring gaat coördineren of dat hiervoor jaarlijks

een kerkenraad wordt aangewezen: er werd gekozen voor een stuurgroep. Hierin doen in ieder geval ds. Agnes Gilles (Bennekom) en ds. Gerben Westra (Ede) mee, er wordt gezocht naar aanvulling met nog enkele leden. De tweede vraag ging over de verkiezingsregeling m.b.t. de afvaardiging van vier ambtsdragers naar de classis Veluwe: een verkiezingsvergadering (waar elke kerkenraad één stem heeft) of via schriftelijke stemming? Men koos voor de eerste optie.

Het tweede deel van de bijeenkomst stond in het teken van een zeer actueel onderwerp, namelijk de gevolgen van de invoering van de nieuwe privacywetgeving per 25 mei. Bert de Jong (bureau ProjectPerfect te Amersfoort) gaf een zeer heldere presentatie over de impact die deze Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ook voor de kerken heeft. Elke kerkenraad moet een privacyreglement opstellen (gelukkig is er een model beschikbaar), uiteraard moet dit goed met de gemeente gecommuniceerd worden. Er zijn heel veel praktische vragen die aandacht verdienen: hoe zit het met foto's op de website, noemen van namen van gemeenteleden in voorbeden, uitzenden van kerkdiensten via internet, hoe te handelen bij een datalek, medegebruik van e-mailadres door gezinslid van kerkenraadslid (niet doen!), verwijderen van vertrouwelijke informatie bij afscheid van een kerkenraadslid, enz. enz.

De gevolgen voor de kerken zijn nog niet geheel duidelijk, er worden vanuit de landelijke kerken nog steeds gesprekken gevoerd met de Autoriteit Persoonsgegevens over eventuele aanpassing van de regels, maar dat is zeker geen reden voor de kerkenraden om achterover te leunen. De presentatie van dhr. De Jong zal toegestuurd worden aan de scriba's van de (wijk)kerkenraden.

Henny Dolstra (voormalig actuaireus protestantse classis Ede)

Verhuizing Toon Hermanshuis Ede



Het Toon Hermans Huis Ede verhuist volgende week van de Telefoonweg 124b naar de Hoflaan 2 in Ede. Vanaf dinsdag 12 juni is het inloophuis voor iedereen die geraakt wordt door kanker gevestigd in De Open Hof. Woensdag ondertekenden Wijnand Rietman, voorzitter beheersraad De Open Hof,

en Miranda Freriks, voorzitter van het Toon Hermans Huis Ede, de huurovereenkomst.

Miranda Freriks: “Dit jaar is het alweer zeven jaar geleden dat wij de sleutel van ons Toon Hermans Huis aan de Telefoonweg kregen. In januari hoorden wij dat de eerste verdieping van ons pand verkocht wordt.” Naarstig werd uitgekeken naar een nieuwe locatie. “En het is gelukt! 1 juni aanstaande verhuizen wij naar De Open Hof.”

De Open Hof is een multifunctioneel gebouw. Het wordt gebruikt als kerk en als zalencentrum. Hiervoor is er een horecagedeelte beschikbaar. Hans Kaldeway is de beheerder. “De Open Hof is in 1972 in gebruik genomen. Het was toen één van de eerste gebouwen in Veldhuizen B. Door de jaren heen is het gemoderniseerd tot een gezellig gebouw waar mensen graag naar toe komen.”

In De Open Hof is bijna elke avond wat te doen. Er zijn vier verschillende bridgeclubs die er op maandag, woensdag en donderdag bridgen en een aantal van deze clubs geeft ook cursussen. Ook zijn er twee slankclubs, een schaakvereniging en een zangkoor gevestigd en worden er taalondersteuningscursussen en cursussen Engels en Frans gegeven. Ook wordt er door diverse verenigingen gebruik gemaakt van de zalen.

Miranda Freriks: “Er is veel reuring in dit gebouw en dat vinden wij fijn. Wij huren drie ruimtes in De Open Hof. Een huiskamer, waar wij onze gasten kunnen ontvangen, een creatieve ruimte waar onze teken- en schilderclub aan het werk kan en de kinderen die Toon Toveraars Kinderinloop bezoeken welkom zijn en een kantoor. Ons koor Zingen voor je Leven mag in de kerk zingen en als wij een thema-avond organiseren, kunnen wij één van de zalen gebruiken. De grote parkeerplaats waar gratis geparkeerd kan worden maakt het voor ons helemaal af. De eerste week van juni gebruiken wij om ons

inloophuis dezelfde warme uitstraling te geven als aan de Telefoonweg. Vanaf dinsdag 12 juni zijn wij geopend.”

De inloophuis van het Toon Hermans Huis Ede zijn op dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag van 13.00 uur tot 16.30 uur en elke eerste zondag van de maand van 14.00 uur tot 16.00 uur. Op www.toonhermanshuisede.nl staan alle activiteiten vermeld.

Voor informatie: 06-22161969 of via info@toonhermanshuisede.nl

Het Toon Hermans Huis is gevestigd in De Open Hof aan de Hoflaan 2 in Ede.

